



Parochie H. Guliëlmus  
Olympiaweg 89  
6225 XX Maastricht  
SNS-Bank:  
IBAN NL65 SNSB  
0861 2713 00



Parochie O.L.Vrouw  
Van Lourdes en  
H.Familie, Voltastraat  
Pres. Rooseveltin 211  
6224 CP Maastricht |  
SMS-Bank:  
IBAN NL28 SNSB  
0858 3835 00  
Parochiecentrum  
H. Guliëlmus, O.L.V. v.  
Lourdes en H.Familie  
Edisonstraat 2  
6224 GK Maastricht  
Tel.: 362 52 78  
www.kerk:omnou.nl  
Bij nood:  
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst  
045 - 571 99 99

# • WEGWIJS •

en

## 't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm  
Voltastraat 45, tel.: 363 43 48  
Harrie Lamers, pastoraal-werker  
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 65 nr. 01

10 januari 2015

### OUDDJAAR

Door goede machten  
stil en trouw omgeven  
beschermd, getroost,  
beveiligd wonderbaar,  
zo wil ik deze dagen met je leven,  
en met het binnengaan  
in 't nieuwe jaar.

Door goede machten  
wonderbaar geborgen,  
wachten wij rustig,  
wat ons lot ook zij.

God is met ons  
in de avond en in de morgen,  
en elke nieuwe dag is Hij nabij.

*Naar Dietrich Bonhoeffer*

## **2015 WAT GAAT HET WORDEN?**

Wat gaat het jaar 2015 doen? Ongetwijfeld zal het een heel bewogen jaar worden zoals elk jaar met zijn eigen geschiedenis een bewogen jaar is door de vreugde maar meer nog door het verdriet en leed, dat elk jaar treft. Het komende jaar zal ingrijpend zijn door de grote maatschappelijke veranderingen in de zorg met de overheveling van veel verantwoordelijkheid naar de plaatselijke gemeenten. De bedoeling is meer maatwerk te leveren en mensen aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Op zich niet verkeerd, als het maar geen verkapte vorm van bezuinigen is en als maar niet de kwetsbare mensen slachtoffer worden van alle onzekerheden die er nog zijn. Er zijn veel sceptici maar ik hoor toch ook stemmen die zeggen: "Laten we de schouders er onder zetten en zien wat het wordt". Ik ben me bewust van het feit dat je moet veranderen. Dat moeten we ook in de kerk. Als we dat niet doen zal langzaam aan alles leegbloeden, want voor wie nu weg gaat, komt bijna geen nieuwe meer terug. En er gaat nu een ingrijpende stap gezet worden, zo'n stap die ik nog nooit heb hoeven te zetten en waar ik tegen opzie, namelijk: een kerk sluiten. Het wordt zo ongeveer het eerste wat ik dit jaar moet gaan doen: de Guliëlmuskerk aan de eredienst onttrekken. Gelukkig mag ik er voorlopig toch nog een dienst blijven doen op de dinsdagavond, omdat we nog niet weten wat er met de kerk gaat gebeuren. Dit om te voorkomen dat de kerk daar straks leeg en ongebruikt blijft. Er is een sloopvergunning aangevraagd bij de gemeente en er is een potentiële kandidaat-koper. Verder is het afwachten, zoals voor heel 2015 omdat het nog zo pril is. Laat komen wat komt, van en aan God is de toekomst!.

### **ENKELE WETENSWAARDIGHEDEN MET BETREKKING TOT DE GULIËLMUSKERK:**

Vanaf de inwijding in 1959 zijn er in de Guliëlmuskerk tot en met 4 januari 2015 1224 doopsels geweest, zijn er 48 huwelijken ingezegend, maar het register begint pas in 1990. Het is onbekend hoeveel huwelijken daarvoor zijn gesloten. En zijn er in totaal 709 uitvaarten geweest. De kerk is 55 jaar kerk geweest.

### **DANK**

Bij deze aan ieder die op welke manier dan ook meegedaan heeft met de vieringen van Kerstmis en Nieuwjaar en ook uw bijdrage hebt geleverd bijvoorbeeld door gewoon naar de kerk te komen bij de sluiting van de Guliëlmuskerk, u allen, van harte dank voor uw bijdrage, voor uw meedoen en voor uw steun en goede wensen. Dank je wel, u allemaal. Dankzij u hebben we heel bijzondere vieringen mogen houden. Pastor Mattie Jeukens ofm

## **KLEIN JAAROVERZICHT VAN 2014**

In 2014 waren er in onze parochie: 6 Vormelingen; 23 Eerste Communicanten; 56 Dopelingen, waarvan twee volwassenen en 4 zijn er gedoopt in de Guliëlmuskerk; er zijn 45 uitvaarten geweest, waarvan er 8 in de Guliëlmuskerk en met Allerzielen hebben we 56 mensen herdacht; er zijn 6 huwelijken gesloten, waarvan 1 in de Guliëlmuskerk

Ons gemengd koor heeft 52 – 8 keer gezongen, omdat 8 keer er een gastkoor is geweest, waaronder een koor uit Sardinië; Crescendo uit Doenrade, het Toonkunstkoor uit Maastricht, het Vredeskoor 2x zelfs uit Nuth, het Mannenkoor uit Maastricht en tenslotte twee koren tijdens het grote feest op 29 juni van Petrus, Paulus en Mattie, deze koren waren afkomstig uit Montfoort en Linschoten, die een lange reis hadden gemaakt om het feest muzikaal te ondersteunen. Ons koor heeft ook bij de uitvaarten en de huwelijken op één na gezongen, dat zijn dus nogmaals 45 en 5 is vijftig keer en daarnaast nog Kerstmis, en het feest van OLV van Lourdes, dus in totaal heeft ons koor 96 keer gezongen. Chapeau voor die zangers.

## **HET VERLEDEN ALS INSPIRATIEBRON VOOR DE INRICHTING VAN DE KERK VAN DE TOEKOMST.**

We kunnen er niet om heen. Een groot aantal kerkgebouwen uit de twintigste eeuw is gebouwd voor de samenkomst van grote massa's gelovigen. Groter dan de groep mensen die er nu nog regelmatig komt. Natuurlijk er zijn nog steeds uitzonderingen tijdens bijzondere vieringen. Op de gewone zondagen echter is de kerk vaak slechts bezocht door een beperkt aantal bezoekers, waardoor zij zich verloren voelen in de grote ruimte en niet meer gedragen voelen door de grote gemeenschap die we met zijn allen nog steeds vormen. Om die kleine groep in geborgenheid bij elkaar te brengen zullen we iets met de ruimte moeten doen. We kunnen ons hierbij laten inspireren door de vroege kerk die ook in kleine groepen bij elkaar kwam.

Om een eerste aanzet in het denken over deze weg te geven zal door Ronald Pellemans op 22 januari om 19:30 een inleiding worden verzorgd in de sacristie van onze kerk. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij te zijn en mee te denken over de toekomst van de inrichting van ons kerkgebouw.

(Ronald Pellemans is parochiaan van onze parochie en was tot 2000 lid van de Diocesane Liturgisch Esthetische Commissie voor de inrichting van kerkgebouwen in het Bisdom Haarlem en werkt nu bij de Gemeente Maastricht als adviseur monumenten)

## **GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID VAN DE KERKEN: 18 – 25 januari '15**

Dorst?' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Deze gebedsweek wordt in 2015 van 18 tot en met 25 januari 2015 over de hele wereld gehouden. Het materiaal van de Week van Gebed komt uit Brazilië en heeft als uitgangspunt het verhaal van de Samaritaanse vrouw (Johannes 4: 7).

Zij raakt bij een put in Sichar in gesprek met Jezus over 'levend water'. De tekst nodigt uit om na te denken over vitaal geestelijk leven, in de Bijbel ook wel 'levend water' genoemd.

Het is al een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 160 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij meer onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk kun je je verantwoordelijkheid voor anderen tonen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

### **AANMELDEN EERSTE HEILIGE COMMUNIE**

Verschillende kinderen hebben zich al aangemeld voor de Eerste Communie die dit jaar op Hemelvaart donderdag 14 mei zal zijn. De eerste ouderavond is op donderdag 29 januari om 19.00 uur in het Trefcentrum. De voorbereidingen zullen starten in week 9, donderdag 26 februari. De kinderen uit groep 4 kunnen nog aangemeld worden op de pastorie, Voltastraat 45, 3634348.

Pastor Mattie Jeukens

### **ACTIE KERKBALANS**

Nog steeds zijn er mensen die denken dat wij als parochie en pastor het geld van het bisdom of van elders krijgen. Mooi niet dus! Wij moeten het doen met het geld dat u ons geeft. Daarom de vraag vergeet de kerk niet: Geloven mag wat kosten! Wij hebben het hard nodig. In de volgende Wegwijs zullen we aandacht vragen voor de Kerkelijke Geldwervingsactie Kerkbalans. Help ons ook financieel. Dank u wel.

### **LEPRACOLLECTE**

Op zaterdag 17 en zondag 18 januari is er een deurcollecte voor de Lepra stichting.

### **GEZELLIGE SENIORENMIDDAG: 25 januari 2015**

Op zondag 25 januari 2015 bieden de CV Drommedarissen aan de ouderen en zieken van Wittevrouwenveld en Wyckerveld een gezellige middag aan die al om 13.00 uur gratis van start gaat met het openen van de deuren van het Trefcentrum. De muziek zal verzorgd worden door Con Gerards en er zijn vergevorderde onderhandelingen met Maastrichtse artiesten. Het belooft een geslaagde middag te worden die tot 17.00 uur zal duren. heb je interesse, schroom niet en bel voor 18 januari de Heer Frissen: 06 23 9763 31 of Tiny Lexis: 06 11 22 333 6.

### **EERSTE OUDERAVOND EERSTE COMMUNIE**

Op donderdag 29 januari is om 19.00 uur in het Trefcentrum de eerste ouderavond voor de communie op Hemelvaartsdag 14 mei 2015.



### **GEDOOPT:**

Op zondag 21 december (21-12!) is in de OLV van Lourdes moeder en dochter gedoopt. **Sabrina Erens** is de moeder die samen met haar zoon **Jarno Rijkse** gedoopt is. De vader van Jarno is Dennis Rijkse en zij wonen in de Morsestraat nr.4

Op tweede kerstdag, 26 december, zijn de twee broers **Sven en Noud Paulussen** gedoopt, de zonen van Marco en Kim Paulussen – Stitzinger uit de Mandelborg 23 in Maastricht

Op derde kerstdag, 27 december, op de dag af dat zijn ouders tien jaar geleden getrouwd zijn in de kerk van Sint Pieter, is **Mex Breuers** gedoopt, de zoon van Daniël en Salinda Breuers – Mullenders van het Friezenplein 8.

*Alle kinderen die hier genoemd zijn hebben ook even in het kribje gelegen.  
Mogen zij ons net als het kind van Bethlehem veel geluk en zegen brengen.*

### **OVERLEDEN:**

Op zaterdag 13 december is **Truus Thiemann – Crapels** in het azM overleden. 10 dagen voordat zij 67 jaar zou zijn geworden. “Zwijgzaam ...stil zonder klagen, wilde jij je ziekte dragen”, zo staat er op haar gedachtenisprentje. Zij was een mooie, grote vrouw, de moeder van Pascal en Mieke en de oma van Roy en Jeannot, Dayenne en Sanne en Femke. Haar wereld was na de dood van haar man Cher klein geworden. Zij mistte hem erg. Het liefst van alles was zij nog bij haar dochter in de Merovingenstraat om bij haar twee kleinkinderen te kunnen zijn en gewoon aan te kunnen schuiven aan tafel. Truus heeft in de van Pallantstraat 10 gewoond en afscheid hebben we gevierd in de Guliëlmuskerk op donderdag 18 december waarna zij werd bij gezet bij haar man Cher op Oostermaas. Nu zijn zij voor altijd samen.

Op zondag 14 december overleed in het azM **Fiena Pieters – Vrancken**. Zij is 96 jaar geworden. Op haar gedachtenisprentje stonden eigenlijk maar twee woorden: Wil en Kracht. De laatste jaren van haar rijke leven heeft zij op Scharwijerveld gewoond, waarbij zij bijvoorbeeld lid was van het zangkoor. Tekenend ook voor haar, dat haar drie kinderen Mia, Margo en Giel haar elke zondag zijn komen bezoeken, dat was vast pandoer. Bij haar was alles heel goed verzorgd, mede misschien daartoe aangezet omdat haar man Leo een van de eerste mannelijk verpleegkundige in oude Klevarie en later Annadalziekenhuis was. Zij wilde het commentaar van de ‘nonnen’ voor zijn. Op zaterdag 20 december hebben we in de OLV van Lourdes afscheid genomen en is zij bijgezet bij haar man Leo, zodat zij nu voor altijd samen zijn.

Op zaterdag 20 december overleed in het azM **Marieke Bijlders-Walthie**, de moeder van negen kinderen, waaronder één heel bijzonder kind, namelijk haar

Juul, die ze heel graag meegenomen zou hebben naar de hemel. Voor hem heeft ze het bijna 85 jaar lang volgehouden, de laatste 32 jaar in Delarivenstraat 16. Zij heeft geen gemakkelijk leven gehad. zij heeft twee kinderen moeten afstaan. Toch was iedereen altijd van harte welkom. De koffie stond altijd klaar. Haar kinderen droeg zij op handen en deed er alles voor en nu op het einde droegen haar kinderen haar op handen. Zij was ook een gelovige vrouw. Zij was met Juul lid van de zonnebloem en eens per week ging zij graag kienen. Op de dag van kerstavond en één dag voordat zij 85 jaar zou worden hebben we afscheid van haar genomen in de Guliëlmuskerk en haar daarna te rusten gelegd bij haar man Leo op de begraafplaats Oostermaas, waar zij nu voor altijd samen zijn.

## **DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES EN H.GULIËLMUS**

### **Zondag 11 januari                      Doop van de Heer**

10.30            (OLV) Mia Camp – Beckers / Susanna Penninger – Gerris / Toke  
Hendriks / Mia Jansen / Piet en Willy Laurensse – Langenegger /  
Bets Gilissen / Miettie Schram / Rita Thomissen- Wetzels

### **Maandag 12 januari**

09.00            (OLV) ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria

### **Dinsdag 13 januari**

18.30            (G) Rozenkrans  
19.00            (G) diaken Jos Peeters

### **Woensdag 14 januari**

09.00            (OLV) voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

### **Donderdag 15 januari**

15.00            (Pileer)

### **Zaterdag 16 januari**

19.00            (OLV) jaardienst fam. Koeymans – Vliegen / voor de levenden en  
overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Corrie van de Berg  
/ Wies Reinards – Tans / Maria Remmers – Erkenbosch

### **Zondag 18 januari                      2<sup>e</sup> Zondag door het jaar**

10.30            (OLV) George van Loo / Rens Heymans / Ineke Buteyn – Dubois /  
Jes Mulkens – Verbert / Vito Siciliano / Mia Mullenders – Lion /  
Marieke Smeets – Custers / Mia van Doorn – Magné

**Maandag 19 januari**

09.00 (OLV) Pater Petrus de Klijn

**Dinsdag 20 januari**

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Els Verhoeven

**Woensdag 21 januari**

09.00 (OLV) voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

**Donderdag 22 januari**

15.00 (Pileer)

**Zaterdag 24 januari**

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Tiny Neissen / Chrit Haegmans / Pierre Janssen / Arno Aarts

**Zondag 25 januari**                      **3<sup>e</sup> Zondag door het jaar**

10.30 (OLV) jaardienst Anna M.Bollen en familie / Rita Thomissen – Wetzels / Tonny Thewissen en Cecile Thewissen –Sevenants / Jeanne Huyben – Theunissen / Regien Hendrikx – Kursten/ Jef Lebon / Henny Lambrix



Parochie H. Gullielmus  
Olympiaweg 89  
6225 XX Maastricht  
SNS-Bank:  
IBAN NL65 SNSB  
0861 2713 00



Parochie O.L.Vrouw  
Van Lourdes en  
H.Familie, Voltastraat  
Pres.Rooseveltln 211  
6224 CP Maastricht |  
SMS-Bank:  
IBAN NL28 SNSB  
0858 3835 00  
Parochiecentrum  
H.Gullielmus, O.L.V. v.  
Lourdas en H.Familie  
Edisonstraat 2  
6224 GK Maastricht  
Tel.: 362 52 78  
[www.kerkmomnou.nl](http://www.kerkmomnou.nl)  
Bij nood:  
043 - 6314500  
  
S.O.S. tel. hulpdienst  
045 - 571 99 99

# • WEGWIJS •

en

## 't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jekens, ofm  
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48  
Harrie Lamers, pastoraal-werker  
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 65 nr. 03

7 februari 2015

### STEEDS GEKKER

God, wat is dat toch,  
waarom zijn mensen zo  
onvoorspelbaar?  
waarom doen mensen anderen pijn?  
waarom is er zoveel haat?  
waarom zo'n grote kloof tussen arm en  
rijk?  
waarom, waarom, waarom,  
is alles zoals het is, en niet andersom?

God, wat is dat toch,  
waarom is er lijden en ziekte en pijn?  
waarom sterven sommigen veel te jong?  
waarom kunnen anderen niet sterven?  
waarom is de een slim, de ander dom?  
waarom, waarom, waarom,  
zijn er zo veel zaken, zo krom?

God, wat is dat toch,  
waarom zijn er zoveel vragen?  
waarom zo weinig goede antwoorden?  
waarom zijn we nieuwsgierig?  
waarom zo eigen gereid?  
waarom, waarom, waarom,  
kwellen wij ons met waarom?  
Zijn geloof, hoop en liefde daarom zo  
ver?

## HOE VANZELFSPREKEND IS DE PAROCHIE?

Hoe lang moet je blijven stilstaan bij wat echt belangrijk is? Ik denk dat veel mensen het eens zullen zijn dat je bij wat echt belangrijk is, lang en uitdrukkelijk moet blijven stil staan. Toch gebeurt dat maar zelden. Dat zou, volgens mij, veel te lastig zijn en ons misschien veel te onzeker maken omdat je je dan realiseert hoe kostbaar zaken soms kunnen zijn, en tegelijkertijd ook heel kwetsbaar en broos. Neem gezondheid. Wie staat daar lang bij stil? Doe je dat niet pas als je ziek wordt? Wordt licht niet pas echt zichtbaar in de duisternis en komt juist niet door de leugen de waarheid pas echt aan het licht. Trouwens wat trouw betekent voor een relatie wordt pas duidelijk met ontrouw. Hoe innerlijke rust en vrede kostbaar zijn, voel je pas als je onrustig bent en er oorlog dreigt. In het licht van het abnormale ga je terug verlangen naar het normale.

Het normale is het vanzelfsprekende en we hebben het nodig voor onze eigen gemoedsrust. Verwarring en ontregelingen zijn lastig en doorbreken onze dagelijks gang. En nu ik bezig ben dit stukje te schrijven wordt op tv duidelijk dat het journaal van 20.00 uur niet kon doorgaan, omdat er iemand met een geweer naar binnen gewandeld is, en alles en iedereen in verwarring heeft gebracht, en dan is opeens de plek waarvan het nieuws gebracht wordt, zelf nieuws geworden. Het gangbare is opeens weg. Dat is lastig. Kunstenaars houden ervan om onze gangbare vanzelfsprekende wereld ook op de hak te nemen en verwarring te zaaien. Ze doen dat om ons aan het denken te zetten; om ons uit te dagen tot nadenken. Dat is nooit verkeerd. Al teveel vanzelfsprekendheid kan namelijk ook leiden tot blindheid en verblinding. Vandaag ben ik me bewust geworden dat dat ook geldt voor mezelf. Zo vanzelfsprekend is de parochie voor mij dat ik vergat te vermelden dat twee overledenen zich naast hun mooie en goede inzet voor anderen zich ook voor onze parochie geweldig hadden ingezet. Die inzet was voor mij eigenlijk te vanzelfsprekend, en dan opeens beseft je dat ook dat niet zo vanzelfsprekend is. Dat dan weer onder ogen zien betekent; erkennen dat onze parochies leeglopen en de begrotingen niet meer sluitend zijn te krijgen. Tot nu toe heb ik daar niet aan gewild vanuit een soort ongeloof, namelijk niet willen geloven dat dat echt zo is. Tegelijkertijd komt daarmee toch ook de parochie in een heel ander licht te staan, namelijk hoe bijzonder zo'n gemeenschap is en hoe bijzonder dat mensen het klaargespeeld hebben om zo'n imposant kerkgebouw als de Lourdeskerk neer te zetten. Nu zou ons dat niet meer lukken. Het is al heel wat als we deze kerk kunnen openhouden en laten functioneren als waar hij voor bedoeld is: namelijk om ons aan het denken te zetten en te brengen bij de bron van alle leven.

*Pastor Mattie Jeukens ofm.*





**Parochie OLV van Lourdes**  
**H. Familie en H. Guliëlmus**  
pastor Mattie Jeukens ofm  
Voltastraat 25  
NL 6224 EK Maastricht  
tel.: 0031(0)43 - 3634348  
[impp.jeukens@planet.nl](mailto:impp.jeukens@planet.nl)  
[www.kerkkomnou.nl](http://www.kerkkomnou.nl)

**Welkom bij de bekende Lourdesviering,  
woensdag 11 februari 2015 om 15.00u  
voor zieken en alle andere mensen**

**Met:**

- Lichtprocessie
- Ziekenzegening en handoplegging
- predikant Jan Pieter Janssen
- Wendy Kokkelkoren
- meerdere priesters uit de regio
- Een goed koor olv Bianca Lenssen
- Aansluitend koffie en vlaai in de Edi

Wij vieren dat op 11 februari 1858 Maria voor het eerst in Lourdes aan Bernadette Soubirous is verschenen. Bij de ingang van de kerk kunnen deelnemers aan de viering schriftelijke intenties afgeven, die tijdens de mis bij het beeld van Maria van Lourdes gelegd worden. Tenslotte is om 18.00 uur voor wie wil een kleine plechtigheid in de Lourdesgrot op Sint Pieter.

# KinderCarnaval in de Edi

Driedagen lang met de Carnaval  
in het Trefcentrum open:

van 13.00 tot 18.00 uur

zondag 15 februari

maandag 16 februari

dinsdag 17 februari

Gratis entree

Kindvriendelijke consumptieprijsen

organisatie WVV'28

---

## Aswoensdagviering

Zonder Aswoensdag geen carnaval!

Het hoort erbij: het Assekruiske

Het kan woensdagmorgen om 09.00u,  
maar dat zal wat vroeg zijn.

Daarom kan het ook om 19.00u in de  
OLV van Lourdes samen met de  
Drommedarissen en Inlgezd, waarna  
we Hieringbieten in het Trefcentrum.

Breng de oude palmtakjes mee die zullen we aan het begin  
van de viering verbranden voor de as van het assekruiske.

## **LOURDESVIERING MET ZIEKENZEGENING**

Op woensdagmiddag 11 februari 2015 om 15.00 uur wordt weer in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in het Wittevrouwenveld voor de 8e keer de Lourdesviering met ziekenzegening gehouden. Net als andere jaren ook weer met Lichtprocessie en zegening met opnieuw een andere medaille van Maria. Ook dit jaar zingt Wendy Kokkelkoren het Ave Maria. Van harte welkom voor deze bijzondere Mariaviering met vele priesters uit de buurt

Na afloop van de viering zijn alle deelnemers ook weer welkom in het Trefcentrum in de Edisonstr 4 waar zij getrakteerd worden op koffie met vlaai.

## **DE OPBRENGST VAN 2 DEURCOLLECTES:**

De opbrengst van de Lepra collecte in het weekend van 17 en 18 januari 2015 was €120,-. Dat is €20,- meer dan vorig jaar.

In de vorige Wegwijs was aangekondigd dat Robin Godding op zondag 25 januari 2015 een deurcollecte zou houden voor haar vrijwilligerswerk in Zuid Afrika. De kerkgangers van de zaterdagavond vonden dat zo'n goede zaak dat ook zij spontaan een collecte voor Robin hebben gehouden. Zij heeft in totaal €208,84 opgehaald. Namens haar, veel dank.

## **CARNAVALSMIDDAG VOOR DE SENIOREN**

Dit jaar was het de tweede keer dat de C.V. De Drommedarissen een gezellige middag hebben georganiseerd voor alle senioren. Deze middag was op zondag 25 januari 2015, de dag dat in de Gouden Ster de prins en prinses van de Witte Ingelkes werden uitgeroepen en dat zijn Kyaro Spee en Manoa Keulen geworden. De Carnavalsmiddag is een heel gezellige bijeenkomst geworden, die de aanwezigen een prettige middag heeft bezorgd. Ze hopen allemaal dat deze middag ook volgend jaar zal zijn, en dan is het na drie keer een echte traditie.

## **NA CARNAVAL GEEN ALCOHOL MEER TOT GOEDE VRIJDAG**

Gezondheidscentrum Akerstraat Noord Hoensbroek daagt haar patiënten en medewerkers uit om in de vastenperiode van 5 maart 2015 tot Goede Vrijdag geen alcohol te drinken. De huisartsenpraktijk heeft het team Generalistische Basis GGZ van Mondriaan gevraagd om de campagne mee te organiseren.

Doel van dergelijke campagnes is volwassenen bewust te maken van de rol die alcohol in hun leven speelt. Vaak is alcoholgebruik

sociaal geaccepteerd en denken mensen er niet over na of zij ook zonder hun dagelijks wijntje of biertje, bijvoorbeeld bij het eten, kunnen. Ter ondersteuning is er ook een facebookpagina om te liken. Hierop wordt regelmatig aandacht gevraagd voor de campagne en worden tips gegeven. Een medewerker van Mondriaan is een van de beheerders van deze facebookpagina. Misschien een goede actie tijdens de 40-dagentijd ofwel de vastentijd als voorbereiding op Pasen?

## **AARDE**

aarde wordt voortaan Aarde met hoofdletter om het belang van onze Aarde uit te drukken, Pluto, veel kleiner schrijven we wel met hoofdletter en ook al de andere planeten! Dus voortaan Aarde met grote A uit respect voor onze moeder Aarde In 2012 maakte ik mijn eerste echte eBook met de titel 'Mijn hemel! Wat gebeurt er op aarde?'. Een collega in het Platform Duurzame & Solidaire Economie – Willem Hoogendijk uit Utrecht, van de Stichting Aarde – vroeg me toen: "Waarom schrijf je Aarde niet met een grote A?" Ik moest hem toen onmiddellijk toegeven dat ik daar helemaal niet over nagedacht had. En het is zo logisch om het te doen, hoewel de formele spellingsregels (nog) 'aarde' adviseren. Zie het resultaat (gratis) op [www.voetafdruk.eu](http://www.voetafdruk.eu) . Dan kunt u gelijk lezen waarom ik me druk maak om duurzaamheid op onze al te kleine Aarde.

## **PAASEIEREN ZIJN ER WEER VOOR € 0,23**

Dat vind je nergens, verse gekleurde Paaseieren voor 23 cent, thuis bezorgd en met de opbrengst voor de bestrijding van de onkosten van de Lourdesviering op 11 februari en voor de tas koffie en het stukje vlaai na deze bijzonder Lourdesviering. U kunt de eieren bij Laurens (06 10911215) of op de pastorie bestellen (043 363 43 48) en ze worden in de Goede Week afgeleverd bij u thuis.

## **HEILIGEN VAN DEZE TIJD**

Het blijft moeilijk om over heiligen te spreken en toch is het ook heel simpel. Heiligen zijn gave mensen die iets over hebben voor een ander, die niet zichzelf in het middelpunt plaatsen, maar het altijd zo weten te plooiën, dat de ander het centrum van de aandacht mag worden. Heiligen zijn positief ingestelde mensen, die ook met plezier oud kunnen worden. Heel concreet mag ik denken aan een schooljuffrouw die nu 98 jaar is geworden, en die tot en met Kerstmis van dit jaar in de weer is geweest voor mensen, om hen een mooi kerstpakket te bezorgen. Helder van geest blijft zij



dankbaar om alles wat haar gegeven is. Als je zo bent, dat is gaaf, dus heilig. Mogen we haar nog lang in ons midden hebben.

### EERSTE H. COMMUNIE VAN START

De eerste ouderavond voor de H. communie is geweest op donderdag 29 januari 2015. De eerste keer dat de kinderen samenkomen om te oefenen is op donderdag 19 februari 2015 van 18.00 – 19.00 uur in de sacristie. Als de kinderen in de kerk aan de slag zijn, kunnen de ouders elkaar ontmoeten in de Kunstketel.



### GEDOOPT

Op zondag 18 januari 2015 is **Djaylano Custers** gedoopt, de zoon van Dennis en Laura Custers Weckseler uit de Burgemeester Nierstrassstraat 35.

*Dat zijn doop en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.*



### OVERLEDEN

Op 22 januari 2015 overleed op Klevarie **Jaak Mulkens** 86 jaar oud. Niemand had verwacht dat hij toch nog zo oud zou worden en zijn vrouw zou overleven. Voorheen had Jaak gewoond in de Czaar Peterstraat 16, juist in de tijd dat zijn vrouw overleed op 4 mei 2013 was Jaak al opgenomen in Klevarie, maar dan op azM herstellzorg, vandaar is hij naar het verzorgingshuis gegaan en heeft de laatste twee jaar eigenlijk tegen alle verwachting 2 prachtige jaren gehad. Mede misschien toch ook omdat zijn zoon Jo elke dag op bezoek kwam en vader meenam tussen de mensen beneden. Jaak genoot en geen verkeerd woord kwam over zijn lippen. Op maandag 26 januari hebben we in de O.L.V. van Lourdeskerk afscheid van Jaak genomen en hem te rusten gelegd op Oostermaas, waar hij nu voor eeuwig verenigd is met zijn vrouw Truus.

### DIENTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

#### Zaterdag 7 februari

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / Andre Colombain en Annette Asselmans – Colombain / Mia Keulers / Jean Pierre Bertrand



Zondag 8 februari                      5<sup>e</sup> Zondag door het jaar

10.30 (OLV) 1<sup>e</sup> jaardienst Ria Geerlings – van den Boorn / Jo Geerlings / Rita Thomissen – Wetzels / Jules Janssen / Michel Geurts / Harry Royen / Lou Zeekaf / Fien Ritzerfeld / Annie Druif – Eikenboom / Marcel Vossen / jaardienst Wil van Beek / overledenen van de fam. Steps – Colaris

Maandag 9 februari

09.00 (OLV) Pastor Leo Wijnen

Dinsdag 10 februari

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Jan van Rooy

Woensdag 11 februari

09.00 (OLV) voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

15.00 (OLV) Ziekenviering Feest O.L.V. van Lourdes

Pater Ton van Oosterhout ofm./ Kees Kwanten / Alex Hamers / Leon Prikken / zuster Clementine Haan

Donderdag 12 februari

15.00 (Pileer)

Zaterdag 14 februari                      Valentijn

19.00 (OLV) voor de overledenen van de fam. Lemmens – Dautzenberg / voor de levenden en overledenen van de fam. Bèr Boesten – Keulen / voor de overledenen van de fam. Claessens / Henny Lambrix ( i.v.m. 80<sup>e</sup> verjaardag ) / Nolda Herijgers – de Baar / Maud Wieken

Zondag 15 februari    6<sup>e</sup> Zondag door het jaar    Carnaval

10.30 (OLV) Sjaak Litjens / Jan Gorissen / Jan Kuypers / Reilo Boon / Fien Clement – Ramakers / Mieke Caspari – Huntjens / Peter Winckers

Maandag 16 februari

09.00 (OLV) pastor Sjef Scheepers

Dinsdag 17 februari

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Pauline Huyts – Beckers

Woensdag 18 februari                      Aswoensdag Wijding van de as en het uitdelen van het askruisje

09.00 (OLV) voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

19.00 (OLV) Ties Remmers / Marie Remmers-Stuivers / Jos Nijssen

Donderdag 19 februari

15.00 (Pileer) Mia van Doorn - Magné

Zaterdag 21 februari

19.00 (OLV) jaardienst Maria J.Theunissen en ouders / Mia Dritty - Vandewall / Bèr Habets / Marijke Roberts / Annie de Baar - Biesmans / Natascha Stegen - Welters

Zondag 22 februari 1<sup>o</sup> zondag van de Veertigdagentijd

10.30 (OLV) jaardienst voor de echtelieden Hurkens - de Vrede / jaardienst voor de overledenen van de fam. Fourashen en Hoekstra / 2<sup>o</sup> jaardienst Jef Jacob / Pierre Vleugels / Jos Jaspers / Toos Gilissen - Hoeksma / Corrie Remans - Murrer / zeswekendienst Jo Somers - Creemers / tweede jaargedachtenis Resi Rademakers

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: APOTHEEK

 MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):  
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

**BUURTBRÖK EN PILEER**

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.

Iedere 2<sup>o</sup> donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4<sup>o</sup> donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.

**MOEILIJKE  
VOETEN ?**

Modeschoenen  
**Bosch**

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121  
's maandags gesloten . geen koopavond



Parochie H. Guliëlmus  
Olympiaweg 89  
6225 XX Maastricht  
SNS-Bank:  
IBAN NL65 SNSB  
0861 2713 00



Parochie O.L. Vrouw  
Van Lourdes en  
H. Familie, Voltastraat  
Pres. Rooseveltln 211  
6224 CP Maastricht |  
SMS-Bank:  
IBAN NL28 SNSB  
0858 3835 00  
Parochiecentrum  
H. Guliëlmus, O.L.V. v.  
Lourdes en H. Familie  
Edisonstraat 2  
6224 GK Maastricht  
Tel.: 362 52 78  
[www.kerkmou.nl](http://www.kerkmou.nl)  
Bij nood:  
043 - 6314500  
S.O.S. tel. hulpdienst  
045 - 571 99 99

# • WEGWIJS •

nr

## 't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jekens, ofm  
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48  
Harrie Lamers, pastoraal-werker  
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 65 nr. 04      21 februari 2015

### BEZINNING

Hoeveel en wat heeft een mens nodig om menswaardig te kunnen leven? Het zal voor iedereen verschillend zijn. Het is ook afhankelijk van de cultuur waarin je woont.

Sommige mensen hebben ontzettend veel nodig, anderen verbazen door, hoe weinig zij nodig hebben. Eten en drinken hebben we allemaal nodig. Een huis, kleren, een gsm, een PC, dan beginnen de vragen.

Maar wat mensen zeker nodig hebben, behalve eten en drinken? Het belangrijkste misschien nog wel is, wat je niet kunt vastpakken, niet kunt kopen, maar wel kunt voelen: liefde en aandacht, veiligheid en geborgenheid: je gekend weten.



## VEERTIGDAGENTIJD OFWEL DE VASTEN

Terwijl de tv aanstaat en Gino weer een ronde verder is in Bloed, Zweet en Tranen, want het is een genot om naar hem en zijn stem te luisteren, probeer in enkele gedachten op papier te krijgen over de Veertigdagentijd, ofwel over wat ook 'de vasten' wordt genoemd. Het is de 'christelijke Ramadan' om het maar eens zo te zeggen. maar je mag het zo zwaar maken als jezelf wilt. Niets hoeft, niets moet, maar je wordt uitgedaagd om eens na te denken over de al te vanzelfsprekende dingen van het leven, zoals allereerst eten en drinken, maar vervolgens ook over de vraag: wat heb ik nu echt nodig en wat kan ik missen? Zo gemakkelijk als deze vragen op papier gesteld kunnen worden, zo moeilijk zijn ze te beantwoorden. Moeilijk omdat we in een wereld leven waar de nieuwe mantra is: groeien, groeien en nog eens groeien. Om de economie uit het slop te krijgen worden we opgeroepen om te investeren en om te spenderen. Je moet het geld maar hebben, maar het wordt ons wel voortdurend voorgehouden. En het is wereld nieuws voor het journaal van 20.00 uur dat de economie het afgelopen jaar weer geroeid is met 0,7 %. Ieder haalt weer opgelucht adem. De recessie is voorbij. Maar wat is 0,7% En wat zegt dat over hen, die nu werkeloos zijn geworden, die afhankelijk zijn van een uitkering en blij zijn dat ze bij de voedselbank en bij het Leger des Heils iets extra's kunnen scoren, terwijl verlekkerd gekeken wordt naar de aanbiedingen in de hoop ook eens echt wat nieuws te kunnen kopen wat echt 'in' is. Ondertussen beginnen wel gerenommeerde zaken als V&D en Blokker om te vallen.

Het gaat dus over de vasten en de veertigdagentijd, de tijd voor Pasen, waarin de kerk met het nieuwe voorjaar en het nieuwe leven ook het vernieuwde leven wil vieren in de geest van Jezus. Dan gaat het opeens niet meer over glitter en glamour, maar over de basic zaken van het leven. Op de achtergrond bij Bloed, Zweet en Tranen hoor ik dan: "Het moet puur zijn, echt. Je voelt de emotie, de bezieling, daar moet het omgaan, die mag door." Het is inderdaad mooi om te zien en geweldig, dat een jongen, hier geboren in onze wijk, het Wittevrouwenveld, zo ver komt, die jongen die met kerstmis de kleine kerk vol kreeg in de kerstnachtviering. Hier weten we dus wat hij kan! Weten we ook wat wij zelf kunnen? Ik ga me testen, uitgedaagd door een vriendin die bij de GGD verslavingszorg werkt: probeer het eens, 40 dagen geen alcohol tegen het vanzelfsprekende in. Ik kreeg al het groene polsbandje met: "Ik pas". Maar niet allen dit, wat kunnen wij als kerk en parochie in en bij alle machten en krachten van dit tijdsgewricht? Wat kunnen wij als kerk, als eenvoudige parochie, wat is dat anders dan bidden. Daarom dat we niet alleen nee tegen iets zeggen, maar ook tegelijkertijd ja tegen het gebed, omdat bidden iets is wat je altijd nog kunt doen, zelfs als je niets meer kunt doen, dan kun je toch nog bidden. We gaan het proberen, elke dag om 12.00 uur. De klok zal ons daarbij oproepen.

*Pastor Mattie Jeukens ofm.*

## **EERSTE H. COMMUNIE**

De echte voorbereiding begint op donderdag 26 februari 2015, dan zullen de kinderen om 18.00 uur voor de eerste keer naar de kerk komen. Het eerste wat ik mag doen, is hen de grootste schat van de kerk laten zien. Het is de schat die we in de kluis, die we tabernakel noemen, bewaren. Dat is geen goud of zilver, maar gezegend brood. Het is een ontroerend moment. Vaak zijn de ogen van de kinderen dan ook vol van verbazing en verwondering.

## **GULIËLMUSKERK**

De Guliëlmuskerk is aan de eredienst onttrokken, zoals dat heet. Maar er is nog steeds geen helderheid over de definitieve bestemming, daarom gaan we voorlopig door met het vieren van de eucharistie op dinsdagavond. Voor de mis bidden we de rozenkrans en na de mis drinken we koffie en is het eigenlijk heel gezellig. Als mensen interesse hebben in een aandenken aan de kerk dan kunnen zij dit kenbaar maken bij mij, pastor Mattie Jeukens.

## **DIALOOG**

In het Trefcentrum was donderdag 17.00 uur een bijeenkomst van bewoners hier uit onze buurt om te praten over alle verwarrende maatschappelijke ontwikkelingen. Er waren heel veel moslims, mannen en vrouwen. Het werd duidelijk dat zij veel behoefte hebben aan een eigen plek, juist ook om het fundamentalisme dat bij jongeren de kop lijkt op te steken, tegen te gaan. Tegelijkertijd gebeurt er heel veel in het Trefcentrum, in het Vrouwenhuis, in de Kunstketel en in persoonlijke ontmoetingen. Er komt zeker een vervolg aan deze bijeenkomst.

## **DE LAATSTE DAMWAND ALS RELIKWIE IN DE KERK**

We hadden al de laatste kruiwagen met grond, de laatste beton, of ik ook "de laatste damwand wilde hebben". Laat maar komen zou ik gezegd hebben, waarom niet? Wist ik veel dat dat ding 30 meter lang is en 6000 kilo weegt. Een paar van die damwanden voor het oud-ijzer, en het gat in de begroting van de parochie was gedicht! Dat alles op 11 februari 2015, de dag van het feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. De grap haalde prompt de krant. Helaas de bijzonder viering van Lourdes niet.

## **BEMOEDIGENDE LOURDESVIERING**

Het was opnieuw een bijzondere viering. Er was ook een echt novum: er is een dragersgilde opgericht die met een prachtig blauw scapulier nu Maria hebben gedragen en assistentie hebben



verleend in de dienst. Het is ongelooflijk hoe Maria van Lourdes op een door-de-weekse-woensdag een kerk weet vol te krijgen. het is aan Maria zelf te danken. Er was zelfs een bus uit Heer en uit Heugemmerveld. Bijzonder dat dit zo kan. Dank u wel allemaal.

#### **VEERTIGDAGEN MIDDAGGEBED OM 12.00 UUR IN DE LOURDESKAPEL**

In de Veertigdagentijd willen we alle dagen met de uitzondering van de zondagen om 12.00 uur een korte middagdienst doen met gebed en bezinning. De lectoren helpen mee. Steeds zullen minimaal 2 mensen in de Mariakapel deze middagbezinningsdienst verzorgen. We beginnen met het luiden van de klok, traditioneel de oproep tot gebed. U bent allen van harte uitgenodigd om mee te doen.

#### **ZAALSPORT WITTEVROUWENVELD DOOR JONGEREN VOOR JEUGD**

Zaalsport in Wittevrouwenveld: Door jongeren (vrijwillige sportcoaches) voor jeugd. Leuke zaalsporten waaronder voetbal en andere balsporten.

Voor jongens en meiden vanaf 9 jaar onder begeleiding van de sportcoaches Joery, Fernando, Joel, Desly, Dean en Willy. Locatie: Gymzaal aan de Koning Zwentiboldstraat in het Wittevrouwenveld (bij de Regenboogschool) Datums: Elke maandag vanaf 18.30u – 19.30u. Elke dinsdag vanaf 19.30u – 20.30u. Kosten: 50 cent pp. Neem makkelijk zittende kleding en schoenen mee. Alleen betalende deelnemers mogen meedoen en in de zaal aanwezig zijn. Publiek in de zaal in niet toegestaan, de deur gaat op slot.

En tevens: Woensdagmiddag De Dikselkes vanaf 4 jaar: 14u – 15.30 in de Kunstketel, Vrijdagavond Happy Kids vanaf 4 jaar: 18u – 19.30u Vrijdagavond Happy Kids vanaf 6 jaar: 19.30u – 21.30u. Namens Trajekt Sjef Zwackhalen, 06 – 52807589

#### **EREMEDAILLE VAN C.V. DE DROMMEDARISSE**

Dit jaar is de eremedaille naar **Tiny Lexis** gegaan voor haar grote inzet voor de buurt, voor buurttv, de Zonnebloem en de kerk. Op Tiny mag je altijd een beroep doen en bovendien is zij een ras-carnavalsvierder. Tiny Proficiat en Drommedarisse chapeau voor opnieuw de goede keuze voor de eremedaille.



#### **GEDOOPT:**

Op zondag 8 februari zijn in de O.L.V. van Lourdeskerk gedoopt:

**Kaylen Nordhausen**, de zoon van Etienne en Janah Nordhausen – de Gier. Zijn zusje is Jaydie. Zij wonen in de Meester Ulrichweg 93.

**Julian Zwackhalen**, de zoon van Marc en Tamara Zwackhalen – Hanegraaf, uit de Henri Jonaslaan 106. Hij is het broertje van Damian, Tessa en Angel.

*Dat de doop en opname in de geloofsgemeenschap  
ons allemaal tot zegen mag zijn.*



#### **OVERLEDEN:**

Op zondag 1 februari 2015 overleed thuis in de Burg. van Akenstraat 64 **Thei Smeets**, 59 jaar oud, de echtgenoot van Miets Smeets Pisters, de vader van Nancy en Daniël en de opa van Jordy, Randy, Milan en Eduardo. Thei is tot het laatste toe zichzelf gebleven. Zijn gezin, zijn werk en zijn hobby: de vogels aan het zingen te krijgen, dat bepaalde zijn leven. Hij heeft heel hard gevochten tegen zijn ziekte en zo heeft hij het een jaar langer weten te rekken dan dat de artsen voor mogelijk hadden gehouden. Thei was een man die twee gouden handen had en als jongen van 14 jaar al is gaan werken. Op vrijdag 6 februari 2015 hebben we afscheid van Thei genomen en hem begraven op Oostermaas.

Op dinsdag 3 februari 2015 overleed geheel onverwacht in zijn slaap **Harry McMaster**, 55 jaar oud, de partner van Bep Clement. Zij waren juist bezig de woning aan de Burg. van Oppenstraat 102 klaar te maken om er te komen wonen. Harry is geboren in The Midlands in Engeland. Hij was een harde werker, een stille en rustige man die graag naar de Engelse pub in Valkenburg ging. Zijn leven lang is hij de voetbalclub van zijn geboorte plaats Port Vale uit Newcastle onder Lyme trouw gebleven. Op dinsdag 10 februari 2015 was de crematieplechtigheid in Geleen.

In de nacht van zondag op maandag 9 februari 2015 overleed thuis in de Burg. van Akenstraat **Miena Koch-Damen**, 85 jaar oud en al vanaf 1986 weduwe van Harie Koch. Miena was de moeder van 12 kinderen, 6 jongens en 6 meisjes. Tweede Kerstdag moest zij hals over kop naar het azM, maar toen bleek dat er niet veel gedaan kon worden hebben de kinderen haar terug naar huis gehaald, om haar de kans te geven om rustig en in vrede in te slapen. Miena was Miena, rechtdoor zee. Zij liet zich door niemand de wet voorschrijven en zij heeft hard gewerkt, maar ook genoten van het leven. Zij was de spil van haar grote gezin, door haar man en later ook door haar kinderen op handen gedragen. Op donderdag 12

februari 2015 was haar afscheid in de O.L.V. van Lourdeskerk waarna de crematie in Heerlen plaats vond.

Toch nog heel onverwacht overleed in zorgcentrum La Valence **Willie Steinbach-Wijkamp**, 80 jaar oud en sinds 2008 de weduwe van Woetsie Steinbach. Ook zij was de moeder van 12 kinderen, waarvan er een maar 14 dagen heeft geleefd en waarvan er een door een ongeluk om het leven is gekomen. Willie heeft geen gemakkelijk leven gehad, maar zij is altijd blijven lachen en zij had altijd veel humor. Geboren in Haarlem heeft zij uiteindelijk haar geluk hier gevonden, in Maastricht na jaren met haar man in een wagen rond getrokken te hebben. De laatste 6 jaar in het verzorgingshuis is zij nooit een dag alleen geweest. Altijd was er wel een van de kinderen bij haar, of werd zij opgehaald om naar hen toe te gaan. Op vrijdag 13 februari 2015 hebben we afscheid van haar genomen in de O.L.V. van Lourdeskerk, en daarna werd zij bijgezet bij haar man op de begraafplaats Oostermaas.

*Dat de overledenen mogen rusten in vrede.*

**DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES  
en H.GULIËLMUS**

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 21 februari

19.00 (OLV) Jaardienst Maria J.Theunissen en ouders / Mia Dritty  
– Vandewall / Bèr Habets / Marijke Roberts / Annie de Baar  
– Biesmans / Natascha Stegen – Welters

Zondag 22 februari 1<sup>e</sup> zondag van de Veertigdagentijd

10.30 (OLV) 2<sup>e</sup> jrd. Resi Rademakers / jrd. voor de echtelieden  
Hurkens – de Vrede / jaardienst voor de overledenen van de  
fam. Fourashen en Hoekstra / 2<sup>e</sup> jaardienst Jef Jacob /  
Pierre Vleugels / Jos Jaspers / Toos Gilissen – Hoeksma /  
Corrie Remans – Murrer / zeswekendienst Jo Somers -  
Creemers

Maandag 23 februari

09.00 (OLV) Pater Thei Hustin montfortaan

Dinsdag 24 februari

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Pater Leo Meijers ofm

Woensdag 25 februari

09.00 (OLV) voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Donderdag 26 februari

15.00 (Pileer)

Zaterdag 28 februari



19.00 (OLV) Mia van Gelabbeek / Lei Mooren / Tum Balendonck  
en Lena Balendonck – Kremers / Jo Moberts / Marie  
Penders – Heckers

Zondag 1 maart 2<sup>e</sup> Zondag van de vasten

1<sup>e</sup> weekend van de maand

Extra collecte voor de Kerk

10.30 (OLV) Pastor Jan Linke / Zuster Clementine Haan / 1<sup>e</sup> jrd.  
Helena Geraerts – Kolvers / Frans Geerkens en Pie  
Geerkens / Broeder Sigismund Tagage / Truus Jaspers -  
van Zanten / Netty Cloth – Jongen / Ber Bosch en Liza  
Bosch-Berghmans en Morris Bosch / Jules Jansen

Maandag 2 maart

09.00 (OLV) ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria

Dinsdag 3 maart

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Johannes en Ans Smeets – Willems

Woensdag 4 maart

09.00 (OLV) Woord – en communiedienst

Donderdag 5 maart

15.00 (Pileer)

Vrijdag 6 maart

1<sup>e</sup> vrijdag van de maand

09.00 (OLV) voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 7 maart

19.00 (OLV) jrd. gezusters Jeukens / zeswekendienst Jaak  
Mulkens / Truus Mulkens – Cornelissen / Greet Franssen –  
Swakhoven / Herman Remmers / Thij Coolen ( i.v.m.  
verjaardag )

Zondag 8 maart

3<sup>e</sup> Zondag van de vasten

10.30 (OLV) Bets Gielissen / Corrie Nicolaes / Adry Schouren /  
Corrie Fadda – Hollanders / Simon Kerkhofs en Hannie  
Kerkhofs – Knobben / Willy Cobben en Tiny Cobben –  
Aardening / overledenen van de fam. Steps - Colaris

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: APOTHEEK

MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-  
387 17 50



HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):

P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

**BUURTBRÖK EN PILEER**

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur.  
Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.

Iedere 2<sup>e</sup> donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4<sup>e</sup> donderdag  
van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De  
Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89  
6225 XX Maastricht  
SNS-Bank:  
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw  
van Lourdes en  
H.Familie  
Voltastraat  
Pres. Rooseveltln 211  
6224 CP Maastricht  
SNS-Bank:  
85.83.83.500  
Parochiecentrum  
H. Guliëlmus, O.L.V. v.  
Lourdes en H.Familie  
Edisonstraat 2  
6224 GK Maastricht  
Tel.: 362 52 78  
[www.kerkkomnou.nl](http://www.kerkkomnou.nl)  
Bij nood:  
043 – 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst  
045 – 571 99 99

## • WEGWIJS •

en

### 't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm  
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48  
Harrie Lamers, pastoraal-werker  
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 65 nr. 05 7 maart 2015

God,  
Ik zou toch wel eens willen weten,  
God, hoe ziet U er nu echt uit,  
al moest ik er misschien voor sterven,  
want "ze" zeggen dat als je God ziet,  
dan sterf je!

Zo eindeloos veel beelden en  
afgodsbeelden  
zijn er al van U, God, gemaakt,  
sommige zeggen zelfs dat U niet bestaat,  
al zijn er bibliotheken over U vol  
geschreven.

Ook op internet heb ik U gezocht,  
daar was U volop, alleen een facebook-  
pagina en een twitter-account van U  
heb ik nog niet gevonden,  
net zo min als bij Linked-In.

Waar ik U wel vermoedde was op straat:  
in het gegroefde gezicht van een oude  
man,  
in een spelend kind, dat lachte,  
in een man die zelf ziek, de rolstoel van  
zijn eveneens zieke vrouw duwde  
in dat groepje sjansende jongeren.  
Maar het was net alsof het maar even was  
van achteren, even die slip van Uw jas.



## HEFTIG

Toen ik hem nog eens op Youtube wilde bekijken was hij weg, de film over de verwoesting van eeuwen oude beelden, het museum in Mosul, beelden die afkomstig waren van de oude, grote stad Ninive, die wij uit de Bijbel kennen. De profeet Jonas werd naar die stad gestuurd om haar op te roepen om zich te bekeren. Maar Jonas had er geen zin in en ging de andere kant op, het schip in, maar al snel bleek dat hij de oorzaak was dat het schip niet meer vooruit kon. Hij gaf het zelf ook meteen toe en adviseerde om hem maar over boord te jonnassen. Dat deden ze. Maar Jonas werd opgevangen door een grote vis die hem na drie dagen terug op het strand deed belanden. Met pure tegenzin ging Jonas toen maar op pad naar die grote stad Ninive. Daar had hij zijn oproep nog niet gedaan toen onder leiding van de koning de stad zich bekeerde en werd zo doende gespaard. Maar dat zinde Jonas ook weer niet. Hij vond dat die stad met de grond gelijk gemaakt moest worden. Waarom ben je boos, vroeg God hem, omdat ik misschien Goedheid en barmhartigheid laat prevaleren boven wraak en boosheid? Jonas was meer van "weg met alles wat niet in mijn kraam te pas komt!"

Wij kennen dat overigens ook. Zijn wij veel beter? Weet u nog van de beeldenstorm? Toen in 1566 wilden de protestanten schoon schip maken en wilden de 'santenkraam van die katholieken de kerk uit hebben. De beelden gingen aan diggelen, minstens het hoofd er af. dat kun je nog mooi zien in Vezelay als je met me gaat wandelen. Trouwens bij de katholieken werd meteen het hoofd afgehakt, dat ruimde mooi op. Daar hebben we bijvoorbeeld de martelaren van Gorkum nog aan te danken, waar onze Franciscaanse Provincie in Nederland naar vernoemd is. Toen waren het de protestanten, maar wij franciscanen waren eigenlijk al niet beter. Wij mochten, als we buiten het klooster kwamen, niemand aankijken. we moesten altijd met de ogen naar de grond gericht lopen en met de handen in de mouwen van de pij. En als je biecht moest horen bij de zusters, dan moest je boven de 40 jaar zijn. Je zou maar eens op verkeerde gedachten kunnen komen, de vraag is welke verkeerde gedachten dan, en zijn er verkeerde gedachten? Is het niet zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten? Wat je de ander oplegt, zegt dat meer over jou zelf? Het is van alle tijden, maar het lijkt wel steeds gewelddadiger. Had St. Franciscus dit toch niet al voorzien, omdat hij genoeg zelf kennis had door zijn broeders met "Vrede en alle goeds" op pad te sturen? En ze mochten preken, maar niet met woorden, maar eerst met daden van barmhartigheid en mededogen naar de ander toe, en wie het gegeven was, mocht er ook dan pas bij zeggen waarom hij dat deed!

*Pastor Mattie Jeukens ofm*

### **BESTEL PAASEIEREN!**

De Lourdesviering was een groot succes. Nog nooit waren er zoveel mensen daarna in het Trefcentrum voor de koffie en de vlaai. De Vrienden van O.L.V. van Lourdeskerk betalen dit mede met behulp van de opbrengst van de verkoop van de Paaseieren. Nu was de rekening ook nog nooit zo groot. Dus **help ons en bestel paaseieren!** Het kan bij Laurens van de Fietsclub of op de pastorie, Voltastraat 45, 043-363 43 48

### **IN HET VOETSPOR VAN FRANCISCUS: INFOBIJENKOMST 16 MAART**

Een moderne pelgrimstocht te voet van Stroncone naar Assisi in het spoor van St. Franciscus van Assisi, door Umbrië, het groene hart van Italië. De tocht is van 7 t/m 21 juli 2015. Het is voor de geofende wandelaar die niet bang is voor avontuur. Het zijn 180 km in 9 wandeldagen, over smalle paadjes, van klooster naar klooster. Er kunnen maximaal 18 personen mee. Het is back to basics.

Op maandagavond 16 maart om 20.00 uur geef ik, Mattie Jeukens ofm, gids en begeleider van deze tocht en franciscaan, voor belangstellenden een informatieavond in de O.L.V. van Lourdeskerk ingang Voltastraat, Maastricht, Wittevrouwenveld, tel, 043-363 43 48, zie ook [www.franciscaansevoettochten.nl](http://www.franciscaansevoettochten.nl)

Voor de pelgrimstocht naar Vezelay zijn nog 4 plekken beschikbaar van 20 tot en met 26 april, bel 043-363 43 48.

### **LEZING OVER GODSBEELDEN**

God is niet af te beelden. In de Tien Geboden is er zelfs een verbod op het afbeelden van God. "Nog nooit heeft iemand God gezien", zegt Sint Jan in zijn eerste brief (1Joh.4,12) toch hebben mensen de eeuwen door beelden van God gemaakt in de kunst, in de literatuur, in de poëzie, in de theologie en in de filosofie. Soms zijn er zeer controversiële beelden gemaakt. En er zijn mensen die menen zelfs te weten dat hij niet bestaat! De Bijbel neemt ook stelling in het eerste boek Genesis met de uitspraak "En God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis" (zie Gen. 1,26). In de lezing op, 15 maart om 15.00 uur in de sacristie van de O.L.V. van Lourdeskerk, in het Wittevrouwenveld aan de Pr. Rooseveltlaan wil ik het over de Godsbeelden in kunst en geschiedenis hebben. Een onmogelijke opgave? Kom maar luisteren. Het is gratis, maar wel met de mogelijkheid voor een vrije gave. Pastor Mattie Jeukens ofm

### **SNUFFELMARKT, 15 MAART**

Op zondag 15 maart 2015 wordt in Trefcentrum Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4 te Maastricht, een snuffelmarkt gehouden. De

organisatie is in handen van Reisvereniging "Oonder Us" en Harmonie "De Gele Rijders". De entree bedraagt € 1,00. De zaal is open voor bezoekers van 10.00 tot 16.00 uur.

Er zijn nog enkele kraampjes beschikbaar (€ 16,00 voor twee tafels). Wilt u een kraam huren, neem dan contact op met John Huijts, telefoon 06 48 46 51 68.

Dit is de eerste van vier snuffelmarkten die dit jaar worden gehouden. De andere data zijn: 31 mei, 27 september en 13 december.

### LANDELIJKE BOOMFEESTDAG

Op woensdag 18 maart gaan de kinderen van de Letterdoes 29 walnootbomen planten op het Old Hickoryplein vanaf 9.30uur. Welkom!



#### **GEDOOPT:**

Op zondag 22 februari zijn in de O.L.V. van Lourdeskerk gedoopt:

**Quin Thehu**, de zoon van Patrick en Diana Thehu en

**Xavi Wintjens**, de zoon van Dennis en Iris Wintjens-Stassen uit de Moselborg en het broertje van Jaylinn.

*Dat de doop en opname in de geloofsgemeenschap  
ons allemaal tot zegen mag zijn.*



#### **OVERLEDEN:**

In de Molenhof is op 17 februari 2015 **Agnes Niël** overleden, 85 jaar oud. Agnes heeft lang in de Pr. Rooseveltlaan 183A gewoond met haar moeder en zus Marthe. Beide hebben ook gewerkt in het warenhuis Maussen in Wyck. Zij kende alle data van verjaardagen en bijzondere gelegenheden uit haar hoofd totdat haar geheugen achteruit ging. Agnes hield van aanpakken en was heel gastvrij, als zij zelf maar niet het initiatief en de verantwoordelijkheid moest nemen, dan was er heel veel mogelijk. Op zaterdag 21 februari 2015 hebben we afscheid van Agnes genomen, waarna de crematieplechtigheid in Eijsden plaats vond.

Op Aswoensdag overleed thuis in de Hofmeierstraat 2 **Hennie Merken-Crijns**, 63 jaar oud door een jarenlange ziekte helemaal gesloopt, maar wel al die jaren liefdevol verzorgd door haar man Lei met hulp van lieve mensen van Thuiszorg Groot Limburg. Hennie was een vechter, maar ook getekend door pech in haar leven. Zij hebben hun tweede zoontje Dennis na weken moeten afgeven.

Voor haar en Lei een zwaar kruis. Hennie had een geweldige verering voor Maria en dat ze naar Lourdes had kunnen gaan was een bron van kracht en vreugde. Behalve Dennis zijn er nog drie mooie jongens: Ralph, Ronny en Remi en alweer twee kleinkinderen, Thijs en Fleur. Zij waren voor Hennie het zonnetje. Op dinsdag 24 februari 2015 hebben we afscheid van haar genomen in de O.L.V. van Lourdeskerk waarna de crematie plechtigheid in Geleen was.

Eveneens op Aswoensdag overleed thuis in de Tubantenstraat 15 **Mathilda Beurskens-Truijen**, 58 jaar oud. Ook Mathilda kon uiteindelijk niet op tegen haar ziekte, die vorig jaar op het einde van het voorjaar aan het lichtkwam. Zij is liefdevol verzorgd door haar man Jurgen, en haar zoon Ben. Mathilda was kunstenares en hield van kleur. Zij heeft een bewogen leven gekend dat getekend is door de periode voor en na het grote ongeluk in 1999. Na het ongeluk leerde zij, mede dankzij haar man Jurgen, leven met haar belemmeringen, waardoor zij weer opnieuw nieuwe creatieve bronnen in zichzelf kon aanboren. Mathilda is de moeder van Ben en Sam. Op zaterdag 28 februari 2015 hebben we afscheid van haar genomen in de O.L.V. van Lourdeskerk met het 'vieren van het leven', daarna is zij te rusten gelegd op de begraafplaats Oostermaas, waar we te voet na de viering naar toe zijn gelopen.

In de Zeven Bronnen overleed op zondagmorgen vroeg **Mayke Loffeld-Mertz**, 89 jaar oud. Zij had haar strijd gestreden en was op. Mayke heeft een bewogen leven achter zich. Zij heeft het geluk gehad om als verzorgster een echte oermoeder te treffen, dat was Anna, die haar overal doorheen gesleept heeft.

Twee kinderen heeft zij verloren en gelukkig nog twee geweldige dochters, Marie-Louise en Tiny, die zorgden voor Eliska en Maddy en die zorgden weer voor Danique en Davine. Mayke werd gekweld door angst voor alles, maar het heeft haar niet weerhouden om met veel plezier ook door het leven te gaan. Bij haar kon alles. Als zij tussen de mensen was en liefde en vriendschap kon geven dan was het goed. Op vrijdag 27 februari 2015 hebben we afscheid genomen in de O.L.V. van Lourdeskerk, waarna zij bijgezet werd in het graf van haar man Twain, op de begraafplaats Oostermaas.

*Dat de overledenen mogen rusten in vrede.*

**DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES  
en H.GULIËLMUS**

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.



Zaterdag 7 maart

19.00 **(OLV)** jrd. gezusters Jeukens / zeswekendienst Jaak Mulkens /  
Truus Mulkens – Cornelissen / Greet Franssen – Swakhoven /  
Herman Remmers / Thij Coolen ( i.v.m. verjaardag )

Zondag 8 maart                    **3<sup>e</sup> Zondag van de vasten**

10.30 **(OLV)** Bets Gielissen / Corrie Nicolaes / Adry Schouren / Corrie  
Fadda – Hollanders / Simon Kerkhofs en Hannie Kerkhofs –  
Knoben / Willy Cobben en Tiny Cobben – Aardening / overledenen  
van de fam. Steps – Colaris / Jean Nijssen

Maandag 9 maart

09.00 **(OLV)** Ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria

Dinsdag 10 maart

18.30 **(G)** rozenkrans

19.00 **(G)** Rosetta van Kan - Wijnman

Woensdag 11 maart

09.00 **(OLV)** voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf / voor  
de overledenen van de fam. van Wissen

Donderdag 12 maart

15.00 **(Pileer)** Mia van Dooren – Magné

Zaterdag 14 maart

19.00 **(OLV)** Zeswekendienst Thei Smeets / Annie de Baar – Biesmans /  
Rietje Diericks of Diriks / Miets Buncke – Romans / Griet Werlotte  
– Hofman / Treesje Stevens

Zondag 15 maart                    **4<sup>e</sup> Zondag van de vasten**

10.30 **(OLV)** voor de overleden ouders Erna Lippek en Wilhelm van der  
Linden / voor Harrie van Zeijl en zoon David / Arnold Cornelis /  
John Ternatus / Els Rosell – Wolfs / Mietske Huntjens – Ummels /  
Martin Jacobs / Corrie Kerkhoffs – Bleize

Maandag 16 maart

09.00 **(OLV)** Pastor Rody Schreinemacher

Dinsdag 17 maart

18.30 **(G)** rozenkrans

19.00 **(G)** Pater Guus Reintjes ofm

Woensdag 18 maart

09.00 **(OLV)** Pastoor Nijsten / voor de overledenen van de fam.  
Vandewall – van Lijf

Donderdag 19 maart

15.00 **(Pileer)**

Zaterdag 21 maart

19.00 **(OLV)** voor de overledenen van de fam. Cools – Voncken /  
Jeanette Commijs / Pierre Vleugels / Ernestine Vleugels,  
Madeleine Vleugels en Maria Göerz – Vleugels / Els Verhoeven /  
Tiny Neissen

Zondag 22 maart                    **5<sup>e</sup> Zondag van de vasten**                    **Passiezondag**

10.30 **(OLV)** Zeswekendienst Mat Heugen / eerste jaardienst Huub  
Dassen (deze dag is hij jarig) / Arno Aarts / Celine Hardy – Peeters

/ Jef Lebon / Jeanne Huyben – Theunissen / Regien Hendrikx –  
Kursten / Marieke Smeets – Custers

Maandag 23 maart

09.00 (OLV) Joke van der Horst en Ida Noorlander

Dinsdag 24 maart

18.30 (G) Rrozenkrans

19.00 (G) Peter Moonen (diaken)

Woensdag 25 maart **Feest van Maria Boodschap**

09.00 (OLV) voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 28 maart

19.00 (OLV) Mia van Gelabbeek, kinderen en kleinkinderen /  
1e jaardienst Huub Dassen

-----**A P O T H E E K**-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK**



**MAASTRICHT UMC+ (azM)**, P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-  
387 17 50

**HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):**  
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

**BUURTBRÖK EN PILEER**

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur.  
Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.

Iedere 2<sup>e</sup> donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4<sup>e</sup> donderdag  
van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De  
Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus  
Olympiaweg 89  
6225 XX Maastricht  
SNS-Bank:  
IBAN NL65 SNSB  
0861 2713 00



Parochie O.L. Vrouw  
Van Lourdes en  
H. Familie, Voltastraat  
Pres. Rooseveltln 211  
6224 CP Maastricht  
SMS-Bank:  
IBAN NL28 SNSB  
0858 3835 00  
Parochiecentrum  
H. Guliëlmus, O.L.V. v.  
Lourdes en H. Familie  
Edisonstraat 2  
6224 GK Maastricht  
Tel.: 362 52 78  
[www.kerkmou.nl](http://www.kerkmou.nl)  
Bij nood:  
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst  
045 - 571 99 99

# • WEGWIJS •

en

## 't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jaukens, ofm  
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48  
Harrie Lamers, pastoraal-werker  
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 65 nr. 06      21 maart 2015

### OVER DE HELFT

God, voordat we het weten  
is het alweer Pasen,  
we zijn over de helft van de 40-dagen.  
En het mooie weer is er al.  
Wat wil je nog meer?

Ja, ieder hoest en proest nog steeds.  
Eén zwaluw maakt nog geen lente.  
Alles is een tijd van lange adem:  
met geduld wachten en verwachten.  
Pasen komt!

Dat is het moeilijkste,  
niet alles in de hand hebben!  
Je zou het wel willen.  
Maar toch: met goed en  
eerlijk leven kom je een heel eind.

## WINKELN, DE NIEUWE KERKGANG?

Zondag 7 maart 2015 was het maar liefst 18 graden bij ons in Limburg. Het was geweldig weer. Van een goede vriendin hoorde ik dat haar zus deze zondag bij Ikea gewerkt had. En dat het daar ontzettend druk was geweest. Het hoogste genot is dus klaarblijkelijk met mooi weer op zondag, in de auto, naar Ikea. Tweede Paas- en Tweede Kerstdag is niet meer voldoende om dat ultieme gevoel te hebben. Men krijgt het ook op de eerste zondag na de winter met mooi weer. Wat dat precies is, weet ik niet. Maar het is net als de files op zondagmiddag richting stad om zoals dat dan heet te 'shoppen'. Wat dat dan is? Zoals ik het begrepen heb dat het vooral kijken en nog eens kijken is; prijzen vergelijken en dan naar het terras voor de borrel en een hapje. Dat alles zolang je dus geld hebt, dan is het aardsparadijs onder hand bereik. Ik gun het iedereen en zie het als de realisatie van de moderne burger, die door zich op de markt te begeven pas echt iemand wordt, namelijk de klant die koning is!

Het is alleen jammer voor deze koning, dat zijn koningschap maar zo kort duurt, net zolang als hij op de markt rond kan lopen met geld in zijn beurs, en zijn almachts fantasie de vrije loop kan laten over wat hij allemaal kan kopen. Het internet heeft daarbij de grenzen van zijn koninkrijk ook nog aardig verruimd. Want via internet kun je over heel de wereld zoeken, naar dat wat je graag wilt hebben. Het kan een mooie cd zijn van een nieuwe opkomende band. Het kan een heel speciaal boek zijn, of een mooi zijde sjaaltje, maar het kan ook een kalashinov zijn, een huurmoordenaar of een islamitische Jihad identiteit. En als het voorjaar is, dan prikkelt het misschien wel extra om te shoppen. Zou, tussen twee haakjes, daarom juist nu de Tefaf zijn? Overigens maakt nu net die Tefaf duidelijk dat je als klant toch verschillende koningen hebt, koningen met echt geld en koningen die hun centen moeten tellen.

In deze 40-dagentijd hebben wij het ook nog over een heel andere koning, over een koninklijke mens die niet koopt, maar die geeft, om niet: Die aandacht geeft. Die betrokken is. Die opkomt voor mensen die geen klant, dus ook geen koning kunnen zijn, omdat ze verstoten zijn, omdat ze niets hebben. Uitgerekend deze koninklijke mens werd uit de weg geruimd. Waarom? Bezorgde hij vermeende koningen misschien een slecht geweten? Liet hij misschien iets zien van een failliete boel, waar het alleen maar gaat om een mooie buitenkant bij al dat kopen en verkopen? Hij maakte mij in elk geval duidelijk dat Pasen niet zo maar mooi lenteweer is om te shoppen, maar dat Pasen sterven is om te leven, en dat dat een koninklijke weg is naar nieuw leven!

*Pastor Mattie Jeukens ofm*



## **VASTENACTIE**

Bij dit Parochieblad vindt u een vastenzakje. Het vastenzakje vraagt u om er iets in te doen, iets in te doen voor mensen die het moeilijk hebben en die ons helpen om over onze eigen grenzen heen te kijken. Dit jaar staat Sri Lanka extra in de aandacht, een land dat ooit zwaar door de Tsunami werd getroffen, en waar nog steeds een grote armoede is, en tegelijkertijd veel wijsheid waar wij nog wat van kunnen leren. Het vastenzakje kunt u afgeven in de kerk, op de pastorie of het wordt bij u opgehaald door daarvoor bevoegde personen, die een brief bij zich hebben van de parochie.

## **EERSTE COMMUNIE en PALMPASEN**

De communievoorbereiding is gestart. Er zijn nu 32 kinderen die zich op hun Eerste Communie voorbereiden op Hemelvaartsdag 14 mei. Op Palmzondag 29 maart 2015 zullen de kinderen zich in de kerk voorstellen. Op zaterdag 28 maart 2015 maken zij met hun ouders een Palmpasen waarmee we met Palmzondag een feestelijke intocht kunnen houden. De Palmpasen is dat mooi versierde kruis, met broodhaantje, twaalf pinda's, dertig rozijnen en de twee mandarijnen. Dat alles verwijst naar Jezus en zijn lijden op Goede Vrijdag.

## **GOEDE WEEK**

Palmzondag, waarop we weer de gezegende Palmtakjes uitdelen als symbool van de intocht van Jezus, niet alleen in Jeruzalem, maar ook in ons hart en in ons leven.

Op Witte Donderdag zullen we stil staan bij het Laatste Avondmaal van Jezus, waarop hij het Joodse Pesachmaal een eigen invulling gaf, die wij nu, tot zijn gedachtenis, nog steeds vieren in de eucharistie. Op Goede vrijdag staan we stil bij zijn lijden en sterven aan het kruis. Om 15.00 uur zullen we de kruisweg samen bidden. Paaszaterdag of Stille Zaterdag beginnen we niet om 19.00 maar om 20.00 uur met de Paasnachtwake: we zegenen het licht en het water om zo op te gaan naar het grote feest van Pasen op zondagmorgen.

De Goede week is een bijzondere week die begint met

## **GOEDE VRIJDAG**

Om 15.00 uur bidden we de kruisweg in de O.L.V. van Lourdeskerk. Tijdens deze kruisweg zal er ook een bloemenhulde zijn aan het kruis. U wordt uitgenodigd om daarvoor bloemen mee te brengen. De bloemen zullen daarna gebruikt worden om rondom het kruis een Paastuin te maken.

## **BOETEVIERING**

Zoals elk jaar is er in de Goede Week biechtgelegenheid, elke ochtend van 11.00 tot en met 12.00 uur. Op dinsdagavond in de Guliëlmuskerk om 19.00 uur, en op woensdagmorgen in de O.L.V. van Lourdeskerk om 09.00 uur zal de eucharistieviering in het teken staan van boete en verzoening, opdat we met een vrij en open hart op kunnen gaan naar Pasen.

## **MAASTRICHT – HASSELT**

Op zaterdag 11 april 2015 is weer de mooie stevige voorjaarswandeling van Franciscaans Maastricht naar Franciscaans Hasselt, naar het Heilig Paterke. We starten om 07.00 uur bij de O.L.V. van Lourdeskerk. De onkosten zijn 7,50 euro, voor een boekje, koffie bij het H. Paterke in ons klooster, en de bus terug van Hasselt naar Maastricht – station.

## **OPEN HUIS UWCM**

United World College Maastricht opent haar deuren voor de buurtbewoners. Kom eens een kijkje nemen achter de schermen. Datum: zaterdag 28 maart 2015 Tijd: doorlopend van 11.00-15.00 uur.

Kom langs en maak kennis met UWCM, United Wold College Maastricht bij de Geusselt; maak kennis met de leerlingen en medewerkers.

Inschrijving voor 24 maart 2015 via: [openhuis@uwcmastricht.nl](mailto:openhuis@uwcmastricht.nl) of via een telefoontje naar: 043 - 2 410 410

## PAASEIEREN

Ze zijn nog steeds te bestellen bij Laurens tel.: 06 10 91 12 15 of op de pastorie Voltastraat 45. De opbrengst is voor het goede doel van de bestrijding van de onkosten van de Lourdesviering, die dit jaar de helft duurder was dan vorig jaar.

## KERKBIJDRAGE

Onze parochie 'moet het financieel doen' met wat u ons geeft. We hopen dat zij die katholiek zijn elke maand iets voor de parochie over willen hebben. We vragen 5 euro per maand. Het mag meer zijn. Op het moment krijgen we niet meer genoeg. Daarom teren we in. Mag onze parochie u wat waard zijn?

## HEILIGEN VAN DEZE TIJD

Heiligen van deze tijd zijn die gave mensen die zich niet laten opzetten tegen medemensen, die bij je in de straat wonen, en die misschien wel door de taal of hun geloof anders zijn, maar niet als mens. Die gave mensen die iedereen gelijkwaardig behandelen, zijn waarlijk heilige mensen, omdat ze onbevooroordeeld durven zijn. Omdat zij open en ontwapenend zijn en niet denken in schema's van zij en wij, maar van: wat kunnen we samen doen.



### **GEDOOPT:**

Op zondag 8 maart 2015, internationale Vrouwendag zijn twee meisjes gedoopt:

**Charlotte Roijen** de dochter van Gilbèr en Veronique Roijen – Schatorjé en zij wonen in de Ooftmengersdreef 8

en **Alina Huijts** de dochter van Luc en Sandra Huijts – Engelen van de Edisonstraat 118 in Eindhoven.

*Dat hun doop en opname in de geloofsgemeenschap  
ons allemaal tot zegen mag zijn.*

**DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES  
en H.GULIËLMUS**

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

**Zaterdag 21 maart**

19.00 (OLV) voor de overledenen van de fam. Cools – Voncken / Jeanette Commijs / Pierre Vleugels / Ernestine Vleugels, Madeleine Vleugels en Maria Göertz – Vleugels / Els Verhoeven / Tiny Neissen

**Zondag 22 maart 5<sup>o</sup> Zondag van de vasten Passiezondag**

10.30 (OLV) zeswekendienst Mat Heugen / eerste jaardienst Huub Dassen (deze dag is hij jarig) / Arno Aarts / Celine Hardy – Peeters / Jef Lebon / Jeanne Huyben – Theunissen / Regien Hendriks – Kursten / Marieke Smeets – Custers / uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 80ste verjaardag

**Maandag 23 maart**

09.00 (OLV) Sefh Daniëls (diaken)

**Dinsdag 24 maart**

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Peter Moonen (diaken)

**Woensdag 25 maart Feest van Maria Boodschap**

09.00 (OLV) voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

**Donderdag 26 maart**

15.00 (Pileer)

**Zaterdag 28 maart**

19.00 (OLV) Mia van Gelabbeek, kinderen en kleinkinderen / 1<sup>o</sup> jaardienst Huub Dassen / overleden ouders Coenen, zus en broers, Pascal, Giovanni en Naomie / Nolda Herijgers – de Baar / Vito Siciliano

**Zondag 29 maart Palmzondag**

10.30 (OLV) 7<sup>o</sup> jaardienst Bertha Vroegop / Bertha Burkard – Drinkwaard / Jules Janssen / Ine Geelen / Maria Remmers – Erkenbosch / Mia Mullenders – Lion / Truus Thiemann – Crapels / Marie Bijlders - Walthie

**Maandag 30 maart**

09.00 (OLV) Cor Kanters / Patricia Zwackhalen

**Dinsdag 31 maart**

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Jos Nijssen

**Woensdag 1 april 1<sup>o</sup> Woensdag van de maand  
Boeteviering**



09.00 (OLV) Jan van Rooy

Donderdag 2 april

Witte Donderdag

15.00 (Pileer)

19.00 (OLV) Koen Meens / Sigismund Tagage / Pastor Jan linke / Alex Hamers

Vrijdag 3 april

Goede Vrijdag

15.00 (OLV) Kruisweg, Kruisviering en bloemenhulde

Zaterdag 4 april

Paaswake

20.00 (OLV) Paula van den Broek – van der Meijs / Silvia Haan – Grit / Rita Thomissen – Wetzels / Fina Pieters – Vrancken / Wies Reinards – Tans / George van Loo / Pierre Wynands en Lies Wynands – Gilissen

Zondag 5 april

Hoogfeest van Pasen

10.30 (OLV) zeswekendienst Marijke Loffeld – Mertz / Pastor Jan Linke / zuster Clementine Haan / jaardienst voor de overledenen van de fam. Touraschen en Hoekstra / jaardienst Jo Leenders - van den Brink en Josephine (Fineke) Leenders – Hoenen / Jo Somers – Creemers / Henny Lambrix / Ineke Buteyn – Dubois /

Maandag 6 april

2<sup>e</sup> Paasdag

10.30 (OLV) ter ere van het Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria / zeswekendienst Henny Merken – Crijns / Maud Wieken / Tonny Thewissen en Cecile Thewissen – Sevenants / Rens Heijmans / overledenen van de fam. Steps – Colaris /

-----A P O T H E E K-----

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: APOTHEEK



MAASTRICHT UMC+ (azM), P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50

HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM):  
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

**BUURTBRÖK EN PILEER**

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur.  
Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst.  
Iedere 2<sup>e</sup> donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4<sup>e</sup> donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen.  
De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus  
Olympiaweg 89  
6225 XX Maastricht  
SNS-Bank:  
IBAN NL65 SNSB  
0861 2713 00



Parochie O.L. Vrouw  
Van Lourdes en  
H. Familie, Voltastraat  
Pres. Rooseveltin 211  
6224 CP Maastricht |  
SMS-Bank:  
IBAN NL28 SNSB  
0858 3835 00  
Parochiecentrum  
H. Guliëlmus, O.L.V. v.  
Lourdes en H. Familie  
Edisonstraat 2  
6224 GK Maastricht  
Tel.: 362 52 78  
[www.kerkkomnou.nl](http://www.kerkkomnou.nl)  
Bij nood:  
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst  
045 - 571 99 99

# • WEGWIJS •

en

## 't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jekens, ofm  
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48  
Harrie Lamers, pastoraal-werker  
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 65 nr.07

4 april 2015

Pasen

Feest van het nieuwe leven.  
Elk jaar ontluikt opnieuw de natuur.  
Het groen is, voor wie het wil zien  
al zichtbaar op de bomen, als groene waas.

Het is ook een tijd dat mensen weer  
onrustig worden: lentekriebels heet dat.  
Er moet schoongemaakt worden,  
opgeruimd, weg met het oude;  
een frisse ruimte voor het nieuwe.

Paaseieren, chocolade eieren, Paastakken,  
van alles komt als nieuw tevoorschijn.  
We proberen het vooral gezellig te houden,  
eigenlijk hoort de worsteling  
daar niet bij, de worsteling met  
je kruis, dat je te dragen hebt.

Maar Pasen leert ook, dat wie zijn  
kruis opneemt, wie zijn leven durft  
los te laten en zelfs te verliezen,  
dan pas echt nieuw leven zal vinden.  
Een ongemakkelijke boodschap?

## **POLITIE AAN DE DEUR**

Gelukkig was ik niet thuis, zoals zo vaak moest Lucie het weer opvangen en oplossen toen daar opeens twee agenten voor de deur stonden van de pastorie. “Je kent me toch nog wel?” had er eentje tegen haar gezegd, van de tijd van Marcus. Maar die hebben we al een tijd niet meer gezien. De agenten waren werkelijk dragers van ‘goednieuws’ want zij wisten te melden dat Marcus, aan de andere kant van de stad, een kamer had gevonden. Voor ons goed nieuws. Maar daar kwamen ze niet voor. Ze kwamen niet zo maar even buurten. Er was naar de politie gebeld, dat ’s nachts de klokken geluid hadden. En zij kwamen verhaal halen. Maar ze kwamen eigenlijk een beetje laat, want zoals u elders in deze wegwijs kunt lezen, had dat luiden plaats gevonden in de nacht van donderdag op vrijdag en nu was het dinsdag. Lucie wist te melden dat het om een storing ging en dat toen, met haar woorden, de stekker uit het stopcontact was getrokken. En ook de agenten vonden dat het beste wat je dan kunt doen en vertrokken weer.

Nu had ik er die nacht zelf helemaal niets van gehoord. ”Het is de leeftijd” had de dokter in het ziekenhuis, juist die donderdag daarvoor, tegen me gezegd, toen ik daar was om mijn oren te laten onderzoeken. Het gehoor van mijn linkeroor is namelijk niet meer zo best. Het is lastig. Maar waarschijnlijk heb ik die nacht op mijn goede oor gelegen, en dan blijkt het toch voordelen te hebben om niet aan beide oren even goed te horen. Ik had heerlijk doorgeslapen, zonder wakker te worden. ’s Morgens zag ik alleen tot mijn schrik de klok van de kerktoren stilstaan. Dat is altijd vervelend, want hoe vaak kijk je niet even naar de toren om te weten hoe laat het is. En we hebben nog wel de ‘atoomtijd van Geneve’: de enige juiste tijd.

Vervolgens kwam er een leuk mailtje binnen met de vraag of ik de klok misschien uit ‘nood’ geluid had, omdat dat vroeger zo ging. Als er geen eten meer was dan werd de ‘noodklok’ geluid en kwamen de mensen snel met eten naar Het klooster. Ik dacht dat de schrijver zinspeelde op het luiden om twaalf uur voor het Angelus. Deze veertigdagentijd doen we dat, dan luiden we de doopklok en bidden het Angelus in de Mariakapel. Uitvoerig heb ik dat proberen uit te leggen. Achteraf begreep ik pas dat het daar helemaal niet omging, maar om het verdwaalde luiden in de vroege morgen. Nu blijf ik met de vraag zitten of degene die naar de politie gebeld heeft, ook naar de pastorie gebeld heeft. Zou ik de telefoon ook niet gehoord hebben, vraag ik me nu af? Hij staat vlak naast mijn bed, als het ware bij mijn oor.

Nu met Pasen gaan de klokken weer naar Rome en ze komen hopelijk terug met eieren. Als ze weer luiden tijdens de Paaswake zaterdagavond, op een vreemd tijdstip dan zijn ze dus niet stuk, maar prima in orde om te verkondigen dat Jezus leeft.

*Pastor Mattie Jeukens ofm*

## **NIEUWE PLANTENBAK VAN OUDE DAMWANDPLANK**

Op facebook was het een hit, maar daar niet alleen, ook mensen kwamen van alles brengen om te planten en daar zit een heel verhaal aan vast. Mensen hadden zelfs twee mooie lavendelplanten gebracht, die het helaas nog geen dag hebben overleefd in die mooie bak. Ik troost me met de gedachten dat gestolen goed niet gedijd. Hier volgt nog een reactie met een heftig Bijbelvers:

### **LAVENDEL**

U zult mij niet zo gauw betrappen op het citeren van bijbelteksten. Toch wil ik u het volgende citaat van de profeet Zacharia niet onthouden: "Deze boekrol bevat de woorden van Gods vervloeking die over het hele land gaan. Daarin staat dat iedereen die steelt ter dood veroordeeld is. Met deze vervloeking tref ik het huis van iedere dief", zegt de Heer van de hemelse legers. "Mijn vloek zal op dat huis rusten en het volkomen vernietigen, met houtwerk, stenen en al."

Gelukkig heeft de dief na deze goddelijke wraakactie zijn of haar tuintje nog, met daarin de twee lavendelplanten die uit de bloembak voor de kerk zijn weggehaald. Twee dagen nadat ze geplant waren.

*Vincent Grummer*

Naschrift: Ook het bordje "Gij zult niet stelen" is gestolen.

### **KLOK OP HOL**

Wie vorige week vrijdag vroeg uit bed moest om te gaan werken had voor een keer geen wekker nodig. Nadat de torenklok al een paar dagen kuren vertoonde (zo werden enkele dagen eerder al eens 54 uurslagen geteld) gaf de besturing in de vroege ochtend van vrijdag 20 maart definitief de geest. Om vier uur 's morgens begon de klok te slaan, en hield daar pas mee op toen de verantwoordelijke medewerker, anderhalf uur later, wakker schrok en zich de torentrap op haastte om de stroom uit te schakelen.

Inmiddels heeft de monteur de schuldige gevonden: een schakelaar, die na elke slag aan de computer moet doorgeven dat de hamer weer in ruststand staat, was defect geraakt en is inmiddels vervangen. Na reparatie loopt alles weer als 'n onverduisterd zonnetje. Wij blijven ons trouwens afvragen waarom zo'n fout altijd 's nachts optreedt en niet overdag.



## **SPORTCOACHES IN ACTIE VOOR DE BUURTEN:**

Twee weken geleden kwamen de vrijwillige sportcoaches samen uit de verschillende buurten voor een teambuildingsdag. Ook de sportcoaches uit Noord West waren van de partij. Vrijwillige sportcoaches zijn actieve tieners en jongeren uit het Wittevrouwenveld, Limmel en Nazareth die zich inzetten voor de buurten met activiteiten die ze zelf bedenken, organiseren en uitvoeren. Ze worden ondersteunt door Trajekt. In Noord West zijn momenteel 15 jongeren actief, tussen de 12 en 28 jaar, die samen aan de slag gaan om de komende zomer leuke activiteiten te organiseren in de buurten. De afgelopen winter waren zij ook actief bij acties rondom Serious Request i.s.m. de Terra Nigra School. Zij organiseerde zaalsport bij de Regenboogschool op maandag. En dinsdagavond, gingen we lasergamen in Valkenburg met 40 tieners. In de volgende Wegwijs ontvangt u meer informatie voor de aankomende zomerperiode. We kunnen al melden dat er een leuke sport en speeldag gaat plaatsvinden voor de jeugd, tijdens de familiedag bij Geusseltsport, op vrijdag 15 mei a.s. Deze jongeren zijn ook van de partij bij de Servatiusdag op 13 mei. Op dit moment is er elke maandag en dinsdagavond zaalsport van 18.30 – 19.30u.

Meer informatie: Sjef Zwackhalen, Tel: 043-7630299 of 0652807589

## **PASEN: DE PAASWAKE om 20.00 uur!**

Deze Wegwijs komt vlak voor Pasen uit. Op zaterdagavond 4 april is de Paaswake om 20.00 uur en niet om 19.00 uur zoals gebruikelijk. We beginnen wat later als het donker is en wij mogen ervaren hoe het licht in de duisternis komt. De verhalen uit de Bijbel die in de Paasnacht gelezen worden, vind ik altijd weer indrukwekkend. Het is het Scheppingsverhaal met telkens het refrein: ‘En God zag dat het goed was’, en het verhaal van de Uittocht van het Joodse Volk uit het Slavenhuis van Egypte.

## **EERSTE COMMUNIE**

De 32 kinderen zijn volop bezig met oefenen voor de Eerste Communie op Hemelvaartsdag 14 mei. Op Palmzondag zijn zij met hun Palmpasen naar de kerk gekomen en van elk kind hangt er tot de communie een foto aan de communiebank, zo krijgen zij een gezicht in onze gemeenschap.

## **DANK VOOR DE BIJDRAGE**

Paulissen Bakkerijen en de Jumbo uit de Voltastraat hebben ons heel goed geholpen om aan de spullen te komen voor de Palmpasen die we met de communie kinderen hebben gemaakt. Van Bakkelij Paulissen komend de broodhaantjes en van de Jumbo de andere spullen. Dank daarvoor, namens de ouders van de communicanten, pastor Mattie Jeukens ofm

## **MAASTRICHT-HASSELT**

Zaterdag 11 april is weer de pelgrimstocht van Maastricht naar het Heilig Paterke van Hasselt. Het is ongeveer 40 km. We starten om 07.00 uur bij de OLV van Lourdes en zijn om 17.30 in Hasselt. Na de koffie in het klooster komen we met de bus van De Lijn terug en hopen dan om 20.00 uur op het station van Maastricht te zijn. De onkosten zijn 7,50 voor boekje, buskaartje en koffie in het klooster.

## **DE GULIELMUSKERK**

Eigenlijk is er op het moment nauwelijks nieuws te melden. Eén belangstellende heeft afgehaakt, maar een nieuwe belangstellende heeft zich gemeld met de vraag om te mogen onderzoeken, of de kerk een nieuwe sociale functie kan krijgen. Tegelijkertijd loopt de procedure voor de aanvraag van een sloopvergunning nog steeds door. Zolang als er geen definitief besluit gevallen is, blijf ik op dinsdagavond om 19.00 uur de eucharistie vieren en bidden we om 18.30 uur de Rozenkrans in de zijkapel. Het doet altijd weer goed, en het geeft rust, om zo biddend samen te mogen zijn in deze kerk en dan voel ik de ogen van bisschop, Vader Lemmens, op me gericht en hoor ik hem zeggen: “Vergeet de armen niet!”.

*Pastor Mattie Jeukens ofm*

---

## **DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L.VROUW VAN LOURDES EN H. GULIËLMUS**

**Zaterdag 4 april**

**Paaswake**

20.00 (OLV) Paula van den Broek – van der Meijs / Silvia Haan – Grit / Rita Thomissen – Wetzels / Fina Pieters – Vrancken / Wies Reinards – Tans / George van Loo / Pierre Wynands en Lies Wynands – Gilissen

**Zondag 5 april** **Hoogfeest van Pasen**

10.30 (OLV) Uit Dankbaarheid bij de 90<sup>e</sup> verjaardag Annie Schuyt, Henk en zoon Nico Schuyt / zeswekendienst Mayke Loffeld – Mertz / Pastor Jan Linke / zuster Clementine Haan / jaardienst voor de overledenen van de fam. Touraschen en Hoekstra / jaardienst Jo Leenders - van den Brink en Josephine ( Fineke ) Leenders – Hoenen / Jo Somers – Creemers / Henny Lambrix / Ineke Buteyn – Dubois /

**Maandag 6 april** **2<sup>e</sup> Paasdag**

10.30 (OLV) ter ere van het Onbevlekt Hart van de H.Maagd Maria / zeswekendienst Henny Merken – Crijns / Maud Wieken / Tonny Thewissen en Cecile Thewissen – Sevenants / Rens Heijmanns / overledenen van de fam. Steps – Colaris / Jan en Mia Dols – Frijns / Gus en Jeanne Aelfers – Keulers / zuster Josefa Cornelia Keulen, tant Lies

**Dinsdag 7 april**

18.30 (G) Rozenkrans  
19.00 (G) Johannes en Ans Smeets – Willems

**Woensdag 8 april**

09.00 (OLV) Woord –en communiedienst

**Donderdag 9 april**

15.00 (Pileer)

**Zaterdag 11 april**

19.00 (OLV) Lei Mooren / Bér Loosveld / Robbie Coolen / Nico van Deijl en zoon Huub / Mia Keulers / Jean Pierre Bertrand / Peter Winckers

**Zondag 12 april** **2<sup>e</sup> Zondag van Pasen**

10.30 (OLV) 1<sup>e</sup> jaardienst Els Rossell – Wolffs / jaardienst Frans Weerts / jaardienst overledenen van de fam. Hermans – de Graaf / Mia Camp – Beckers / Eddy Wynandts / Anneke Weysters – Nyland / Mia Bastings

**Maandag 13 april**

09.00 (OLV) ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria

**Dinsdag 14 april**

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Joke van der Horst en Ida Noorlander

**Woensdag 15 april**

09.00 (OLV) Voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

**Donderdag 16 april**

15.00 (Pileer) Mia van Dooren – Magné

**Zaterdag 18 april**

19.00 (OLV) Tum Balendonck en Lena Balendonck – Kremers / Henny Moonen / Harrie ( Elvis ) Coolen / Enny Vromans – Sanders / Willy Bartels

**Zondag 19 april                      3<sup>e</sup> Zondag van Pasen**

**Vredeskoor**

10.30 (OLV) Overleden echtelieden Reinards – Tans / Luzia Smits – Croê / Annie Elie – Haegmans / Roos Lyuten – Damen / Toke Hendriks / Mia Jansen / Michel Geurts / Miettie Schram / Fien Ritzerfeld en Fiény Gielen / Arnold Cornelis / pastor Ad van Heijst /Henriëtte ( Jet ) Schoenmaekers-Leunissen.





Parochie H. Guliëlmus  
Olympiaweg 89  
6225 XX Maastricht  
SNS-Bank:  
IBAN NL65 SNSB  
0861 2713 00



Parochie O.L. Vrouw  
Van Lourdes en  
H. Familie, Voltastraat  
Pres. Rooseveltln 211  
6224 CP Maastricht |  
SNS-Bank:  
IBAN NL28 SNSB  
0858 3835 00  
Parochiecentrum  
H. Guliëlmus, O.L.V. v.  
Lourdes en H. Familie  
Edisonstraat 2  
6224 GK Maastricht  
Tel.: 362 52 78  
[www.kerkmomnou.nl](http://www.kerkmomnou.nl)  
Bij nood:  
043 - 6314500  
  
S.O.S. tel. hulpdienst  
045 - 571 99 99

# • WEGWIJS •

en

## 't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm  
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48  
Harrie Lamers, pastoraal-werker  
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 65 nr. 08

18 april 2015

### PASEN

God wat een beetje zon kan doen:  
het maakt mensen opnieuw verliefd,  
het maakt dat mensen nieuw gaan  
kijken  
het maakt dat je opeens begint te  
glimlachen.

God wat een beetje zon kan doen  
het kan de donkere gedachten  
verdrijven,  
een halt roepen aan de blijvende  
zorgen,  
het maakt bewust dat een mens niet  
louter  
kan leven van geld en goed en roem.

God wat een beetje zon kan doen,  
opeens zie je het voor je, die  
graankorrel,  
die moet sterven om opnieuw naar  
het licht te kunnen groeien, en om niet  
alleen  
te leven, maar ook om vrucht te dragen,  
tot honderdvoud aan toe.

## **PASEN, ONKRUID en St. BARBARA**

Tot vandaag wist ik niet dat deze drie iets met elkaar te maken zouden kunnen hebben. Maar het is nu de eerste vrijdag na Pasen. Vanmorgen een uitvaart gehad van iemand die in Amersfoort overleden was en vanuit onze kerk op Oostermaas begraven wilde worden. Dat is toch prachtig! Niet? Maar toen ik op het kerkhof kwam voor de begrafenis zag ik als het ware het gras en het onkruid uit de grond kruipen. Ik zag het groeien. Net zoals vandaag toevallig op 'rokjesdag' de mensen ook uit hun huizen waren gekomen om lekker in de zon te zitten, ja zo kwam het gras en het onkruid ook naar buiten om van de warmte te genieten. Wie er echter helemaal niet van kon genieten, waren de mannen die vrijwilligerswerk doen op het kerkhof. Zij voorzien al dat zij het kerkhof nooit onkruid vrij kunnen krijgen nu er niet meer gespoten mag worden met vergif. Al het commentaar dat zij vorig jaar al hadden moeten incasseren, omdat zij degenen zijn die op het kerkhof rondlopen, voorzagen zij nu alweer opnieuw. Op deze zonnige dag zaten zij er een beetje ontredderd bij. Wie weet de oplossing? Mag ik nu u al vragen hen te ontzien met uw commentaar straks als weer het onkruid komt? Zij kunnen er niets aan doen, terwijl het kerkhof hen juist zo dierbaar is.

Dat had ik nog niet gehad of ik moest halsoverkop naar de A2, deze prachtige zonnige vrijdag zou de dag moeten worden waarop onze St. Barbara definitief een plekje in de tunnel gaat krijgen. Ook daar prachtig weer en blijde gezichten, op de bazen na. Zij keken al net zo bedrukt als mijn werkers op het kerkhof. Ze gaven toe dat er zorgen zijn rondom de tunnel en hoe het een en ander in de publiciteit komt. Gelukkig verdreef het gehannes om St. Barbara op haar plek te krijgen even de sombere gedachten en konden we allemaal vrolijk lachen om ons gestuntel. De wens werd uitgesproken dat ook in de toekomst zonder noemenswaardige incidenten op voorspraak van St. Barbara dit mooie project afgebouwd kan worden. Er werd nog een patrones aangeroepen: Madonna della Strada. En zoals we op haar feestdag zijn begonnen 24 mei 2012 zo willen op deze feestdag op 24 mei 2016 net voordat de tunnel klaar is weer bij onze kerk stil staan niet alleen voor Madonna della Strada, maar ook voor alle werkers aan de tunnel, natuurlijk op hoop van zegen.

En thuis schoot me opeens te binnen, we hadden het er aan tafel over gehad. De naam Barbara te heeft te maken met Barbaars. Lucie ontdekte dat en ik herinnerde me de uitspraak van de Grieken: "Pas op daar komen de Barbaroi!" Daar komen de barbaren dus! Barbara is een erenaam niet omdat zij barbaars was, maar omdat zij barbaars gemarteld werd. St. Barbara heeft alles doorstaan en werd zo de Beschermvrouwe van de mijnwerkers, van de tunnelbouwers en de werkers op het kerkhof, net als van de artilleristen. Van deze laatste,

omdat haar vader haar martelde. Hij wilde niet dat zij christen werd. Zij moest trouwen met een rijke man. God had compassie met Barbara en doodde met een bliksemschicht haar vader, die overigens Deoscurus heette en dat betekent weer "Obscure god".

Daarom dat St. Barbara niet alleen mag beschermen, maar ook moed mag geven om op de goede weg te volharden.

*Pastor Mattie Jeukens ofm*

### **TOT INKEER GEKOMEN?**

In onze grote bloemenbak staan nu ook weer twee lavendelplanten. Zou de dief tot inkeer gekomen zijn in deze Paasdagen? De twee nieuwe planten zijn wel aanzienlijk kleiner dan hun twee voorgangers, maar toch, ze zijn terug! Dank daarvoor. Ze waren in de aanbidding. Overigens werd me ook nog een wierook plantje in de handen gedruwd met een mooie Latijnse naam, die ik helaas vergeten ben, maar die bij Marco Tummers bekend is.

### **PASEN**

De kuikens zijn alweer bijna kippen geworden die eieren leggen. Het zijn bijzondere kippen, want ze gaan 'groene' eieren leggen. In Duitsland zijn die zeer gewild. Terwijl de kuikens groeien beginnen de eerste bloemen uit de Paastuin alweer hun kop te laten hangen. Zo gaat dat. En wij? Groeien we nog of laten we ook ons hoofd hangen? In elk geval heel veel dank aan ieder die meegedaan heeft. U hebt geholpen om de Paasvieringen bijzonder te maken. Er was een heel goede sfeer in een goed bezochte kerk. Dank u wel!

### **INFO WANDELEN in ITALIË**

Op donderdagavond is er om 20.00 uur een info bijeenkomst over wandelen in Italië van 7 tot en met 21 juli. Zie [www.frnaciscaansevoettochten.nl](http://www.frnaciscaansevoettochten.nl) We zoeken nog 4 medetochtgenoten. De Info is op de pastorie Edisonstraat 2.

### **HEILIGE VAN DEZE TIJD**

Heiligen van deze tijd, dat is heel eenvoudig: dat zijn de mensen die niet onberoerd blijven door verdriet en tegenslag van hun medemensen. Heiligen nu zijn mensen, die kwetsbare mensen het geluk gunnen, en hen daarbij helpen.

Heiligen vallen niet op, omdat ze doen wat goed is en wat gebeuren moet onopvallend en eenvoudig. Het zijn die mensen die niet jaloers worden en niet eindeloos verlangen nog meer geld in hun eigen zak te steken. heilige van deze tijd zijn die mensen, die onopgemerkt anderen mensen weer op de been helpen, zonder zich daarbij op de borst te kloppen.



## **VASTENACTIE**

De zakjes van de Vastenactie kunnen nog steeds op de pastorie ingeleverd worden. Daarmee maak je de vasten concreet. Durf je iets te geven voor een iemand die nog minder heeft dan jezelf?

## **PAASKAARS**

Voor het achtste jaar heeft een parochiaan voor de afbeelding op de Paaskaars gezorgd. Prachtige engelen bij het lege graf. Neem eens de moeite om de afbeelding te komen bekijken. Hij is heel bijzonder. Fransje, dank je wel.

## **ONVERGETELIJKE FILMS**

FILM 1 mei 2015 om 20.00 uur in de sacristie.

Essayist Willem Jan Otten heeft in de weken naar Pasen vijf 'onvergetelijke films' besproken. De eerste van die vijf films willen we op 1 mei in de sacristie gaan bekijken. Het is: 'Poetry' van Lee Chang-dong.

"De film 'Poetry' leidt de toeschouwer een wel heel pregnante zone binnen - de woestijn die ongetwijfeld door 21ste-eeuwse westerlingen het meest gevreesd wordt: die van het geheugenverlies. Gevraagd wordt om mee te leven met Mija, een 66-jarige vrouw die in een van de eerste sequenties te horen krijgt dat ze aan alzheimer lijdt", aldus Jan Willem Otten in Trouw. Naar deze film willen we gaan kijken en er na afloop over praten.

## **VOORJAARSCONCERT GELE RIJDERS EN SECOND GENERATION**

Op zaterdagavond 25 april 2015 geeft Harmonie De Gele Ridders een concert in Trefcentrum Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4 in Maastricht. De aanvang is om 19:30 uur en de toegang is vrij. Drumband en harmonieorkest presenteren een lichtvoetig voorjaarsprogramma, elk afzonderlijk, maar ook samen, variërend van filmmuziek via een muzikale cavalcade tot statige concertmarsen. Na de pauze is de beurt aan The Second Generation, een kapel met muzikanten uit alle windstreken van Zuid-Limburg. Het inmiddels tienjarige orkest is een graag geziene gast bij tal van Limburgse evenementen en heeft een zeer gevarieerd repertoire, waarbij zeker ook muziek aan bod komt die uitnodigt om te dansen. Meer informatie: [www.harmoniedegelerijders.nl](http://www.harmoniedegelerijders.nl) en [www.the2ndgeneration.nl](http://www.the2ndgeneration.nl)

## **St. BARBARA DEFINITIEF OP HAAR PLEK**

Op vrijdag 10 april 2015 heeft St. Barbara in de tunnel een vast plekje gekregen. Zij is niet zichtbaar. Dat mocht niet, want ze zou de chauffeurs kunnen afleiden en dat mag niet. Maar in de vluchtgang van



de tunnel heeft zij in het verborgene een eigen plek en dat is goed zo. Heiligen werken meestal in het verborgene, en mocht iemand ooit moeten vluchten uit de tunnel dan komt hij in de vluchtgang. Het eerste dat hij zal zien is St. Barbara. Dat zal vast en zeker vertrouwen geven en veiligheid.



### **GEDOOPT:**

Op Paaszondag 5 april is gedoopt:

**Dyshandro**, de zoon van **Juhandro** en **Maureen Zimmerman** – Rondags uit de Beekerweg 80 in Ulestraten,

en het broertje van **Sharlena**;

Eveneens is toen gedoopt, **Xavy Westenberg**, de zoon van **Ricky** en **Chantal Westenberg** – Zwakhalen uit de Hellebaardruwe 61, en het broertje van **Demi**.

Op Tweede Paasdag 6 april is **Djexs Remmers** gedoopt, de zoon van **Marlo** en **Manon Remmers** – van der Venne uit de Hersintlaan 31.

Op Beloken Pasen is gedoopt:

**Iva Penders**, de dochter van **George** en **Karlijn Penders** - Van den Heuvel uit de Margrietlaan 16 in Geleen, en het zusje van **Veerle**;

Eveneens is die dag gedoopt: **Mike Simons**, de zoon van **Noel** en **Angelica Simons** – ter Linde uit de Prof. van Benedenstraat 12C;

En tenslotte zijn gedoopt de tweeling **Lino** en **Livay** en hun zusje **Gilaya Geelen**, de kinderen van **Victor** en **Demezla Flor** – Geelen uit de Burg. Bauduinstraat 59.

Zij hebben nog **Tristan**, **Dalivio**, **Giovanny** en **Lorena** als broer en zus.

*Dat hun doop en opname in de geloofsgemeenschap  
ons allemaal tot zegen mag zijn.*



### **Overleden:**

**Helena Lion** overleed op woensdag 25 maart 2015, feest van Maria boodschap. Leen was 81 jaar oud. De laatste 10 jaren woonde zij in Grubbeveld. Zij was de zus van **Hennie** (de roeie) **Lion**. Voor Grubbeveld heeft zij in de Burg. Hennequinstraat 17 gewoond, nu woont er nog een nichtje van haar in dat huis. Leen was iemand die net als haar moeder nooit naar de dokter wilde gaan. Achteraf denken we toch dat zij een heel hoge pijn grens heeft gehad, maar ondanks al haar beperkingen heeft zij een goed en mooi leven gehad, waar we dankbaar om mogen zijn. Op maandag 30 maart 2015 hebben we afscheid van haar genomen en haar te rusten gelegd op de begraafplaats Oostermaas.

Op dinsdag 31 maart 2015 overleed in het verzorgingshuis in Amersfoort, Mia Franssen, en tot verrassing van haar zus wilde zij haar afscheid gevierd hebben in Maastricht, en begraven worden op Oostermaas. Mia heeft hier gewoond tot haar vader, toen zij 15 jaar was naar Arnhem verhuisde, en na de oorlog naar Rotterdam. Mia is verpleegkundige geweest. Zij heeft altijd haar eigen leven geleid. Op vrijdag 10 april 2015 hebben we afscheid van haar genomen en haar zoals zij dat zelf wenste te ruste gelegd op de begraafplaats van Oostermaas.

*Dat de overledenen in vrede mogen rusten.*

**DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES  
en H.GULIËLMUS**

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 18 april

19.00 (OLV) Tum Balendonck en Lena Balendonck – Kremers / Henny Moonen / Harrie ( Elvis ) Coolen / Enny Vromans – Sanders / Willy Bartels / Jan en Netta Palmen - Smeets

Zondag 19 april **3<sup>e</sup> Zondag van Pasen**

Vredeskoor

10.30 (OLV) Henriëtte (Jet)Schoenmakers –Leunissen / overleden echtelieden Reinards – Tans / Luzia Smits – Croë / Annie Elie – Haegmans / Roos Lyuten – Damen / Toke Hendriks / Mia Jansen / Michel Geurts / Miettie Schram / Fien Ritzerfeld en Fienny Gielen / Arnold Cornelis / pastor Ad van Heijst / Henriëtte ( Jet ) Schoenmaekers-Leunissen

Maandag 20 april

09.00 (OLV) Rosetta van Kan – Wijnman

Dinsdag 21 april

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Pastor Ad van Heijst

Woensdag 22 april

09.00 (OLV) voor de overlevenden van de fam. Vandewall – van Lijf

Donderdag 23 april

15.00 (Pileer) Mia van Dooren – Magnée

Zaterdag 25 april

19.00 (OLV) Mia van Gelabbeek / Miena Koch – Damen / Thei Smeets / Mia Drippy – Vandewall / Jeanne Huyben – Theunissen / Ties Remmers en Marie Remmers – Stuiver / Reilo Boon

Zondag 26 april **4° Zondag van Pasen**

10.30 (OLV) Fien Clement – Ramakers en Harry Mc Master / Jes Mulkens - Verbert / Chrit Haegmans / Pierre Janssen / Pie Geerkens en Frans Geerkens / Jan Gorissen

Maandag 27 april

09.00 (OLV) pastor Jos Schmeits

Dinsdag 28 april

18.30 (G) rozenkrans

19.00 (G) Pauline Huyts – Beckers

Woensdag 29 april

09.00 (OLV) woord - en communiedienst

Donderdag 30 april

15.00 (Pileer)

Vrijdag 1 mei **1° Vrijdag van de maand**

09.00 (OLV) voor de overledenen van de fam. Vandewall – van Lijf

Zaterdag 2 mei

19.00 (OLV) Danique Dolmans / Lily Maessen / Richard Holtz / Marie Penders – Heckers / Bèr Habets / Petra Houten

Zondag 3 mei **5° Zondag van Pasen**

**1° Weekend van de maand**

**Speciale collecte voor de kerk**

10.30 (OLV) Pastor Jan Linke / zuster Clementine Haan / mevr. A.H.Bollen en familie / eerste jaardienst Mietske Huntjes – Ummels / overledenen van de fam. Steps – Colaris / Ria Geerlings – van den Boorn / Sjaak Litjens

**-----A P O T H E E K-----**

Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij: **APOTHEEK MAASTRICHT UMC+ (azM)**, P. Debyelaan 25, Maastricht, tel. 043-387 17 50



**HUISARTSENPOST MAASTRICHT/HEUVELLAND UMC+ (azM)**:  
P. Debyelaan 25, tel: 043-387 77 77

**BUURTBRÖK EN PILEER**

Pileer: de yoga is weer begonnen nu op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een h. mis of een woorddienst. Iedere 2° donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4° donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is ook weer open door de week van 12.00 -16.00 uur.