



JAARGANG 24 NR. 4
MEI 2002

BUURTKRANT WITTEVROUWENVELD

REDAKTIEADRES:
AARTSHERTOGENPLEIN 24
6226 XZ MAASTRICHT
TEL.: 3620086
FAX.: 3621263
BANKREL. S.N.S. 862605253
OPLAGE: 2850
VOLGENDE BUURTKRANT JUNI 2002
KOPIJ INLEVEREN ROND 20 MEI



INTERVIEW MET NORDIN EL-ORMANI

Op een rustige vrijdagochtend in april heb ik een afspraak met Nordin. We kennen elkaar wel, althans van gezicht, maar we hebben nooit echt met elkaar gepraat. En dat is jammer, want Nordin heeft heel wat te vertellen. De meeste buurtbewoners kennen hem waarschijnlijk wel van het buurtfeest vorig jaar, waar hij samen met Kadisja de presentatie deed van het pop en muziekpodium. Nordin heeft echter nog meer in zijn mars. Hij is woonachtig in Wyckerpoort en is daar ook geboren en getogen. Maar de meeste vrienden en kennissen wonen hier, in het Wittevrouwenveld, vandaar zijn grote betrokkenheid bij de buurt.

Momenteel studeert hij nog. Hij is nu druk bezig met afstuderen aan de HTS. Zelf vertelt hij daarover: "Natuurlijk ben ik eerst naar de kleuterschool gegaan, toen naar de lagere school, dat ging toen niet zo erg goed dus ben ik overgestapt naar Oud Caberg. Daarna ben ik naar de LTS gegaan, vervolgens de MTS en uiteindelijk ben ik dus bijna klaar met de HTS. Ik hoop af te studeren als werktuigbouwkundig ingenieur. Dit heeft te maken met machinebouw, antwoordt hij op mijn vragende blik. Je maakt dan b.v. grote machines voor de industrie. Naast zijn drukke en pittige studie zit Nordin niet stil. Hij is de huidige voorzitter van de Marokkaanse jongerenvereniging Atlas. Bij mij wel bekend van de activiteiten die wekelijks hier in het jongeren centrum plaatsvinden, maar veel weet ik hier ook niet van. Nordin vertelt enthousiast over Atlas. "We zijn 3 jaar geleden gestart in september 1999. Er was wel een Marokkaanse jongerenvereniging Maastricht, maar daar ging het niet zo goed mee. De start was goed, maar later werd het contact tussen het bestuur en de achterban slechter en slechter. Deze groep viel uit elkaar en veel jongeren waren individueel bezig. Zonder subsidie en geheel op eigen kracht werden er links en rechts wel wat activiteiten gedaan, maar niemand wist van elkaar wat en hoe. Ik was hier ook lid van. Het werd steeds drukker, er kwamen steeds meer vragen van jongeren. Alleen kon ik dat niet meer aan dus heb ik hulp gezocht bij Trajekt. Via Yvonne Huynen, die tot vorig jaar hier nog het jongerenwerk voor haar rekening nam, konden we de jongerenruimte bij Maris Stella huren. Elke zondag van 18.00 tot 12.00 uur worden er hier activiteiten georganiseerd.

Ik vraag Nordin hoe hij aan de naam Atlas is gekomen. "Tja, zegt hij lachend en enthousiast, we zochten een nieuwe naam want tenslotte werden we ook een nieuwe vereniging. Onder het motto nieuwe bezems vegen schoon (voor mij als interviewster ook geen onbekend gegeven met al die veranderingen in de buurt) zochten we een nieuwe naam die paste bij onze nieuwe opzet. Dit werd Atlas. Atlas, moet je weten, is een gebergte in Noord Afrika dat dwars door Marokko loopt van noord tot zuid. Dit is symbolisch voor onze aanpak. Onze achterban

bestaat ook uit verschillende groepen jongeren, terwijl we ons toch met elkaar verbonden voelen. Net zoals het atlas gebergte Marokko verbindt.

Helemaal onder de indruk van Nordins verhaal vergeet ik koffie en thee te halen, wat niet erg gastvrij staat, maar godzijdank zijn daar nog enkele nieuwsgierige vrijwilligers die te hulp schieten (bedankt dus nog!).

"Momenteel bestaat onze achterban uit zo'n 60 mensen die gelukkig niet allemaal tegelijk komen. Het aantal bezoekers is gemiddeld 15 tot 20 mensen per keer. Naast de zondagse activiteiten oefent er in het City Centrum nog een Marokkaanse band, wordt er druk gezaalvoetbald, hebben ze hun eigen website en een eigen clubblad. Ook worden er regelmatig excursies georganiseerd en voorlichtingsactiviteiten."

Natuurlijk zijn er ook problemen met de jongeren. Nordin erkent dit ook. "Maar", vertelt hij "het is wel belangrijk voor de mensen om te weten hoe dit zit". Drie jaar geleden vertrok Yvonne. Zij was eigenlijk opgegroeid met de jongeren die het wat moeilijker hadden. Zij kende hen en de jongeren vertrouwden haar. Het was niet altijd gemakkelijk maar toen waren er toch wel minder overlastproblemen. Nu is het zo dat er veel wisselingen hebben plaatsgevonden en met name de jonge pubertjes vervelen zich. Ze hangen op straat, hebben niks te doen en dat wekt irritaties op. Men moet wel weten dat wij die pubers aanspreken op hun gedrag. Bij ons zijn duidelijke regels en bepaald gedrag wordt niet getolereerd. We praten hier, samen met de nieuwsgierige koffiezetende buurtbewoners, even op door. Iedereen heeft min of meer dezelfde soort zorgen. Integratie begint bij onszelf. Eigenlijk maakt iedereen zich wel eens zorgen over het werk, de kinderen, de buurt, noem maar op. Dat is voor een Turk, een Marokkaan, een Chinees of "unne echte mestrechteneer" precies hetzelfde. Het is belangrijk, zeker hier in Wittevrouwenveld dat we samen iets van die buurt willen maken. Maar, en daar zijn we het ook met z'n allen over eens, er dient wel rekening met elkaar te worden gehouden. En beter gemeentelijk beleid op te worden gemaakt. Maar het begint bij de burens, dat denken we ook. Als we elkaar kennen is het anders en maken de verschillen minder uit.

Tenslotte vraag ik of we hem ook dit jaar weer mogen aanschouwen als de grote presentator op het buurtfeest van 23 juni aanstaande. Hij lacht bescheiden. "Nou", zegt hij, "als je het echt wilt weten, het was uit nood geboren. Zelf sta ik liever achter de schermen, maar er was afgezien van Kadisja, niemand die dit wilde doen. Uit pure armoede ben ik daar maar gaan staan. Maar dit jaar waarschijnlijk niet want de dag erna, 24 juni heb ik examen." Dus lezers van deze krant, dat wordt duimen met 'n allen dat Nordin gaat slagen. Maar daar twifelen we

niet aan. We drinken nog wat thee, wisselen wat ideeën uit en besluiten dat het eigenlijk weer tijd zou moeten zijn voor een mini preuvenemint of iets dergelijks, want we willen nu eindelijk wel die couscous weer eens proeven. Nordin, veel succes met je examen en met Atlas. Het was een leuk gesprek.

Manon Pachen.

BUURTPEUTERSPEELZAAL WITTEVROUWENVELD

Wij bieden opvang (zes dagdelen) in vaste groepen van ±12 peuters met vaste begeleiding. We zorgen voor rust, veiligheid en geborgenheid voor de peuters. Onze aandachtspunten zijn stimulering van taal, fantasie, creativiteit, motoriek, omgaan met elkaar. Ook voor de ouders bieden wij een leuk programma o.a. knutselavonden. De peuterspeelzaal is een gezellige ontmoetingsplek voor de ouders, die altijd welkom zijn. Bent u al nieuwsgierig, kom dan eens kijken. Peuters vanaf 2 jaar zijn welkom. We hebben geen wachtlijst. Laat u ze wel van te voren inschrijven.

Marlies en Anja
PSZ Wittevrouwenveld
Aartshertogenplein 25
tel. 043 - 3630861

FIETSCLUB DE MAASTRAPPERS

Het is al bijna Pinksteren maar de Maastrappertjes (fietsclub) willen u bij deze hartelijk danken. Dankzij u hebben we dit jaar een record aantal paaseieren verkocht namelijk 6248. Dus iedereen die ons heeft gesteund hartelijk dank!!!

BUURT INFORMATIE CENTRUM (BIC)

Openingstijden:

maandag	09:00 - 12:30 u
dinsdag t/m donderdag	09:00 - 12:30 u 13:00 - 16:00 u

Spreekuren:

Buro Rechtshulp	maandag/woensdag (op afspraak)
Burgerraadslieden	donderdagmiddag (op afspraak)
AMW	donderdag 9 - 11 u (inloopspreekuur)
TIS	maandag van 9 - 16 u (op afspraak) donderdagochtend 9 - 12 u (inloop) donderdagmiddag van 14 - 16 (afspraak) vrijdag van 9 - 16 u (op afspraak)
Wijkteam Bijzondere Kosten	donderdag 9-12 (inloop)
WAO	dinsdagmiddag 14 - 16 u (inloop)
Politie	woensdagmiddag 14 - 16 u (inloop)

750 JAAR OUD WITTEVROUWENVELD KRIJGT EEN OPEN HARTOPERATIE

(Verhuurder heeft veel vertrouwen in wijkbewoners)
De Electrobuurt in Wittevrouwenveld is de laatste tijd wel erg vaak in het nieuws. Eigenlijk te vaak op een negatieve manier en dat terwijl er enige tijd toch hele positieve plannen op tafel zijn gekomen. Plannen die alles te maken hebben met nieuwbouw voor ouderen, huur- en koopwoningen, appartementen, winkels, het buurthuis en een "groen hart" waar vroeger een schakelcentrale van 'de Plem' lag. Tijd om eens bij te praten met Ron van Houten (40), projectmanager en directeur Lex Verzijlbergh (50) van de woningbouw stichting Sint Servatius. De grootse verhuurder van Maastricht heeft naast Wittevrouwenveld half Maastricht al op de schop liggen. In Bosscherveld, Caberg, Malpertuis, Heugemerveld en de campus op Randwyck is men al een tijdje bezig of wordt binnenkort gestart met de werkzaamheden. Binnen niet al te lange tijd wil Sint Servatius ook in Luik haar vleugels uitslaan. Een kijkje in de keuken van de woningstichting en wat men van Wittevrouwenveld wil bakken.

"Hoe puzzel je het bij elkaar?" klinkt het enigszins cryptisch. "Iets nieuws bakken in een oude wijk" mompelt Verzijlbergh. Uit die paar woorden zou je bijna gaan denken dat er nog gebreed moet worden op de plannen voor Wittevrouwenveld. Toch ligt het grootste deel van de plannen al vast. Lex: "Niet alles is rond of ligt al vast, maar het grootste deel wel." Dan wijst hij naar de bouwplannen: "Kijk, hier aan de Voltastraat en het pleintje hebben we winkels gepland. Dat is goed voor winkelend Wittevrouwenveld maar ook voor het nabijgelegen Wyckerpoort waar steeds meer neringdoenden vertrekken. Boven de winkels aan het pleintje komen woningen. Achter die winkels komt ook een soort plein met daaromheen ook allemaal woningen. En daarbij moet je vooral denken aan seniorenwoningen. In dat deel willen we ook koopwoningen realiseren. Hoe? Daar zijn we nog niet helemaal uit." Dan valt de directeur even stil. Zoekend naar een ander onderwerp op weer een andere bouwtekeningen. "Kijk hier. Dit zijn de plannen voor het nieuwe Trefcentrum Wittevrouwenveld. Het gemeenschapshuis wordt grondig aangepakt en dat sluit weer perfect aan op de plannen die we met de ouderen hebben. Daarom hebben we ook stevig in het Trefcentrum geïnvesteerd. Er komen dan ook ontmoetingsplekken en maaltijdvoorzieningen om maar eens twee voorbeelden te noemen." Dan worden we onderbroken door projectcoördinator Ron van Houten. Hij was verlaat maar wilde toch graag aanwezig zijn. Van Houten valt met de deur in huis: "Het is een gezamenlijke aanpak. Naast de lokale bouwer Theunissen Bouw, nemen ook Sint Servatius, de Gemeente Maastricht, het Trefcentrum, de firma Satijn en buurtbeheerbedrijf eSBeeWee deel aan de werkzaamheden." Een korte blik op de bouwtekening doet hem ook beseffen dat er nog meer meedenkers zijn. "Er is, en er wordt nog steeds gepraat met de pastoor, het kerkbestuur, de Theresiaschool aan de Roosenveldstraat enzovoort. Straks moet het mogelijk zijn om rondom het Trefcentrum in een groen hart te kunnen wandelen." Naast de extra functionaliteit krijgt het Trefcentrum ook zijn oorspronkelijke U-vorm terug. Ron legt uit: "Daar waar nu de grote zaal is, komen straks kantoren. De welzijnsstichting Tra jekt wordt hier namelijk ook gehuisvest met daarin de activiteiten

die men ook in het andere gebouw had (Aartshertogenplein, red). Ook de kantoren van eSBeeWee worden er gebouwd. Een deel van het onderste deel van de U-vorm verdwijnt en het café-deel wordt verplaatst. Aan de andere kant van het gebouw, wordt een heel nieuwe vleugel aangebouwd. Dat moet de grote zaal worden waarin allerlei festiviteiten plaats kunnen vinden."

Beide mannen vertellen vol vuur over de plannen. "Het geheel van plannen die nu heel snel in elkaar schuiven maakt het ook zo compleet," aldus Lex. "En dan aan de andere kant het mogen werken aan de veranderende organisatie St. Servatius." Lex Verzijlbergh staat bekend om zijn directe aanpak. Over zijn stijl van werken wil hij toch wat genuanceerder praten. "Ik heb de behoefte om heel dicht bij mensen te staan en dat geldt natuurlijk ook voor de 125 mensen in de Servatiusorganisatie. Ik wil ze graag enthousiast maken voor de veranderingen die we door moeten voeren." Lex gaat er eens voor zitten, haalt adem en vertelt snel weer verder: "Mensen binnen onze organisatie hebben veel kennis in huis. Dan moet je ook zorgen dat ze die kennis kunnen uitdragen naar hun collegae en naar onze klanten. Die verantwoordelijkheid hebben ze en krijgen ze ook. Dat veranderingsproces inzetten en begeleiden, daar ben ik goed in." Lex Verzijlbergh was, voordat hij directeur werd bij Sint Servatius, directeur van een grote zorginstelling in de havenstad Rotterdam. "Het werk wat ik nu doe is heel anders dan toen. Dat merk ik alleen al aan het groot aantal organisaties waarmee we samenwerken. Servatius staat nu op een heel andere manier in de steigers dan een paar jaar geleden." Over steigers gesproken. De orders voor woningverhuurder Servatius stapelen zich alleen maar op. "Tot 2010 hebben we werk tot over onze oren voor al

onze medewerkers," lacht Van Houten. "Het mag duidelijk zijn, ook ik ben gemotiveerd en ben blij met Servatius als werkgever. Maar weet je wat ik nou mooi vind aan projecten zoals die in Wittevrouwenveld?" Als er vragend en met gefronst voorhoofd vreemd gekeken wordt, geeft hij antwoord op zijn vraag: "Het met elkaar opbouwen van een wijk. Na kritiek zie je vaak dat het aanvankelijke negativisme omslaan in positivisme. Mensen krijgen weer vertrouwen in de wijk en in zichzelf. En dat vind ik het mooiste proces." Als het project in Wittevrouwenveld klaar is, heeft de verhuurder ruim 100 miljoen gulden verspijkerd. "En neem maar van me aan, dat we dat niet zouden doen als we niet in Wittevrouwenveld zouden geloven," onderstreept Lex de opmerking van zijn collega.

Na deze openbaringen wijzen Lex en Ron op nog een aantal details op de bouwplannen. "Kijk, hier naast het Trefcentrum komen nog twee, noem het bedrijfsgebouwen te staan. Deels op de plek die in de wijk bekend staat als het Megaterrein. Dat deel wordt dus helemaal groen. De grote transformator verdwijnt, net zoals het gebouw. Ter hoogte van de parkeeruitrit van groot grutter Appie moet in de Frankenstraat een zogenaamde doorsteek gemaakt worden zodat mensen direct aansluiting krijgen met het groene hart en het Trefcentrum." Beide mannen blijven maar doorpraten. Dan worden ze onderbroken door hun eigen medewerkers. Het is tijd voor een andere afspraak. De correspondent kan zijn verhaal gaan uitwerken. Wittevrouwenveld kan zich in haar handen wrijven. Het wordt mooi. Heel mooi.

Johan van Balkom

Foto: links Verzijlbergh, rechts Ron van Houten.



**EEN WINKEL
VOL KLEUR**

JO HEUTS
VERF EN BEHANG

Frankenstraat 143-145
Maastricht tel.: 3620850

Groente & Fruithandel
YASAR MARKET
Turkse specialiteiten

Frankenstraat 177
6224 GM Maastricht Tel. 3638520



**Uw vloer...
Onze zorg!**

Wij hebben een scala aan prachtige vloeren in ons assortiment, zowel in tapijt, vinyl als linoleum. Met of zonder dessin, eventueel gelegd met border of een ander extra sprekend accent b.v. onder uw eethoek. Wij maken uw vloer op wens en adviseren u gratis binnen uw budget. Wij zijn immers professionals.

WAT WIJ BELOVEN, MAKEN WIJ WAAR!

André van Vught
Woninginrichting projectinrichting zonwering rolluiken

Brusselse Poort 44
6216 CG Maastricht
Tel. 043 - 354 05 01
Fax 043 - 354 05 03



**Bewonersbelangen
Wittevrouwenveld**

Secr.: Edisonstraat 4
6224 GK Maastricht

**KRINGLOOPWINKEL
Wittevrouwenveld**

Frankenstraat 128
6224 GS Maastricht, 043 - 362 63 16

Openingstijden:

Maandag gesloten
Dinsdag - vrijdag : 10.00 - 16.00 uur
Zaterdag gesloten

ONZE STRAATNAMEN (7)

Burgemeester en wethouders der gemeente Maastricht:

ter waarneming van de taak van den Gemeenteraad;

Overwegende, dat op 12 April 1945 overleed de President van de Republiek der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, Franklin Delano Roosevelt, welk overlijden een moeilijk te peilen verlies is, niet alleen voor de Vereenigde Staten, doch ook voor de geheele wereld, gezien de ontzaglijke en onvergankelijke verdiensten, welke de President zich heeft verworven door de oorlogvoering tegen Duitsland en Japan en daardoor voor de bevrijding van de door Duitsland en Japan tyranniek onderworpen landen, alsmede voor de bevrijding van Europa van het zoo gehate Nazibewind;

dat het, in verband hiermede, een dankbare plicht der overheid is, om de nagedachtenis van dezen roemrijken President te eeren en voor het huidige geslacht zoowel als voor de toekomstige geslachten levendig te houden, terwijl bovendien niet mag worden vergeten, dat de Stad Maastricht als eerste stad van Nederland door het Amerikaansche leger op 13/14 September 1944 werd bevrijd;

dat hieraan op de meest effectieve wijze kan worden voldaan door aan een belangrijken weg in de gemeente den naam van de overleden President te geven;

dat hiervoor in aanmerking komt een groot gedeelte van den Wittevrouwenweg, welke in de toekomst een zeer belangrijke verkeersweg zal worden en voor een gedeelte reeds is aangelegd en zoo spoedig mogelijk in zijn geheel zal worden afgewerkt;

BESLUITEN:

ter dankbare nagedachtenis aan den op 12 April 1945 overleden President van de Republiek der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, Franklin Delano Roosevelt, aan het in de plaats van de Wittevrouwenweg deels reeds aangelegd en deels nog aan te leggen wegencomplex - bestaande uit een breeden rijweg voor doorgaand verkeer en twee parallelwegen voor plaatselijk verkeer, van welke de ten oosten loopende weg uitmondt op de Dr. Schaepmanstraat en de meest westelijke op den Meerssenerweg - vanaf de noordwestelijke grens van het Lourdesplein tot aan de uitmondingen van de drie wegen op de Dr. Schaepmanstraat en den Meerssenerweg, den naam te geven van:

PRESIDENT ROSSEVELT-LAAN.

Aldus gedaan te Maastricht, den 29sten Mei 1945.

KIJK OP DE WIJK



Drankenhandel Van Aubel

Voor al uw dranken
Vergelijk onze prijzen!

Tel. 3634934
Eburonerweg 31 Maastricht

HORREN

op maat gemaakt
en thuis bezorgd.
Bel Pelo doe het zelf:
043-3622519

Trefcentrum Wittevrouwenveld

Edisonstraat 4,
6224 GK Maastricht
Telefoon 043 - 3621176.

**VOOR EEN VOLLEDIGE
VERZORGING VAN UW:
Koffietafels - bruiloften -
vergaderingen -
verenigingsactiviteiten -
bedrijfsfeesten.**



tot ziens in het TREFCENTRUM

Pizzeria MaMaMia



Pizzeria MaMaMia

Frankenstraat 140 b
6224 GT Maastricht
Tel: 043 - 3639953

www.pizzeriamamamia.nl
GEEN BEZORGKOSTEN
Alle dagen geopend
van 16.00 - 22.00 uur



Met gepaste trots nodigen wij u uit voor onze
wekelijkse **Zondagsbrunch**.
Tussen 11.00 en 14.30 uur serveren wij een
overheerlijk 4-gangen brunchbuffet in onze
sfeervolle zalen. Dit onder begeleiding van
live muziek en iedere week een ludieke sur-
prise act. Voor slechts € 25,00 p.p. garanderen
wij u een geweldige zondagmiddag. (Kinderen
tot 4 jaar geheel gratis en kinderen tot 12 jaar
slechts € 10,25)

Tot ziens in het Surprisingly futuristic
APPLE PARK HOTEL MAASTRICHT

Voor reserveringen bel: 043 - 352 91 77



NIEUWS VAN DE THERESIASCHOOl

De kinderen hebben zich de afgelopen 2 maanden weer goed bezig kunnen houden met de verlengde schooldag. Elke dinsdagmiddag werd er druk gesport en geschilderd. Een grote groep kinderen maakte stilleven. Het zijn echt prachtige kunstwerken geworden. Een ander groepje was bezig met aikido. Dat is een soort zelfverdediging. Twee stoere meners in witte pakken trokken veel belangstelling. 6 meiden en 5 jongens waren wekenlang fanatiek bezig met trainen. Helaas zijn de activiteiten nu eventjes afgelopen maar na de zomervakantie gaan er weer nieuwe dingen gebeuren. Op de foto staan Annela Gucac en Nando Gerets. Ze maken een echte aikido groet.



MANUS



JONGEREN IN WITTEVROUWENVELD

Zomaar een foto. Bettie vd Linde maakte met Bewonersbelangen een tochtje door de buurt om de speelmogelijkheden voor kinderen te bekijken. Deze stoere jongeren in de La Rivestraat wilden graag voor u poseren.

WEDSTRIJD

Bakkerij Lillianne van de Voltastraat schreef enige tijd geleden een wedstrijd uit waarin klanten werden uitgenodigd het gewicht van een in de zaak geplaatste paashaan te raden. En de winnares is... mev. Jorna. Zij wist exact het gewicht te raden nl. 2850 gram, nipt gevolgd door mev. Haaken (2849 gr). Op paaszaterdag ontvingen zij van bakersvrouw Elly hun prijs: de bewuste paashaan en een chocoladen paasei. Proficiat! (zie foto)



SUPERMARKT GASTON LEMLIJN

Het adres voor uw dagelijkse boodschappen!

Frankenstraat 53A
Telefoon 363 48 15

TABAKSSPECIALZAAK TON ROUWENHORST

(daar steek je wat van op!)



- "Opwaardeer" telefoonkaarten.
- DVD speelfilms € 13.60

Frankenstr. 118 - Maastricht - Tel. 3621144

KLIQ E

Maastricht

Bent u op zoek naar een leuke baan? Kom dan van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 10.00 uur bij ons binnen lopen aan de Edisonstraat 4 (Trefcentrum)!

U kunt ook bellen voor een afspraak, tel. 043-3626925.

We zoeken mensen die graag in de zorg en de schoonmaak willen werken. Natuurlijk kunt u bij ons ook terecht voor andere leuke banen.

Tot gauw!

Judith, Doris en Paul



Optiek Knobens B.V.

Het adres voor: oogmeting, brillen en contactlenzen!

FRANKENSTR. 148 MAASTRICHT



043-3635308

ADVERTEER in uw **BUURT KRANT**

INKOOP Utopia VERKOOP LP's - ANTIK - INBOEDEL'S - BOEKEN

ant. eiken bed	€ 40,-
ant. hanglamp	€ 10,-
boeken	€ 0,50
LP's	€ 0,50
ant. boenwas	€ 2,50

Frankenstraat 205, Maastricht
Tel. 043-3622814

Ma.: 10-12 uur Do.: 18-20 uur Za.: 10-12 uur

Interesse in Judo ???

Kom gerust eens langs bij Judoclub Nazareth in haar Judo-Dojo op de Kast. Schaloenstraat in Nazareth tijdens een van haar trainings sessies.

Trainingen:

Donderdag: 18.00-19.00 uur Groep 1

19.00-20.00 uur Groep 2

20.15-21.30 uur Senioren

Vrijdag: 18.45-20.15 uur Wedstrijdtraining

Zaterdag: 13.30-14.30 uur Groep 1

14.30-15.30 uur Groep 2