

Goertz en zoon Willy / Gert Habets / Arnold Louis / uit dankbaarheid

Maandag 19 januari

9.00 (OLV) pater Hilarius Peeters

Dinsdag 20 januari

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) voor een overledene

Woensdag 21 januari

18.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-v. Lijf

Donderdag 22 januari

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

Zaterdag 24 januari

19.00 (OLV) jrd. echtelieden Stevens-Peters en familie / Mia v.d. Boorn-Dautzenberg en zoon Marcel / Brendon Vleugels / Corrie v.d. Berg / Mary Castermans-Cörvers / Mart Verblakt

Zondag 25 januari

Derde Zondag door het jaar

9.15 (G) Leen DeBiasi-Willems/ Cher Thiemann

10.30 (OLV) jrd. Anna Bollen en familie / Nick Bruinen / Bertha Tilkin Franssen / Jetty Ras / Mariejan Walczak / Marie-Louise Lemmens-van Gelooven / Hetty Op den Oordt / Frans Pijpers / Harrie en Fie Kooijman-Koch / Pol Vleugels

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: iedere maandagochtend yoga van 9.00 tot 10.00 uur, iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een H. Mis.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30-20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00-17.00 uur meditatie in de traditie van zazen.

De Buurtbrök is van maandag tot vrijdag geopend van 10.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78

Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• **WEGWIJS** •

en

't **KLÖKSKE**

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 59 nr.: 1

10 januari 2009

DICHTBIJ HUIS BEGINNEN

God, misschien zouden we ons meer bezig moeten houden met het geweld om ons heen, met de manier waarop we omgaan met conflicten en omgaan met elkaar. Maar er is zoveel dat ons bezig houdt.

Misschien zouden we ons meer bezig moeten houden met de grote vragen van oorlog en vrede, met nadenken over de kracht van liefde en haat en wat dat alles betekent voor ons eigen leven. Maar we schuiven het al gauw weg.

God, maak ons ervan bewust dat negatieve krachten zich ontwikkelen uit iets kleins. Maar laat ons ook beseffen dat vrede dichtbij huis begint en dat wijzelf iets goeds van de wereld kunnen maken.

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwzorg en dragersdiensten

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Rouwen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pagasusuitvaaronderneming.nl



ledere dag speciale
aanbiedingen!!!

Supermarkt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel!!!

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Scharnerweg 61

tel.: 363 53 08

Mr. D.Koeleman
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel

Advocaten en Procureurs
Algemene rechtspraktijk

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met

O.L.V.
G.

Zaterdag 10 januari

19.00 (OLV) 1^e jrd. Jef Verbert / Herman van Deurse / Mary Castermans-Cörvers / Lieske Vermeire-Gerardu / Fons Vermeire / Marie Leenders-Borgignons / Mia van Gelabbeek, de kinderen en kleinkinderen (stg.)

Zondag 11 januari

Doop van de Heer

9.15 (G) Jean Savelberg / Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt / Louis de Jong

10.30 (OLV) zwd. Marieke Vleugels-Willems / zwd. Carolina Sullot-Lion / Corrie v.d. Berg / overl. v.d. fam. Koeijmans-Vliegen / Bertha Tilkin-Franssen / Mia Bartels-Felix / Uit dankbaarheid voor het welslagen van een operatie / 1^e jrd. Mariejan Walczak / jrd. overleden ouders Prickaerts -Thomma / overl. v.d. fam. Koeijmans-Vliegen

Maandag 12 januari

9.00 (OLV) Dré Vogelers (priester)

Dinsdag 13 januari

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Alfred Bruinsma ofm

Woensdag 14 januari

19.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-v. Lijf

Donderdag 15 januari

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

Zaterdag 17 januari

19.00 (OLV) Jo Wijckmans / Ans Didden-Ronda / Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Riet Voeten / Willem Aarts

Zondag 18 januari

Tweede Zondag door het jaar

9.15 (G) Truus Nelis / Pierre Royen

10.30 (OLV) Mia Janssen-D'Elfant / Martijn Hermse / Mina Hollanders-Penders / Wil van Beek / Bertha Vroegop / dhr. H.

bevredigen en daartoe zoveel mogelijk rijkdom voor zichzelf wil vergaren? Wie weet heeft van betrekkelijkheid, van hoe je alles in verhouding tot tijd en ruimte moet zien, die weet toch dat zo'n levenshouding ooit fout moet gaan? Of toch niet? En stel: het gaat fout, kun je dan weer opnieuw beginnen?

Pastor Mattie Jeukens ofm

De eerste aankondiging voor de actie KERKBALANS:

DE KERK HEEFT U HARD NODIG

Elk jaar opnieuw klopt de kerk bij u aan voor geldelijke steun. Dat moet wel, want de kerk is financieel helemaal afhankelijk van haar parochianen. Als u niets geeft, houdt de kerk op te bestaan. U bent betrokken bij uw kerk, anders zou u dit blaadje niet lezen. Laat uw betrokkenheid blijken: geef aan uw kerk. Als u al trouw aan de kerk geeft, danken wij u van harte daarvoor. Zonder trouwe gevers als u, had de kerk het nog veel moeilijker. Misschien wilt u overwegen of u een klein beetje meer zou kunnen missen. Mag uw kerk dit aan u vragen? Waarschijnlijk kent u mensen die "niets met de kerk hebben". Maar toch zouden die het heel erg vinden als de kerk uit de wijk zou verdwijnen. Wijst u deze mensen eens op de mogelijkheid hun kerk te steunen, zodat ze kan blijven bestaan.

De kerk heeft u hard nodig. DE KERK HEEFT UW HART NODIG.

RECTIFICATIE

In de vorige Wegwijs/Klökse stond dat Tiny Lexis was benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. In ons enthousiasme hadden wij Tiny hoger ingeschat. Tiny wees ons erop dat zij 'slechts' een ridder van nederige komaf is, nl. Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dat past ook beter bij onze buurt.

Bij deze!

LEPRASTICHTING LIMBURG

In de week van 17 t/m 24 januari zal er worden gecollecteerd door de Leprastichting Limburg, óók in de kerk.

GOEDE VOORNEMENS

Wat het nieuwe jaar ons allemaal gaat brengen weet ik niet. Als ik de kranten mag geloven dan komen we in economisch zwaar weer terecht. Volgens dezelfde kranten zijn goede voornemens uit, meer dan de helft van de Nederlanders doet daar niet meer aan. Zijn we zo perfect dat we geen goede voornemens meer nodig hebben of zijn we zo cynisch dat we denken 'dat wordt tóch niets?' Ik ben geen van beide, dus mijn goede voornemen: vooral kijken naar het goede dat ik heb en hiermee tevreden zijn i.p.v. kijken naar wat ik allemaal niet heb en dus ontevreden zijn.

• OUDJAARSDAG 2008 OP DE BEGRAAFPLAATS OOSTERMAAS

Wandelen op onze begraafplaats op de middag van oudejaar kan heel aangenaam zijn.

Het is er rustig, een beetje zon lekker fris, het vuurwerkgeknal op ruime afstand.

Er is pas iemand begraven, een zee van bloemen; hier en daar loopt een bezoeker, dat is gewoon zo.

Plots komen er kordaat vier mensen aanlopen, zij gaan iets doen.

Een vrouw draagt iets tegen zich aangedrukt, het lijkt wel een grote vuurpijl. De man draagt een lege fles.

Op de vraag gaan we hier vuurwerk afsteken, zegt de vrouw heel kalm: "dat is veur häöm, miene jong dee ligk dao begraove, heer sjikde met aajd op nui altied 'ne vuurpijl nao ziene noonk daobove en veer wëlle, ouch noe heer d'r neet mie is, die traditie veurtzette; ze hōbbe miech verzekerd tot 'r neet hel knalt want dao haw iech jammers ouch neet vaan."

Met veel zorg wordt de fles goed in de grond geplaatst, vuurpijl erin, lont voorzichtig aansteken, veilige afstand nemen en sjiiiiit BAM.

Dus toch een knal, kennelijk een stille wens vaan häöre jong!

De afgeschoten pijl wordt uit de struiken gevist en opgeruimd.

DANK

Heel veel dank mede namens mijn collega pastor Harrie Lamers en Lucie voor alle goede wensen en mooie gedachten die we hebben mogen ontvangen in de laatste weken van het Oude Jaar. Bij alle mooie uitspraken, wat vindt u van deze: "Ieder einde draagt een nieuw begin in zich." Of, deze: "Je kunt alleen verdwalen als je ergens wilde komen."

Vrede en alle goeds voor 2009, pastor Mattie Jeukens ofm.

TERUGBLIK OP DE VIERINGEN

Terugkijkend op Kerstmis mogen we dankbaar zijn voor de bijzondere vieringen. Helemaal nieuw in de Gezinsviering op Kerstavond was de doedelzakspeelster. Het was heel bijzonder. Het idee van het Kerstspel was afkomstig uit de koker van de fietsclub. Ons koor samen met de harmonie de Gele Ridders maakt je bewust hoe rijk we nog zijn met inzet van mensen. Tweede Kerstdag was het zelfs nog verrassend druk. Of dat misschien kwam door de traktatie na de viering weet ik niet. Het enige wat me tegenviel was de opkomst op Oudejaarsavond. Is het de angst voor het rondvliegend vuurwerk? Het is jammer voor het jaaroverzicht. Als je dat hoort, beseffen we weer opnieuw dat we niet stil zitten. En dan geldt toch weer zo'n mooie tegeltjeswijsheid: "Wie thuis blijft, komt nooit ergens." Heel veel dank voor al uw inzet, hoe dan ook. Trouwens, de schapen zijn weer veilig door de herder thuis gebracht. Ze waren het na 4 dagen al zat en begonnen te mekkeren. De Drie koningen zijn alweer bezig langs een andere weg dan zij gekomen waren ook naar huis te gaan.



GEDOOPT

Op Eerste Kerstdag hebben we **Shanaya Wijckmans** gedoopt de dochter van Miranda en Paddy Wijckmans – Ramakers uit de Burg. Pijlsstraat 3. Shanaya was de avond daarvoor in de gezinsviering ons kerstkind geweest. Dat zij heel veel zegen mag brengen.



OVERLEDEN

Op zondag 21 december is **Willy Groothuysen** overleden. Hij was 82 jaar. Samen met zijn vrouw en hun kinderen hebben zij bijna een leven lang op de Frankenstraat 109 en daarna 107 gewoond. Omwille van zijn echtgenote Corrie Lamers zijn ze naar een aanleunflat op Scharweijerveld verhuisd. Willy was een accurate nauwgezette man die zijn vrouw, die in veel zijn tegenpool was en met wie hij alles deelde. Hij heeft haar erg gemist. Elf jaar heeft hij haar toch nog overleefd. De laatste week voor zijn dood ging het niet meer. We mogen zeggen dat het goed zo is. Op maandag 29 december hebben we afscheid van hem genomen in de O.L.V. van Lourdes waarna de crematieplechtigheid in Geleen plaats vond.

BLANCO

Het papier waarop dit stukje moet komen, dat u nu aan het lezen bent en waaraan ik nu nog bezig ben te schrijven, is nu nog net zo blanco als het jaar 2009 dat nu voor ons ligt. Ik kijk naar dat lege papier en vraag me af welke kant het met dit stukje uit gaat, net zoals ik me afvraag waar het in 2009 naartoe zal gaan? Al schrijvende verdwijnt er nu steeds meer blanco papier en komen er letters bij. Al levende wordt 2009 gaande weg steeds meer ingevuld en daarmee is het nieuwe jaar al weer wat minder blanco dan een paar uur geleden.

Of je nu niets doet, of heel actief wel iets doet, 2009 overkomt ons en het zal voorbij zijn voordat we het weer beseffen, net zoals woorden en verhalen je haast ook als vanzelf meenemen en je opeens ergens brengen waar je misschien helemaal niet wilde komen. Het mooie van woorden en papier is: vroeger gooide je het blaadje weg als het je niet beviel en begon je opnieuw te schrijven. Nu kun je zelfs de tekst op je PC eenvoudig deleten en daarna kun je weer gewoon opnieuw beginnen. Dat is hét grote verschil met 2009. We zitten er middenin en het ontvouwt zich onherroepelijk. "De klok tikt door" zeggen we dan of: "Alles gaat voorbij". Maar wat geweest is, dat is geweest. Je kunt het niet meer ongedaan maken. Ja, als mensen kunnen we het proberen te vergeten; of te verdringen; er niet meer aan te denken; niet meer naar om te kijken. Maar helaas of gelukkig, wat is geweest dat is geweest. De klok kunnen we niet meer terugdraaien hoezeer sommigen het ook oh zo graag zouden willen. Dat gaat niet. Wij mensen zijn aan de tijd onderworpen, net als aan de ruimte trouwens. Zonder tijd en ruimte zouden we niet bestaan. Wij bestaan omdat we op elk willekeurig moment in de tijd maar één bepaalde plaats kunnen zijn. Deftig gezegd betekent dit dat wij mensen altijd doordat we aan de ruimte en de tijd onderworpen zijn, beperkt zijn of begrensd zijn. Hebt u dat wel eens bedacht? Wij zijn betrekkelijke wezens. We staan in betrekking, in relatie tot wat voor ons is geweest en tot wat na ons is geweest en we staan in relatie of in betrekking tot wie naast ons staat, dichtbij of ver weg. De tijd en de ruimte legt ons dat op. Als u dit vanzelfsprekend vindt, dan heb ik een vraag: Waarom leven zoveel mensen op een wijze die alleen maar uitgaat van "hier en nu" en "van de bevrediging van hun eigen behoeften en verlangens"? Heel onze economie is er opgebaseerd: op het individu dat zijn behoeften wil

10.30 (OLV) Carnavalsmis voor de levenden en overleden leden van carnavalsvereniging De Drommedarissen / jrd. Eefke Smeets-Mertz / jrd. Fien Pijpers-Hoven / Frans Pijpers / Bertha Tilkin-Franssen / Ben Spronck

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: iedere maandagochtend yoga van 9.00 tot 10.00 uur, iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een H. Mis.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30-20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00-17.00 uur meditatie in de traditie van zazen.

De Buurtbrök is van maandag tot vrijdag geopend van 10.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

MOEILIJKE VOETEN ?

Modeschoenen

Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond

GRATIS PARKEREN VOOR ONZE ZAAK



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78

Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 59 nr.: 2

24 januari 2009

ERIN GELOVEN

God, help ons geloven
in de druppel
op de gloeiende plaat.
In die ene stem
die niet meeschreeuwt
met de massa.

Help ons geloven
in wat onbegonnen
werk lijkt:
het uitbannen
van haat en geweld,
terrorisme en oorlog.

Help ons geloven
in wat ongelooflijk lijkt:
een wereld
die verandert
omdat een paar mensen
ermee beginnen.



ledere dag speciale
aanbiedingen!!!

Supermarkt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!!



Damessalon

GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

*Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.*

Pegasus
Uitvaartverzorging rouwverpleger en dragersomende

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

Maandag 26 januari

9.00 **(OLV)** Leo Albert (priester)

Dinsdag 27 januari

18.30 **(G)** Rozenkrans

19.00 **(G)** pater Bertulf van Leeuwen ofm

Woensdag 28 januari

19.00 **(OLV)** voor de levenden en overledenen van de fam.
Vandewall-v. Lijf

Donderdag 29 januari

15.00 **(Pileer)** voor de wijk Wijckerveld

Zaterdag 31 januari

19.00 **(OLV)** Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen /
Woutsie Steinbach / Annie van Gasteren / Maike Luyten-
Coenen / Louis Luyten

Zondag 1 februari

Vierde Zondag door het jaar

9.15 **(G)** Michel Duckers / voor de jeugd van de parochie t.e.v. de H.
Don Bosco

10.30 **(OLV)** Annie Hauptst-van Emmenes / Jacq Pex / Laura Kroon-
Bernabela / Willy Camps-Rademakers / Koen Meens

Maandag 2 februari

9.00 **(OLV)** t.e.v. O.L. Vrouw (St.)

Dinsdag 3 februari

18.30 **(G)** Rozenkrans

19.00 **(G)** voor de bekering van zondaars en ongelovigen

Woensdag 4 februari

18.00 **(OLV)** woord en communieviering

Donderdag 5 februari

15.00 **(Pileer)** voor de wijk Wijckerveld

Vrijdag 6 februari

Eerste vrijdag van de maand

9.00 **(OLV)** voor de levenden en overledenen van de fam.
Vandewall-v. Lijf

Zaterdag 7 februari

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

19.00 **(OLV)** Herman van Deurse / Lieske Vermeire-Gerardu / Mia
v.d. Boorn en zoon Marcel / Mary Castermans-Cörvers /
Carolina Sullot Lion (buren)

Zondag 8 februari

Vijfde Zondag door het jaar

9.15 **(G)** Paulina Steps-Collaris / Jean Savelberg / Paul en Truus de
Jong-v.d. Vegt / Louis de Jong

ZIEKENZEGENING OP 11 FEBRUARI

De positieve reacties op de ziekenzegening van vorig jaar hebben ons doen besluiten ook dit jaar weer een ziekenzegening te houden op 11 februari, de dag waarop Maria, in 1858 voor het eerst aan Bernadette Soubirous verschenen. De plechtigheid begint om 15.00 uur in de O.L.V. Lourdeskerk. Bij de ingang van de kerk kunnen schriftelijke intenties worden afgegeven, die bij het beeld van Maria worden gelegd. Wij zijn er bijzonder trots op dat Beppie Kraft het Ave Maria in het Maastrichts ten gehore zal brengen. Na afloop wordt er voor alle deelnemers in het Trefcentrum een koffietafel aangeboden door Woningstichting Servatius.

DE KERK HEEFT U HARD NODIG

Vorige keer heeft u kunnen lezen over de actie kerkbalans, waarbij de kerk een beroep doet op uw geldelijke steun, omdat wij als parochiekerk afhankelijk zijn van de financiële bijdragen van parochianen. Bij dit kerkblaadje zit een invulbrief met hierop de bankrekeningnummers van de H. Guliëlmus en de O.L.V. v Lourdes/H. Familie, waarop u uw bijdrage kunt overmaken. Alvast hartelijk dank.

WWW.KERKKOMNOU.NL

Sinds kort staan onze parochies op het Internet onder de vermelding van www.kerkkomnou.nl.

Voor allerlei weetjes en informatie kunt u op onze website terecht, die echter nog gedeeltelijk 'under construction' is. Mocht u oude foto's en ander materiaal hebben die de moeite waard zijn om een plaatsje te krijgen op onze website, dan houden wij ons aanbevolen!

UITROEPEN MARKIES

Op zaterdag 24 januari om 15.11 uur precies wordt de markies weer uitgeroepen. Het belooft weer een hele happening te worden in en rond het Trefcentrum. De receptie zal zijn van 17.11 uur tot 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Entree gratis. Bovendien hebben wij uit zeer betrouwbare bron vernomen dat de Dromedarissen al maanden lang actief in de loods zeer actief bezig zijn met het maken van hun carnavalswaggen. Wij zijn benieuwd!

CARNAVALSMIS

Op zondag 8 februari om 10.30 uur zal in de O.L.V. van Lourdeskerk de 'carnavalsmis' plaats-vinden met in ieder geval de dromedarissen. De mis zal bovendien weer worden opgeluisterd door het zaate herremenieke 'In1ge3d'. De afgelopen jaren hebben ze bewezen dat ze kunnen spelen op straat, in het Trefcentrum en in de kerk. Komt dat zien en komt dat horen!

MENSEN BLIJF GELOVEN...!

Hoop verloren al verloren. Onderstaand anoniem gedicht is door iemand ooit aan een boom gespijkerd in een bos. Een toevallige wandelaar heeft het gevonden.

*Blijf geloven in een toekomst, ook al lijkt je kans maar klein
Blijf geloven in een wereld, die jouw wereld ook kan zijn
Blijf geloven in het leven, in je denken in je doen
Blijf geloven in oprechtheid en in normen van fatsoen
Blijf geloven in de vrede, en een simpel kort gebed
Blijf geloven in de mens die zich voor jou heeft ingezet
Blijf geloven in het wonder, dat je angsten overwint
Blijf geloven in de onschuld en de glimlach van een kind
Blijf geloven dat een ander ook voor jou wat over heeft
Blijf geloven in de liefde, alle dagen dat je leeft
Blijf geloven in de waarde en het doel van je bestaan
Blijf geloven dat de mensen eenmaal samen zullen gaan.*



GEDOOPT:

Op zaterdag 10 januari is in de Onze Lieve Vrouw van Lourdes **Jedy Mathilda** gedoopt, de dochter van Jilo en

Sally Mathilda – Geraerts uit de Askalonstraat 43. De Peetoom was helemaal uit IJsland overgekomen.

Op zondag 11 januari is **Vince Boosten** gedoopt, de zoon van Ralph en Cindy Boosten – Dolmans uit de Zeepweg 29 in Gronsveld. Maar met de doop is Vince opgenomen in de traditie van opa en oma en vader en moeder die allemaal in de Onze Lieve Vrouw van Lourdes zijn gedoopt.

Op zondag 18 januari is in de Onze Lieve Vrouw van Lourdes **Renzo Dams** gedoopt, de zoon van Danny en Kelly Dams – Lenrertz uit de Pastoor Jacobsweg 25.

De doop bevestigt wat deze kinderen zijn: kinderen van de Liefde die God is. Dat zij door hun doop en opname in de geloofsgemeenschap ons tot zegen mogen zijn.



OVERLEDEN

Op 5 januari is thuis in zijn nieuwe woning op de Voltastraat 12C **John Haane** overleden. John woonde er vanaf oktober vorig jaar. Daarvoor woonde hij in de Czaar Petertstraat 38. Hij was degene die bijna altijd aan de deur stond daar voor zijn huis. Daar maakte hij met ieder die langs kwam een praatje. Pas in zijn nieuwe flat ontdekte hij, hoe hij dat nu moest missen. John is 63 jaar geworden. Vanuit de kleine kerk, de Guliëlmus, hebben we op donderdag 8 januari afscheid van hem genomen, waarna de crematie plaats vond in Geleen.

Op 15 december vorig jaar is **Maria Agnes (Mia) van Dooren-Magné** thuis overleden. Haar plotselinge dood heeft haar man Eugène van Dooren, met wie zij 56 jaar getrouwd was compleet overvallen. Hij had het nodig in alle rust en stilte van haar afscheid te kunnen nemen. Mia is 76 jaar geworden. Voor haar man betekende zij alles. Zij was zijn liefste en zijn alles. Zij woonden in de professor Mullerstraat 27 in het Wyckerveld.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 24 januari

19.00 (OLV) jrd. echtelieden Stevens-Peters en familie / Mia v.d. Boorn-Dautzenberg en zoon Marcel / Brendon Vleugels / Corrie v.d. Berg / Mary Castermans-Cörvers / Mart Verblakt

Zondag 25 januari

Derde Zondag door het jaar

9.15 (G) Leen DeBiasi-Willems/ Cher Thiemann
10.30 (OLV) jrd. Anna Bollen en familie / Nick Bruinen / Bertha Tilkin Franssen / Jetty Ras / Mariejan Walczak / Marie-Louise Lemmens-van Gelooven / Hetty Op den Oordt / Frans Pijpers / Harrie en Fie Kooijman-Koch / Pol Vleugels

DE NOVEENKAARS BRANDT!

Vanmorgen is zij aangestoken bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. "Dat is toch niets bijzonders?", hoor ik u al denken. Dat gebeurt toch regelmatig bij ons beeld van Maria Onze Lieve Vrouw van Lourdes! Maar het is wel bijzonder omdat het niet bij 'ons' beeld van Maria is, maar bij een beeld, weliswaar iets kleiner, maar ook een beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, dat afkomstig is van de 'Limburgse Bedevaarten'. Dit beeld van Slevrouw staat op een hoek van de communiebank. En bij dit beeld aan haar voeten hebben we de noveenkaars aangestoken. Het ziet er mooi uit, sfeervol.

Maar u denkt nu misschien weer: "Wat moet Slevrouw daar nu doen, op de hoek van de communiebank? En is één beeld van Maria niet voldoende, waarom nu nog eentje erbij? Wordt dat niet wat veel van het goede?"

Mijn eerste reactie zou zijn: "Goede moeders kun je niet genoeg hebben. Die zijn altijd welkom. Werk genoeg!" Maar het beeld staat er natuurlijk niet voor niets en u hebt dat allang vermoedt. Het beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes gaat een rol spelen in de viering van woensdag 11 februari. Voordat de viering begint om 15.00 uur, of beter nog, de viering willen we beginnen met een lichtprocessie waarin dit beeld de kerk wordt rond gedragen. Onze kerk, door haar grootte, leent zich goed voor een processie. Door het beeld nu al ene plek te geven, komt het straks niet zomaar uit 'de lucht' vallen. Maar er is meer. Het helpt ons ook met de voorbereiding. Zo zijn we ons er 'zichtbaar' van bewust dat 11 februari een heel bijzondere dag wordt. Een feest is belangrijk, maar er naar toelevens is dat net zo. Onze tijd is gekenmerkt door een razendsnelle afwisseling van het ene op het andere. Het een is nog niet voorbij, of het volgende vraagt alweer de aandacht. Door de hoeveelheid en de snelheid van alles dat zo om onze aandacht vraagt, is een van de grootste gevaren die ons bedreigen misschien wel de vluchtigheid en daarmee ook de oppervlakkigheid. Als zieke mensen ergens niet mee gebaat zijn is het precies hierbij niet. Juist zij hebben onze echte en oprechte aandacht nodig. Dat is niet zo maar, maar om juist van de zieken te leren hoe je kunt leven, juist als het haar grenzen opdringt. Zieken kunnen ons leren waar het echt op aankomt in het leven. Dan moet je wel ruimte en tijd hebben om daarvoor open te staan. Die moet je wel maken. De noveenkaars die er bij gezet is, wil ons helpen om juist biddend ruimte en tijd te leren maken. Het is zelf ook een gebed: dat 11 februari een dag mag worden die ons allemaal kracht en sterkte geeft en ons mag leren waar het echt op aankomt. Alleen, Maria staat nu wel een beetje gevaarlijk daar! Nu maar hopen dat niemand haar onderste boven loopt!

Pastor Mattie Jeukens ofm

overl. fam. Fouraschen en Hoekstra / Mina Hollanders-Penders / Elisabeth Nouwen-Essers

Maandag 16 februari

9.00 (OLV) echtelieden Kluts-Schiepers

Dinsdag 17 februari

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) John Haane

Woensdag 18 februari

18.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-v. Lijf

Donderdag 19 februari

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

Zaterdag 21 februari

19.00 (OLV) Jo Wijckmans / Mary Castermans-Cörvers / Mia van Gelabbeek / Marie Leenders-Borgignons / Willem Aarts / Marieke Vleugels-Willems

Zondag 22 februari

Zevende Zondag door het jaar

Carnaval

9.15 (G) Mariejan Walczak / Harrie Heynen (priester)

10.30 (OLV) jrd. Maria Theunissen en ouders / Bertha Tilkin-Franssen / Mia Bartels-Felix / Martijn Hermse / Arnold Louis / Harrie Kooyman

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: iedere maandagochtend yoga van 9.00 tot 10.00 uur, iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een H. Mis.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30-20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00-17.00 uur meditatie in de traditie van zazen.

De Buurtbrök is van maandag tot vrijdag geopend van 10.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78

Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• **WEGWIJS** •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 59 nr.: 3

7 februari 2009

OPEN ONZE GEBALDE VUISTEN

God, we zouden een vuist willen maken tegen de golf van geweld die door onze samenleving rolt, maar niet een gebalde vuist die geweld met geweld beantwoordt.

We zouden ons willen wapenen tegen hen, die wapens trekken op straat en in uitgaanscentra, maar we zoeken niet het staal dat dood en verderf zaait.

We zouden ze naar de hel willen wensen, de heethoofden die het leven van onschuldige mensen verwoesten, maar we weten dat we op die manier nog geen hemel op aarde bereiken.

Open onze gebalde vuisten en help ons te vinden wat we zoeken. Geef dat we onze handen ineenslaan en elkaar steunen in het geloof, dat het geweld een keer op zal houden.

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging voor alle dragende

Alfred Gillissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl



ledere dag speciale
aanbiedingen!!!

Supermarkt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Schamerweg 61

tel.: 363 53 08

Mr. D.Koeleman
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel

Advocaten en Procureurs
Algemene rechtspraak

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

DIENTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met

O.L.V.
G.

Zaterdag 7 februari

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor de kerk

19.00 (OLV) 3^e jrd. Nico Duchateau / Herman van Deurse / Lieske Vermeire-Gerardu / Mia v.d. Boorn en zoon Marcel / Mary Castermans-Cörvers / Carolina Sullo Lion (buren)

Zondag 8 februari

Vijfde Zondag door het jaar

9.15 (G) Paulina Steps-Collaris / Jean Savelberg / Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt / Louis de Jong

10.30 (OLV) Carnavalsmis voor de levenden en overleden leden van carnavalsvereniging De Drommedarissen / jrd. Eefke Smeets-Mertz / jrd. Fien Pijpers-Hoven / Frans Pijpers / Bertha Tilkin-Franssen / Ben Spronck

Maandag 9 februari

9.00 (OLV) Jac en Sophie Boesten

Dinsdag 10 februari

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Bér Goessen (diaken)

Woensdag 11 februari

Feest van O.L.V. van Lourdes

15.00 (OLV) Plechtige H. Mis voor O.L.V. van Lourdes met ziekenzegening / voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-v. Lijf

Donderdag 12 februari

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

Zaterdag 14 februari

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Corrie v.d. Berg / Ans Dideren-Ronda / Jozef Dautzenberg / overledenen v.d. fam. Claessens-Adams

Zondag 15 februari

Zesde Zondag door het jaar

9.15 (G) Truus Nelis en Pierre Royen

10.30 (OLV) zwd. Willy Groothuysen / zwd. Thij (Martinus) Coolen / 1^e jrd. Harrie Jeukens / Lenie Jeukens-Frijns / 1e jrd. Annie Nieste-Wanders / 2e jrd. Wil van Beek / 5^e jrd. Hub Royen / jrd.

onder andere het Trefcentrum bezocht. Ook de Kunstketel werd bezocht waar hij op audiëntie mocht komen bij Manon Pachen. Verder heeft de minister ook nog een uitvoerig gesprek gehad met wijkambassadeurs Abdenour, Veronique, Marie en Mohamed.

KATHOLIEK NIEUWSBLAD

Het Katholiek Nieuwsblad bestaat meer dan 25 jaar. Geïnteresseerden kunnen nu een gratis proefexemplaar aanvragen of een proefabonnement voor 8 weken voor slechts 15 euro. Stuur een bon met uw naam en adres naar Katholiek Nieuwsblad, Postbus 1270, 5200BH 's Hertogenbosch of bel 073- 750 23 15 / www.katholieknieuwsblad.nl

GEDOOPT



Op 25 januari werd gedoopt in de O.L.V. v. Lourdes: **Kim Sondag**. Kim is de dochter van John en Peggy Sondag-Weerts uit Opgrimbie (BE).

*Dat haar doop ons tot zegen mag zijn
en mag helpen om grenzen te boven te komen.*

OVERLEDEN



Overleden in de nacht van vrijdag op zaterdag 17 januari is Frans Antes in Achter de Hoven overleden. Frans is 86 jaar geworden. Frans was een echte 'knotterpot' en niet gemakkelijk. Hij kon het je ongezouten zeggen. Anneke zijn dochter trok zich daar niets van aan en zij is hem door dik en dun blijven bezoeken en verzorgen. Op dinsdag 20 januari hebben we afscheid van Frans genomen in de Gulielmuskerk, waarna de crematie plaatsvond in Heerlen.

GRENZENLOZE SERVICE

Deze week werden er gaten gegraven in de Voltastraat i.v.m. lantaarnpalen die geplaatst moesten worden. Pastoor Mattie was de hele week afwezig en had mij opgedragen om zijn taken over te nemen. Het is rustig op dinsdagochtend, geen telefoon die gaat. Dat zijn wij gewend op de pastorie, want als de pastoor niet in het land is wordt er aanzienlijk minder gebeld. Lucie en ik genieten van de rust, alleen: ik merk dat ik geen Internet heb. Een storing bij de provider denk ik, dat is straks wel verholpen. In de loop van de ochtend ontdekken we dat de telefoon het niet doet. Dat moeten we niet hebben, want we moeten bereikbaar zijn i.v.m. overledenen en uitvaarten, dus bel ik via mijn gsm de storingsdienst van kpn. Die ochtend loop ik op straat en gaat mijn gsm af: Ik denk dat het de kpn is, maar het is pastoor Mattie die vanuit Italië verbaast belt dat hij de pastorie niet kan bereiken. Nadat ik hem de situatie heb uitgelegd en heb verteld dat kpn die dag zal komen, is hij gerustgesteld. Later die dag komt de monteur, maar die kan helaas niets doen. Er is een kabel op de Voltastraat geraakt en die moet gerepareerd worden. Diezelfde middag belt de monteur mij terug voor een vervolgspraak, 'morgen tussen 8.00 uur en 10.00 uur.' De volgende ochtend zit ik al om 7.45 op mijn kantoor, maar om 10.30 is er nog niemand geweest. Ik bel via mijn gsm het nummer van de kpn-monteur van gisteren. Dan neemt er iemand op: Allo, allo Mateo. Wat is dat nou! Mateo? Ik heb een of andere onverstaanbare buitenlander aan de lijn en wil de verbinding snel verbreken, maar dan ontdek ik dat het pastoor Mattie is die op dat moment in Italië zit. Ik zeg hem dat ik hem helemaal niet moet hebben, maar de kpn monteur die nog niet is geweest. Pastoor Mattie ziet er de humor wel van in en begint een heel gesprek over zijn auto die op dat moment in de bergen vastzit in de sneeuw. Ik verbreek het gesprek snel omdat ik die monteur wil bellen en omdat ik niet wil dat mijn beltegoed als sneeuw voor de zon wegsmeelt. Later die dag, als de monteur inmiddels druk aan het werk is, gaat mijn gsm. Wie kan dat zijn? Misschien Mateo, om polshoogte te nemen? Neen, het is een mijnheer van de DELA, er is zojuist iemand overleden en de uitvaart is gepland voor a.s. maandag 10.30 uur. Wat is dat nou? Ik ben zeer verbaast dat die meneer op eigen houtje een uitvaart regelt en mijn

mobiele nummer weet, want ik heb pas een nieuwe gsm. Op mijn vraag hoe dat allemaal kan antwoordt de mijnheer. 'Ik heb net met pastoor Jeukens, gesproken, die is nu in zijn auto op weg van Italië naar Frankrijk'. U ziet zelfs vanuit het buitenland behartigt de parochie uw zaken. Wij staan overal voor u klaar.

Harrie Lamers.

HET STOKJE VAN OOM AGENT

Zo heb je als kerk geen publiciteit en dan opeens sta je op een dag liefst twee keer in de krant. We hadden de ziekenzegening van 11 februari zorgvuldig voorbereid. Er zou een persbericht worden gestuurd naar de krant en plaatselijke dagbladen, in de hoop dat het persbericht zou worden gepubliceerd. Tegen beter weten in hoop je stilletjes op een prominente plek in de krant, zeker als je vermeldt dat Beppie Kraft komt zingen. Helaas: het bericht van de ziekenzegening was weggedrukt ergens midden in de krant en een passende agent haalde alle publiciteit. De politie gooide dus roet in het eten. In dit geval is het misschien beter om te zeggen: die agent heeft daar een stokje voor gestoken.

OPBRENGST COLLECTE BRAZILIË

Met kerstmis is er in de kerk een speciale collecte gehouden voor een project in Brazilië. Sjef Zwackhalen en zijn Happy Kids hebben ruim 1154 euro opgehaald! Met dit geld willen zij een boerderij bekostigen genaamd: Land of Hope (Terra de Esperança). De bedoeling is dat Braziliaanse jongeren hier leren om een agrarisch beroep uit te oefenen, zodat ze bij een baas kunnen gaan werken en zelf geld kunnen verdienen. Wij zullen nog meer van dit initiatief horen, want er zijn vervolgacties gepland! Brazilianen zijn gelovige mensen en daarom namens de Brazilianen: Zé: muito obrigado, que Deus lhe abençoe (Sjef hartstikke bedankt en God zegene je).

OPBRENGST LEPRABESTRIJDING

De opbrengst voor Lepra Stichting die in het weekeinde van 14/15 januari is gehouden heeft 175 euro opgebracht.

WIJSHEDEN

Hoe de schoenen zitten is niet zo belangrijk, als ze maar lopen!
Wie nooit een blauwtje heeft gelopen, blijft altijd een groentje.

ZIEKENZEGENING OP 11 FEBRUARI

Op 11 februari wordt er ook dit jaar weer een ziekenzegening gehouden. De plechtigheid begint om 15.00 uur met een mis met ziekenzegening in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk, met medewerking van verschillende priesters uit Maastricht. Bij de ingang van de kerk kunnen schriftelijke intenties worden afgegeven, die tijdens de mis bij het beeld van Maria worden gelegd. Wij zijn er bijzonder trots op dat Beppie Kraft het Ave Maria in het Maastrichts ten gehore zal brengen. Na afloop is er in het Trefcentrum voor alle deelnemers een koffietafel, gesponsord en aangeboden door Woningstichting Servatius.

UITROEPEN MARKIES

Zaterdag 24 januari om 15.11 uur werd de markies weer uitgeroepen: Andy d'n ierste van de Frankenstraat nr. 57. De dag daarna waren de drommedarissen met hun markies present bij het traditionele oetrope van de nieuwe stadsprins.

CARNAVALSMIS

Op zondag 8 februari om 10.30 uur zal in de O.L.V. van Lourdeskerk de jaarlijkse 'carnavals-mis' plaatsvinden met in ieder geval de drommedarissen. De mis zal bovendien weer worden opgeluisterd door het zaate herremenieke 'In1ge3d'. De afgelopen jaren hebben ze bewezen dat ze kunnen spelen op straat, in het Trefcentrum en in de kerk. Komt dat zien en komt dat horen!

HOOG BEZOEK

Op maandagmiddag 2 februari is minister Eberhard van de Laan op werkbezoek geweest in Maastricht en het Wittevrouwenveld, waar hij

Groothuysen / Koen Meens / Frans Pijpers / Ouders Custers-Nijssse en zoon Nico Custers en dochter Leny Custers.

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----

➔ Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: iedere maandagochtend yoga van 9.00 tot 10.00 uur, iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een H. Mis.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30-20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00-17.00 uur meditatie in de traditie van zazen.

De Buurtbrök is van maandag tot vrijdag geopend van 10.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

MOEILIJKE VOETEN ?

Modeschoenen

Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond

GRATIS PARKEREN VOOR ONZE ZAAK



Parochie H.Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H.Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78

Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 59 nr.: 4

21 februari 2009

WE WETEN HET NIET ZO ZEKER

God, we roepen: 'Zeker weten!',
maar voelen ons vaak onzeker.

De wereld is wel eens anders
dan we dachten.

Mensen op wie we bouwen
vallen soms tegen.

Zekerheden verdwijnen.

We doen ons zelfverzekerd voor.

Maar diep vanbinnen
twijfelen we toch aan onszelf.

Doen we het wel goed?

Wie kan in de toekomst kijken?

De dromen waarmee we leven
spatten soms zomaar uit elkaar.

We weten af en toe niet meer
wat we wél geloven moeten of niet.

We aarzelen. Weten het niet zo zeker.

Doe ons ervaaren dat u bestaat
en dat u in ons midden bent.

Maak ons zeker van uw liefde.



Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!

Supremaekt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!!



Damessalon

GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

*Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.*

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwvervoer en draagzonde

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

18.30 (G) Rozenkrans
19.00 (G) Frans Bosch (priester)

Woensdag 25 februari

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam.
Vandewall-v. Lijf

19.00 (G) Jan Erinkveld

Donderdag 26 februari

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

Zaterdag 28 februari

19.00 (OLV) jrd. Theo Schreuders / Mary Castermans-Cörvers /
Bertha Tilkin-Franssen / Corrie v.d. Berg / Mia v.d. Boorn-
Dautzenberg en zoon Marcel / Nick Bruinen / Annie van
Gasteren

Zondag 1 maart

Eerste Zondag van de Veertigdagentijd

9.15 (G) pater Ronald Hölscher / Cher Thiemann

10.30 (OLV) jrd. overleden ouders Hurkens-de Vrede / jrd. Marcel
Lemmens / jrd. Sjef Vanweesenbeeck / Maike Luyten-Coenen /
Louis Luyten / Thij Coolen / Riet Voeten / Gert Habets / Willy
Camps-Rademakers

Maandag 2 maart

9.00 (OLV) voor een overledene / Mariejan Walczak

Dinsdag 3 maart

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) voor de bekering van zondaars en ongelovigen

Woensdag 4 maart

9.00 (OLV) Woord en Communieviering

Donderdag 5 maart

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

Vrijdag 6 maart

Eerste Vrijdag van de maand

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam.
Vandewall-v. Lijf

Zaterdag 7 maart

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor onze eigen kerk

19.00 (OLV) jrd. gezusters Jeukens / Lieske Vermeire-Gerardu /
Mary Castermans-Cörvers / Jetty Ras / Annie Hauptst-
Emmenes / Brendon Vleugels

Zondag 8 maart

Tweede Zondag van de Veertigdagentijd

9.15 (G) zwd. Frans Antes / Paulina Steps-Collaris / Jean Savelberg
/ Paul en Truus de Jong-v.d.Vegt / Louis de Jong

10.30 (OLV) Bertha Tilkin-Franssen / Marie Louise Lemmens-van
Gelooven / Hetty op den Oordt / Mia Janssen-D'Elfant / Willy

was een sterke vrouw tot het noodlot toesloeg middels een herseninfarct. Zij werd afhankelijk, maar heeft gevochten om letterlijk zelfstandig op de been te blijven tot het helemaal niet meer ging.

Op maandag 2 februari werd **Marcel Vossen** thuis gevonden. Hij was een eenvoudige rustige man, de bescheidenheid zelve. Op zondagmorgen is hij meer dan 25 jaar vrijwilliger geweest eerst op Vijverdal en later op Grubbeveld. Mensen mochten altijd met een technisch probleem een beroep op hem doen. Niets liever om er dan eens rustig voor te gaan zitten en de klus te klaren. Zo onopvallend als Marcel geleefd heeft, zo opvallend wordt hij nu gemist. Het afscheid was op zaterdag 7 februari in de O.L.V. van Lourdes waarna de begrafenis plaatsvond op het kerkhof van de Tongerseweg.

Op Donderdag 12 februari overleed toch nog onverwacht **Anna Sep Jongen** 86 jaar oud. Anna die een leven lang in de Burg. Hennequinstraat nr. 70 woonde, voorheen de Burg. Slijpenstraat 70, woonde de laatste 6 jaar in de Koepelhof. Wonderwel had deze vrouw, die gewend was haar eigen weg te gaan zich aangepast. Zij deed overal aan mee en was graag tussen mensen. Voor kinderen en kleinkinderen was zij: "Ama". Zij verstond de kunst om ruimte en vertrouwen te geven. Zij was de weduwe van Emiel Sep die al in 1972 was overleden. Haar afscheid was maandag 16 februari in de O.L.V. van Lourdes waarna de crematie plaatsvond in Geleen.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 21 februari

19.00 (OLV) Jo Wijckmans / Mary Castermans-Cörvers / Mia van Gelabbeek / Marie Leenders-Borgignons / Willem Aarts / Marieke Vleugels-Willems/ Giel en An Leenders-Schefman / Harie Rongen

Zondag 22 februari

Zevende Zondag door het jaar

Carnaval

9.15 (G) Mariejan Walczak / Harrie Heynen (priester)

10.30 (OLV) jrd. Maria Theunissen en ouders / Bertha Tilkin-Franssen / Mia Bartels-Felix / Martijn Hermse / Arnold Louis / Harrie Kooyman / Laura Kroon-Bernabela en Guillermo Domingo Kroon

Maandag 23 februari

9.00 (OLV) Jac en Sophie Boesten

Dinsdag 24 februari

MARIA

"Kijk maar wat vaker naar Maria!", kreeg ik te horen van Lucie: "Je weet toch wat de deken gezegd heeft, woensdagmiddag tijdens de viering, al had hij er wat veel woorden voor nodig. Het heeft zelfs in de krant gestaan: Wie naar Maria kijkt heeft minder pijn."

Donderdagmorgen in alle vroegte was ik voor de eerste keer gaan zwemmen in Heer. Maanden had ik er tegenaan gehikt. Ik vond dat ik toch 'wat' moest doen om niet 'dicht te groeien' en alsmaar zwaarder worden. Baantjes trekken. Dat had ik vroeger met veel plezier gedaan in Nijmegen in het buitenbad van 50 meter. Daar zwom ik met gemak 20 baantjes in 23-24 minuten. In het 25 meterbad van Heer had ik me voorgenomen om 'te beginnen' met 20 baantjes. Dinsdag en dondermorgen leek een goede tijd. Dinsdag was het er niet van gekomen. "De eerste keer is het moeilijkste", had een goede, lieve vriendin gezegd. Af en toe moet je jezelf toespreken. Dat had ik gedaan. Donderdag was het zover. Om half acht zat ik op de fiets met een heerlijk gevoel over de geweldige Mariaviering. Tegelijk met mij kwam de pastoor van Sint Pieter bij het zwembad aan: "Jij, ook hier? Ja, je moet toch wat, anders groei je helemaal dicht!" zei hij, terwijl ik ernstig ja-knikte.

"Wat was het druk gisteren. (Hij was ook bij de Mariaviering geweest) Hoe krijg je al die mensen bij elkaar?" vroeg hij mij, terwijl ik onhandig probeerde mijn kleren in het hokje te hangen en de sleutel om te draaien. Te laat ontdekte ik dat ik daar eerst 50 euro cent had moeten ingooien, die ik niet bij me had. "Ik heb zo'n koffiemunt", zei mijn collega. Rillend in mijn blote bast moest ik naar de kassa om te wisselen. Het was druk. Ik dacht: "Mattie, niet praten maar zwemmen". De eerste zes baantjes gingen goed. Toen was het over. Met hangen en wurgen heb ik er 12 gehaald. "Ik ga," zei ik tegen mijn collega, "Ik vind het wel welletjes. Wat valt me dat tegen". "Ja, op een bepaald moment gaan de jaren tellen", zei hij, "maar als je even blijft staan, dan kom je wel weer op adem. Ik blijf tot half negen hier". Het was acht uur. Terug fietsend naar huis werd ik geregeld ingehaald door scholieren en anderen. Tegen de middag had ik spierpijn. Ik kon het niet verzwijgen. Toen kreeg ik dus te horen dat ik wat vaker naar Maria moest kijken, dan zou het vanzelf overgaan. Ik dacht er niet de tijd voor te hebben, maar nog diezelfde avond en nacht zijn heel wat Maria's gepasseerd, in alle vormen en uitdrukkingen. Ik moest nog de lezing voorbereiden die ik zou houden in de Kunstketel van Manon en wilde goed beslagen ten ijs komen. Ter compensatie heb ik die avond de nodige kaas naar binnen gewerkt. De dag daarop, nu vrijdag was de spierpijn over. Ik was wel te laat naar bed gegaan.

Pastor Mattie Jeukens ofm.

DE KRACHT VAN HET WOORD

Door het schrijven van brieven zet Amnesty International zich al jarenlang in voor de Rechten van de Mens. Vanaf februari organiseert zij elke eerste dinsdag van de maand een schrijfafavond. Bent u het oneens met wereldwijde schendingen van mensenrechten? Wilt u meer aandacht voor vrouwenrechten en de rechten van seksuele minderheden? Bent u begaan met het lot van Maastrichtenaar Abdoullah al-Mansouri en wilt u hiervoor actie voeren? Dan bent u op dinsdag 3 februari 2009 en alle andere eerste dinsdagen vanaf 19.00 uur welkom in het Mondiaal Centrum (Cortenstraat 4). Voor info: Lisette Verheijen 06-38005843 of ehilverheijen@hotmail.com Voor info over Abdoullah Al-Mansouri Gerard Prickaerts (Amnesty Maastricht) 06-40313707 of gerardpr@xs4all.nl

STEUN UIT ONVERWACHTE HOEK

We zijn een armlastige parochie en kunnen altijd wel geld gebruiken. Afgelopen week kwam er steun uit onverwachte hoek. Er lag een anonieme enveloppe in de brievenbus van het parochiecentrum. In de enveloppe een ingevuld formulier voor de parochiebijdrage. Afzender: mhr. Benedictus, adres: Sint Pierplein 1 te Vaticaanstad. Deze mhr. schreef; 'Ik doe al mee aan de parochiebijdrage, maar wil het bedrag veranderen. Ik wil 50.000 euro per jaar overmaken via de bankgiro'. Beste mhr. Benedictus wij wisten niet dat u al parochiebijdrage leverde, maar wij danken u hartelijk voor deze gulle gave, die voor u waarschijnlijk peanuts is. Eindelijk eens positief nieuws uit Rome!

ASKRUISJE EN HIERINGE BIETE

Op de dag na carnaval Aswoensdag begint de tijd van 40 dagen bezinning naar Pasen toe. Traditioneel wordt dan het askrUISJE uitgedeeld. Om 9.00 uur in de O.L.V. v. Lourdes. Om 19.00 uur in de Guliélmus zijn ook de Drommedarisse en enige leden van zaat herremenieke in 1 ge3d present. Na de mis en het ontvangen van het askrUISJE is er hieringbiète in het Trefcentrum. Iedereen is welkom.

INFORMATIEAVOND OVER WANDELEN

Op woensdag 4 maart is er in het Trefcentrum, Edisonstraat 4 een informatieavond over wandelen in Italië. Het betreft de periode van 29 juni tot en met 17 juli: door het groene hart van Italië: Umbrië, het land van Franciscus met als gids een franciscaan. Heb je een normale conditie en ben je niet bang voor avonturen en ongebaande wegen, dan is dit misschien iets voor jou. De avond begint om 20.00 uur. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. *Mattie Jeukens ofm*

CARNAVAL

Het moet in je zitten om het te vieren. Sommigen hebben het hele jaar al Carnaval, anderen leven echt op deze dagen en worden mens. Maar het incident met de motoragent maakt je bewust dat je met wildplassen uit moet kijken. Hou niet alleen de nooduitgangen in de gaten, maar weet ook waar de toiletten zijn!

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Met de ouderavond op 9 februari in het Trefcentrum zijn we van start gegaan. Het was de eerste kennismaking met elkaar. Het viel niet tegen. Er zijn 26 kinderen die op óf zondag 3 mei óf op Hemelvaartdag 21 mei hun Eerste Heilige Communie gaan doen. De kinderen beginnen met oefenen op dinsdagmiddag na de Carnavalsweek, dat is 3 maart. Succes.



GEDOOPT

Op zondag 1 februari is **Quiero van Dijk** gedoopt, zoon van Nancy en Ron van Dijk-Zwackhalen. Zij wonen in de Ponjaardruwe 118 te Malberg. Ron en Nancy zijn hier getrouwd in onze kerk en de huwelijkszegen heeft goed gewerkt. Quiero is hun vierde kind. Nancy en Ron vinden het nu wel goed. Quiero wensen wij heel veel zegen toe.

Op zondag 15 februari is **Vera Dumont** gedoopt, dochter van Tamara en Richard Dumont-Broeksmit. Zij wonen in Weert, Penbalk 3. Tamara ken ik nog van de tijd dat ik in Heerlen pastor was. Een hele eer dat zij nu naar Maastricht komt voor de doop van haar dochter. We wensen haar heel veel zegen toe.



OVERLEDEN

Op 28 januari 2009 is **Annet Piëtte** overleden, 67 jaar oud. Annet heeft geen gemakkelijk leven gehad. Maar als haar kinderen haar echt nodig hadden was zij er. Op 2 februari het feest van Maria Lichtmis hebben we afscheid van haar genomen in de O.L.V. v Lourdes, de crematie volgde in Geleen. Op haar bidprentje stond: Laot miech onder Eure mantel kroepe wie e keend bij meer, en mer stèlleske dao zitte op m'n kneje, beijenteer. Zèt Eur Keend-Ich hób vööl te vraoge-effekes daan bij miech neer (H.A. Loontjens).

Op 1 februari overleed in huize Campagnie **Elisabeth (Liza) Bosch – Berghmans**, 88 jaar oud, echtgenote van Hubertus Bosch. Samen hebben zij de fundamente gelegd voor de schoenenzaak in de Voltastraat. Op eigen verzoek is zij begraven in familiekring. Het afscheid was in het crematorium van Geleen op vrijdag 6 februari. Zij

Zondag 22 maart

Vierde Zondag van de Veertigdagentijd
half vasten

- 9.15 (G) Jos Kisters – oud kapelaan v.d. parochie St. Matthijs / voor de gezinnen in onze parochie / Leen Willems-Biasi
- 10.30 (OLV) 1^e jrd. Laura Kroon-Bernabela / Guilermo Domingo Kroon / Mina Hollanders-Penders / Bertha Tilkin Franssen / Annie v. Gasteren / Marieke Vleugels-Willems / Willem Aarts

In de Guliëlmus-parochie wordt ook in elke viering de intentie meegenomen voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

-----A P O T H E E K-----

➔ Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER; Akersteenweg 88, Maastricht.

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: iedere maandagochtend yoga van 9.00 tot 10.00 uur, iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een H. Mis.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30-20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00-17.00 uur meditatie in de traditie van zazen.

De Buurtbrök is van maandag tot vrijdag geopend van 10.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur.

FRANCA

Veranderatelier
ook leer en suède



Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel. 043 - 6040505
Fax 043 - 3623856



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78

Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 59 nr.: 5

7 maart 2009

DAAR LIGT ONZE KRACHT

God, onze kracht ligt niet
in harde vuisten,
in stoere taal,
in sterke verhalen
of in macho-gedrag.
Geef dat we dat beseffen,
zodat we niet proberen
om onszelf op te blazen
en ons sterker
voor te doen dan we zijn.

Help ons
onze kracht te zoeken
in medemenselijkheid
en aandacht voor elkaar.
In het vermogen
om te delen,
in vriendelijke woorden
en in een stapje terugdoen.
Geef dat we ontdekken
dat dat ontwapenend werkt.

IN DE PUT UIT DE PUT

U voelt zich somber? U piekert veel, slaapt u slecht? U heeft weinig zin iets te ondernemen?

De cursus In de put, uit de put leert u zelf uw stemming te verbeteren en de draad weer op te pakken. Voor wie: mensen van 55 jaar en ouder. Start cursus: maandag 16 maart, van 9.30 tot 11.45 uur, 10 bijeenkomsten. Info: 043-3299602 of mail naar contact@riagg-maastricht.nl

ANGST DE BAAS

Bang om alleen de straat op te gaan? Snel in paniek? U maakt zich overmatig zorgen?

De cursus Angst de Baas leert u zelf uw angst te verminderen en overwinnen. Voor mensen van 55 jaar en ouder. Start cursus: woensdag 18 maart, van 13.30 tot 15.45 uur, 8 bijeenkomsten. Info: 043-3299602 of mail naar contact@riagg-maastricht.nl

WEBSITE PAROCHIE

Zoals u weet heeft onze parochie sinds enige tijd een eigen website, namelijk: www.kerkkomnou.nl. Natuurlijk is onze site nog onder Construction, maar desalniettemin de moeite van het bezoeken waard.

VASTENACTIE

Dit jaar weer twee projecten in de vastentijd. Een in onze zusterparochie in Tanzania. Het is de bedoeling dat een van de leden van onze parochiële Tanzaniagroep, die de banden met Tanzania onderhoudt hierover in de vastentijd een woordje zal houden. Daarnaast vragen wij uw aandacht voor een project in het Zuidoost-Aziatische land Bangladesh. Hier wordt aandacht gevraagd om de kwaliteit van landbouw, onderwijs en gezondheidszorg te verbeteren voor de inheemse plattelandsbevolking. De enveloppen van de vastenactie worden bij de Wegwijs/Klökse gevoegd.

BESTE BUURTBEWONERS EN BEDRIJVEN

Mijn naam is Patricia Simons. Ik doe MBO-SPW en dit jaar zit ik in mijn afstudeer-projecten. Een afstudeerproject is Bosnië. Wij gaan

met 50 deelnemers naar Bosnië om te werken in een kinderdagverblijf, een basisschool of een bejaardentehuis in Gorazde. Ik heb gekozen voor het bejaardentehuis, dat dringend gerenoveerd moet worden. Het is oud en kil met 2 tot 6 persoonskamers. De bewoners zitten met hun gedachten alleen maar bij de oorlog die daar 10 jaar geleden heeft gewoed. Leeuwenborgh Maastricht stuurt leerlingen van SPW leerjaar 3 naar Bosnië, om de slachtoffers van de oorlog te helpen. Via onze hyves brengen wij u op de hoogte van onze hulp aan de bewoners. Als u mij wilt steunen kunt u dat doen via giro 8035506 bestemd voor de renovatie van het bejaardentehuis. Hartelijk dank! Voor meer info: <http://www.outofarea.nl> en <http://leeuwenborgh2bosnie.hyves.nl/>

ZINGENDE POSTVROUWE

De Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk begint steeds meer een podium van lokale artiesten te worden. Op 11 februari Beppie Kraf en op zondag 15 maart komen de Zingende Postvrouw de liturgie luister bijzetten. Zij doen dit bij gelegenheid van de zeswekendienst van Annet Piëtte.

SPREUKEN

- Een dwaas kan meer vragen stellen dan tien wijzen hunnen beantwoorden.
- Een schouderklopje heeft nog nooit iemand verwond.
- Wat krijg je nog gratis? Het kostbaarste!

BELOFTE MAAKT SCHULD

In de vorige Wegwijs/Klökse stond dat mhr. Benedictus uit Rome een parochiebijdrage van 50.000 euro zou storten. Nu moet ik van mhr. pastoor een rectificatie plaatsen omdat hij bang is dat zijn vrijwilligers weglopen en iedereen denkt dat er bij ons wat te halen valt. Zo'n vaart zal het wel niet lopen. Mhr. Benedictus heeft overigens niets meer van zich laten horen, maar hij heeft ook nog een half jaar de tijd. Ik stel voor dat mhr. pastoor, als hij deze zomer in weer Italië gaat wandelen even bij mhr. Benedictus langsgaat om hem aan zijn belofte te herinneren.



OVERLEDEN

Op Carnavalszondag 22 februari overleed **Anna Monfrance-Nijs** in de leeftijd van 92 jaar. Bijna haar hele leven heeft zij in de Czaar Peterstraat 65 gewoond. Een nuchtere vrouw met twee voeten op de grond, die steeds dienstbaar is geweest aan haar gezin en familie. Haar afscheid was zaterdag 28 februari in de Guliëlmuskerk waarna de bijzetting plaats vond in het graf van haar man Jean Monfrance. Van hem is zij 47 jaar weduwe geweest.

Op Aswoensdag 25 februari overleed aan de complicaties van een tragische val in haar keuken op maandag 23 februari **Pauline Cremers – Mommers** in de leeftijd van 84 jaar. Zij woonde in de Morsestraat 12. Voor de Zonnebloem en zowel de Grote als de Kleine kerk heeft zij zich ingezet. Tot de dood van haar man in 2004 was zij zijn steun en toeverlaat. De laatste jaren ging zij haar eigen weg. Op zaterdag 28 februari was haar afscheid in de O.L.V. van Lourdes met aansluitend de crematie in Eijsden.

Eveneens op Aswoensdag overleed **Cornelia Buslowicz – van Lieshout**, 83 jaar oud. Zij woonde totdat ze letterlijk geen lucht meer kreeg in de Czaar Peterstraat 37B. Een lieve zorgzame en warme moeder en oma. Zij vond het welletjes. Het was goed geweest voor haar. Op maandag 2 maart hebben we afscheid van haar genomen in de O.L.V. van Lourdes, waarna de crematie plaats vond in Heerlen.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 7 maart **Eerste weekend van de maand**

Speciale collecte voor onze eigen kerk

19.00 (OLV) jrd. gezusters Jeukens / Lieske Vermeire-Gerardu / Mary Castermans-Cörvers / Jetty Ras / Annie Haupt-Emmenes / Brendon Vleugels

BEDENK MENS DAT GIJ STOF ZIJT...

Het is aswoensdag en tijd om een askruisje te halen. Om 19.00 uur is de mis in de Guliëlmuskerk, die goed vol zit. Kerkgangers deponeren oude palmtakjes in een grote koperen ketel, vooraan in de kerk. Om 1 minuut voor zeven schrikt iedereen op: de kerkklokken worden plotseling geluid. Even plotseling houden de klokken weer op met luiden en begint de mis, precies om 19.00 uur. Na een tijdje wordt de berg palmtakjes in brand gestoken. Ik zit in het midden van de kerk, helemaal aan de buitenkant, maar zie de vlammen hoog boven de hoofden van de kerkgangers voor mij omhoogschieten. Dan worden de vlammen kleiner en stijgt er een rookkolom op. Eerst nog bescheiden, maar al snel steeds groter er en komt maar geen einde aan. Langzaam maar zeker wordt het zicht in de kerk minder. Het gehoest en gekuch nemen hand over hand toe en stoere mannen achter mij doen, evenals enige vrouwen voor mij, sjaals voor hun gezicht. Onze Lieve Heer die boven het priesterkoor aan het kruis hangt verdwijnt achter een dikke wolk. Mhr. pastoor ziet er blijkbaar de humor wel van in en roept vrolijk door de microfoon: 'hé lui 't sjwaamd good hé'. Als antwoord wordt er nog harder gekucht en gehoest. Het is maar goed dat hier geen brandmelder hangt, denk ik. Na de lezingen en de preek wordt het smeulende vuur afgeblust met wiywater. Nu verdwijnt de rook gelukkig, maar de allesoverheersende rooklucht blijft hangen. Dan mogen we allemaal ons askruisje ontvangen. Aan het eind van de mis gooit iemand de grote deuren van de kerk open. Hevig verlangend naar frisse lucht en met geur van rook in mijn kleren en haren spoed ik mij naar buiten en inhaleer een paar keer diep wat verse Maastrichtse avondlucht. Hierna gaat alles naar het Trefcentrum. Twee bakken met haringen die zwemmen in het zuur met uien staan er op ons te wachten. Als ik mijn kopje koffie op heb wil ik ook een haring gaan halen, maar de bakken zijn al leeggevestigd. Er drijven alleen nog een paar uienringen in het zuur. Jammer, dan nog maar een kopje koffie. Even later ga ik naar huis en maak mezelf wijs dat ik op deze dag van inkeer en boete zowaar een paar offers heb gebracht. Ik had deze vastentijd slechter kunnen beginnen.

Harrie Lamers

Wanneer je een mens.....

als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwoplossingen en draagzonden

Alfred Gillissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl



Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!

Supermarkt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53

Tel.: 363 48 15

Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4

6224 GK maastricht

tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

KNOBEN OPTIEK

GRATIS OOGMETING

CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Scharnerweg 61

tel.: 363 53 08

Mr. D.Koeleman
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel

*Advocaten en Procureurs
Algemene rechtspraak*

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

Zondag 8 maart **Tweede Zondag van de Veertigdagentijd**

9.15 (G) zwd. Frans Antes / Paulina Steps-Collaris / Jean Savelberg / Paul en Truus de Jong-v.d.Vegt / Louis de Jong

10.30 (OLV) Bertha Tilkin-Franssen / Marie Louise Lemmens-van Gelooven / Hetty op den Oordt / Mia Janssen-D'Elfant / Willy Groothuysen / Koen Meens / Frans Pijpers / Ouders Custers-Nijse en zoon Nico Custers en dochter Leny Custers.

Maandag 9 maart

9.00 (OLV) Jac en Sophie Boesten

Dinsdag 10 maart

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) voor een overledene

Woensdag 11 maart

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-v. Lijf

Donderdag 12 maart

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

Zaterdag 14 maart

19.00 (OLV) Herman v. Deurse / Mia v.d. Boorn-Dautzenberg en zoon Marcel / Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Elisabeth Nouwen-Essers

Zondag 15 maart

Derde Zondag van de Veertigdagentijd

9.15 (G) 6e jrd. Mathieu Meijers / Truus Nelis / Anna Louisa Bretveld-Schifferstein / John Haane

10.30 (OLV) zwd. Annet Piëtte / Ben Spronck / Harrie Kooyman / Corrie v.d. Berg / Wil van Beek / Martin Konings (verjaardag) / Arnold Louis

Maandag 16 maart

9.00 (OLV) voor een overledene / Mariejan Walczak

Dinsdag 17 maart

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Martijn Hermse

Woensdag 18 maart

9.00 (OLV) jrd. Josephina Bastian-Moest / voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-v. Lijf

Donderdag 19 maart

Feest van de Heilige Jozef

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

Zaterdag 21 maart

19.00 (OLV) jrd. echtelieden Huben-Ritzen / Jo Wijckmans / Ans Dideren-Ronda / t.i.v. fam. Cools-Voncken / Mary Castermans-Cörvers / Mia v. Gelabbeek / Carolina Sullot-Lion (buren)

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30-20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00-17.00 uur meditatie in de traditie van zazen.

De Buurtbrök is van maandag tot vrijdag geopend van 10.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

FRANCA

*Veranderatelier
ook leer en suède*



Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel. 043 - 6040504

**MOEILIJKE
VOETEN ?**

Modeschoenen

Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond

GRATIS PARKEREN VOOR ONZE ZAAK



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltin 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78

Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 59 nr.: 6

21 maart 2009

ZORGEN

God, we zitten raar in elkaar.
We maken soms problemen
waar geen problemen zijn.
En als we ons wél zorgen
zouden moeten maken,
dan wuiven we die weg
en roepen we: 'No problem!'

Geef dat we ons zorgen maken
over wat echt belangrijk is.
Over onrecht en haat,
racisme en egoïsme.
Over mensen die lijden
onder zinloos geweld.
Over mensen die gebukt gaan
onder de zorg om het bestaan.

Geef dat we ons zorgen maken.
Niet om eraan te bezwijken,
maar om onze zorgen te delen
met u en met elkaar.
Samen de lasten te dragen.
Samen verder te komen
op weg naar een wereld
waar zorgen niet meer bestaan.



Iedere dag speciale
aanbiedingen!!!

Supermarkt
GASTON LEMLIJN

Frankenstraat 53
Tel.: 363 48 15
Maastricht

Uw echte Dagwinkel !!!



Damessalon

GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

*Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.*

Pegasus

Uitvaartverzorging rouwzorg en draagzorgcentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

Zaterdag 28 maart

19.00 (OLV) Corrie v.d. Berg / Mia v.d. Boorn-Dautzenberg en zoon
Marcel / Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen /
Thy Coolen / Marie Leenders-Borgignons / Willem Halmans

Zondag 29 maart **Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd**

9.15 (G) Cher Thiemann / pater Antoon Baan ofm / John Haane
10.30 (OLV) 1^e jrd. Bertha Vroegop / Bertha Burkard-Drinkwaard /
Nick Bruinen / Mia Bartelsl-Felix / Gert Habets / Jetty Ras

Maandag 30 maart

9.00 (OLV) Sjef Mols (priester)

Dinsdag 31 maart

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) voor een overledene

Woensdag 1 april

9.00 (OLV) Woord en Communieviering

Donderdag 2 april

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

Vrijdag 3 april

eerste vrijdag van de maand

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam.
Vandewall-v. Lijf

Zaterdag 4 april

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor onze eigen kerk

19.00 (OLV) zwd. Anna Monfrance-Nijs / Lieske Vermeire-Gerardu /
Mary Castermans-Cörvers / Frans Pijpers / Willem Aarts /
Annie Haupt-Emmenes

Zondag 5 april

PALMZONDAG

9.15 (G) Paulina Steps-Collaris / Pierre Royen

10.30 (OLV) zwd. Anna Julia Sep-Jongen / 1^e jrd. Ben Spronck /
Bertha Tilkin Franssen / Riet Voeten / Mariejan Walczak /
Marcel Vossen / Willy Camps-Rademakers / Willy Groothuysen
/ Mia Janssen-D'Elfant

-----APOTHEEK-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: iedere maandagochtend yoga van 9.00 tot 10.00 uur, iedere
donderdagmiddag om 15.00 uur een H. Mis.

suggestie voor hoe ik ook geestelijk herboren zou kunnen worden? Ik ben bereid er een offertje voor mijn eigen best wil voor te brengen, want als het net zo gaat als met zwemmen: laat dan maar komen!

Pastor Mattie Jeukens ofm

TWEE KEER OP WEG NAAR PASEN IN ÉÉN AVOND

Een bijzondere Kruisweg en een geschilderd Lijdensverhaal
Op woensdag 1 april (geen grap) in de sacristie vanaf 19.30 uur.
Eerst staan we stil bij het Bijbelse Lijdensverhaal zoals dat door een mooie uitgave met dia's van Docete is verbeeld.
Vervolgens kijken we naar de kruisweg van medebroeder pater Reinald Rats ofm. Deze kruisweg hangt in de Guliëlmuskerk en is afkomstig uit de kerk van Nazareth. Elly Thomissen heeft er prachtige foto's van gemaakt die we met behulp van de moderne digitale techniek goed kunnen bekijken, waardoor we de kans krijgen om stil te staan bij bijzondere kunst in onze kerken.

Pastor Mattie Jeukens ofm.

PALMPASEN

Zondag 5 april, doe je mee? Een palmpasen maken is heel eenvoudig: Van twee panlatten maak je een kruis, dat versier je met crépepapier en je hangt er van alles aan: het broodhaantje (verschillende bakkers verkopen dat). Er hoort ook een ei bij, of drie chocolade eieren als symbool van vruchtbaarheid en nieuw leven. Je moet dertig rozijnen aan een koord rijgen als teken van de dertig zilverlingen waar Judas Jezus voor verraadde. Ook twaalf ongepelde pinda's horen er aan als symbool van de 12 vrienden van Jezus. Twee mandarijnen voor de spons met water en azijn die Jezus te drinken kreeg aan het kruis. Verder mag je er zoveel snoepgoed aanhangen als je wilt. Dat moet ons eraan herinneren dat we allemaal samen op weg zijn naar het land van overvloed, een land van 'melk en honing'. In de kerk geven we je nog een groen palmtakje dat ons laat denken aan de koninklijke intocht van Jezus als de nieuwe koning David in Jeruzalem, de week voor zijn lijden en sterven. Op zondag 5 april is dus Palmpasen in de mis van 10.30 uur.

Pastor Mattie Jeukens ofm

WEBSITE PAROCHIE

Zoals u weet heeft onze parochie sinds enige tijd een eigen website, namelijk: www.kerkkomnou.nl of www.lourdeskerkmaastricht.nl en www.guliëlmuskerkmaastricht.nl Waarschijnlijk wordt de hele

Wegwijs/Klökske ook digitaal op de website gezet. De tweewekelijkse column van de pastores is er nu al op terug te vinden. Er wordt aangewerkt.

YOUTUBE

Tip: ga naar youtube en klik O.L.V. v. Lourdeskerk of Guliëlmuskerk in en u krijgt een mooi filmpje te zien over onze kerken.

VASTENACTIE

Dit jaar weer twee projecten in de vastentijd. Een project in Bangladesh. In dit Zuidoost-Aziatische land wordt aandacht gevraagd om de kwaliteit van landbouw, onderwijs en gezondheidszorg te verbeteren voor de inheemse plattelandsbevolking. Een ander project is onze zusterparochie in Tanzania. Het is de bedoeling dat een van de leden van onze parochiële Tanzaniagroep, die de banden met Tanzania onderhoudt hierover in de vastentijd een woordje zal houden. Dit zal gebeuren in de kerkdiensten van het weekeinde van 28-29 maart. De enveloppen van de vastenactie worden bij de Wegwijs/Klökske gevoegd.

WIJKCENTRUM NYARUBERE

In voorgaande jaren hebben wij tijdens de vastenactie de bouw van het wijkcentrum in Nyarubere (Tanzania) mede gesponsord. Vorig jaar werden er stenen verzameld en gebakken, zand aangevoerd en de fundamenten gelegd. Het hout en de kozijnen zijn in lokale timmerwerkplaatsen gemaakt. De prijzen van golfplaten (het dak) en cement zijn flink gestegen, waardoor er geld is geleend. Onze vastenactieopbrengst wordt mede gebruikt om de leningen hiervoor af te betalen. Dit jaar moet de bouw zijn afgerond.

RECTIFICATIE!

Paus Benedictus blijft de gemoederen bezighouden. Ook in onze parochie... Het stukje dat ik over hem heb geschreven blijft mij achtervolgen, want er bestaat onder parochianen grote onenigheid over de vermeende de kerkbijdrage van mhr. Benedictus. Een parochie en een pastoor kunnen alleen bestaan van de vrijwillige bijdragen van parochianen (kerkbijdrage), en geld voor misintenties en kaarsen. Een parochie krijgt dus géén bijdrage van het bisdom, maar moet zelfs een bepaald percentage van haar inkomsten afstaan aan

het bisdom en krijgt al helemaal geen bijdrage van de paus. Die mhr. Benedictus die 50.000 euro parochiebijdrage aanbod, was dus een grapjas hier uit de parochie. Desalniettemin houden wij ons van harte aanbevolen voor een bescheiden bijdrage uit Rome, maar dat zal wel een vrome wens blijven.

PALMPASEN

Het duurt nog wel even, maar Pasen is in aantocht. Traditiegetrouw maken de communicanten weer een palmpasen. Een palmpasen is een kruis met allerlei voorwerpen en etenswaar die verwijzen naar het lijdensverhaal van Jezus. Na de viering op palmzondag kan de palmpasen worden weggegeven

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 21 maart

19.00 (OLV) jrd. echtelieden Huben-Ritzen / Jo Wijckmans / Ans Dideren-Ronda / t.i.v. fam.Cools-Voncken / Mary Castermans-Cörvers / Mia v. Gelabbeek / Carolina Sullot-Lion (buren) / overl. v.d. fam. Claessens-Adams

Zondag 22 maart Vierde Zondag van de Veertigdagentijd

Half vasten

9.15 (G) Jos Kisters – oud kapelaan v.d. parochie St. Matthijs / voor de gezinnen in onze parochie / Leen Willems-Biasi

10.30 (OLV) 1^e jrd. Laura Kroon-Bernabela / Guilermo Domingo Kroon / Mina Hollanders-Penders / Bertha Tilkin Franssen / Annie v. Gasteren / Marieke Vleugels-Willems / Willem Aarts

Maandag 23 maart

9.00 (OLV) Jac. en Sòphie Boesten

Dinsdag 24 maart

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Leo Bohn (diaken)

Woensdag 25 maart

9.00 (OLV) t.e.v.O.L.Vrouw / voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-v. Lijf

Donderdag 26 maart

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

OP WEG NAAR PASEN

Met gemak haal ik al dertig baantjes, tenminste in het zwembad van Heer. De pastoor van Sint Pieter die bij mijn eerste keer in het zwembad er getuige van was hoe ik niet verder kwam dan 6 baantjes, reageerde verbaasd met: "Zeg, jij gaat sneller dan mij!" Ik hoefde alleen maar te antwoorden dat het een kwestie van oefenen was en weg was ik alweer, hem ver achter mij latend bij het trekken van mijn baantjes. Stiekem een beetje trots op mezelf, dat ik dat nu zo kon. Ik ben echt verbaasd hoe snel je toch weer wat conditie op kunt bouwen. Het was overigens nodig ook. Ik vreesde al in Italië niet meer vooruit te komen.

Is het niet zo met alle dingen van het leven? Hoe beter je je voorbereidt, hoe beter en gemakkelijker het gaat.

In de kerk zijn we nu bezig met de voorbereiding op Pasen. Net trouwens als de voorbereidingen voor Carnaval vanaf de 11^e van de 11^e. De voorbereiding voor Pasen is de veertigdagentijd. Dat is een tijd waarin je iets extra's kunt doen of ondernemen wat je anders niet zo snel zou doen, om te voelen wat leven nu werkelijk is. Want Pasen is het feest van het nieuwe leven. Wat moet je doen om dat te voelen? Is dat wat geld in het vastenzakje stoppen? Dat doe je toch al, of niet? Nu heb ik van mijn moeder geleerd dat het helemaal niet zo slecht is om af en toe, wat zij noemde, een offertje te brengen voor, zoals dat zo mooi heet: 'je eigen best wil'. Als je dat deed, dan waardeer je het leven ook meer, was haar diepgewortelde overtuiging. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat dat is: 'een offertje voor je eigen best wil'? Ik heb wel geleerd dat het te maken had met 'loslaten' en met 'niet alles krijgen wat je hebben wil'. Ik hoor het haar nog zeggen: "Mattie, je kunt niet altijd je zin krijgen." "Was het maar waar", heb ik toen weleens verzucht. Af en toe 'een offertje om je eigen best wil', daar zou je zelfs 'sterk' van worden. Ik moet er nu weer aan denken, omdat ook nu weer de vraag kwam: Wat ga ik doen in de veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen? U hebt het misschien al geraden. Ik heb nog gedacht ik ga wat anders doen dan anders. Zwemmen dus. Dat betekent: (1) vroeg op, het eerste offertje; (2) op de fiets naar Heer, het tweede offertje; (3) dan daar ploeteren in het water, het derde offertje; (4) met natte haar en met een choorlucht om je heen terug naar huis, het vierde offertje; Maar het is echt ongelooflijk. Niks offers, gewoon heerlijk, herboren en een nieuwe mens. De spierpijn is allang weg, alhoewel, zo vlak na het zwemmen nog een beetje. Lichamelijk is het dus al bijna Pasen, want ik voel me herboren, maar nu nog geestelijk. Wat zou ik daarvoor eigenlijk moeten doen? Hebt u een

- 9.15 (G) voor de afvalligen van het katholieke geloof / Leen de Biasi-Willems
 10.30 (OLV) Harrie v. Zeijl / Harry en Leny Jeukens-Frijns / Jan en Mia Dols-Frijns / Jeanne Aelfers-Keulers / zuster Josepha Cornelia Keulen / Elisabeth Nouwen-Essers / Brendon Vleugels

Dinsdag 14 april

- 18.30 (G) Rozenkrans
 19.00 (G) voor de bekering van zondaars en ongelovigen

Woensdag 15 april

- 9.00 (OLV) t.e.v. OLVrouw (St.) / voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-v. Lijf / Frits Haan

Donderdag 16 april

- 15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

Zaterdag 18 april

- 19.00 (OLV) 1^e jrd. Herman v. Deurse / Jo Wijckmans / Ans Dideren-Ronda / Mary Castermans-Cörvers / Annie v. Gasteren / Marieke Vleugels-Willems

Zondag 19 april

BELOKEN PASEN

1e lezing Handelingen v.d. Apostelen 4, 32-35

2e lezing Johannes 20, 19-31

- 9.15 (G) Jean Savelberg / Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt / Louis de Jong / Frans Antes

- 10.30 (OLV) zwd. Cornelia Buslowicz-v. Lieshout / jrd. dhr. Loks Reinards / jrd. overl. fam. Fouraschen en Hoekstra / Luzia Smits-Croê / Bertha Tilkin Franssen / Frans Weerts / Harrie Kooyma / Annet Piëtte

-----A P O T H E E K-----

➔ Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: iedere maandagochtend yoga van 9.00 tot 10.00 uur, iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een H. Mis.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30-20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00-17.00 uur meditatie in de traditie van zazen.

De Buurtbrök is van maandag tot vrijdag geopend van 10.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
 6225 XX Maastricht
 SNS-Bank:
 86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
 van Lourdes en
 H.Familie
 Voltastraat
 Pres. Rooseveltln 211
 6224 CP Maastricht
 SNS-Bank:
 85.83.83.500
 Parochiecentrum
 H. Guliëlmus, O.L.V. v.
 Lourdes en H.Familie
 Edisonstraat 2
 6224 GK Maastricht
 Tel.: 362 52 78
 www.kerkmou.nl
 Bij nood:
 043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
 045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
 Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
 Harrie Lamers, pastoraal-werker
 Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 59 nr.: 7

4 april 2009

PASEN IS NIET GEWOON

Het woord PASEN roept iets op van vreugde, blijde alleluja's.
 bij Pasen denk je aan lente, nieuw leven, belofte van een zomer, een goede tijd.
 Met Pasen is alles schoon, alles nieuw, we zijn zelf op ons paasbest.

Het lijkt eigenlijk helemaal niet verrassend dat het Pasen wordt.
 Zoals na de winter – hoe langzaam soms ook – toch weer de lente komt, zo komt na de vasten Pasen.
 Het ritme van vasten – Goede Week – Pasen is een bekend ritme. Je denkt zo hoort het. Het zou gek zijn als het eens anders ging. Veronderstel dat het geen Pasen zou worden! Nee, dat kan niet.

Toch ben ik bang dat het te vanzelfsprekend is: Na Goede Vrijdag komt Pasen.
 Of: na het kruis komt verrijzen.
 Dat zou te gemakkelijk gaan dat wordt gauw zo iets als:
 Na regen komt zonneschijn;
 Achter de wolken schijnt de zon.
 Dat is natuurrijke loop der dingen.
 In zo'n soort gezegden hoort Pasen niet thuis.
 Pasen is namelijk nooit zo voorspelbaar, niet zo vanzelfsprekend, Pasen is niet 'gewoon'.

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging voor alle dragerscentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Rouwen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pagasusuitvaartonderneming.nl

FRANCA

Veranderatelier
ook leer en suède



Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Scharnerweg 61

tel.: 363 53 08

Mr. D.Koeleman
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel

Advocaten en Procureurs
Algemene rechtspraak

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

Annie Hauptst-Emmenes / overl. ouders Coenen, broers en
zus; Pascal, Giovanni en Naomi

Zondag 5 april

PALMZONDAG

1e lezing *Jesaja 50, 4-7* 2e lezing *Marcus 14, 1-15*

9.15 (G) Paulina Steps-Collaris / Pierre Royen

10.30 (OLV) zwd. Anna Julia Sep-Jongen / 1^e jrd. Ben Spronck /
Bertha Tilkin-Franssen / Riet Voeten / Mariejan Walczak /
Marcel Vossen / Willy Camps-Rademakers / Willy Groothuysen
/ Mia Janssen-D'Elfant

Maandag 6 april

9.00 (OLV) voor een overledene

14.00 (Pileer) Paasviering Zonnebloem

Dinsdag 7 april

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) voor een overledene / boeteviering

Woensdag 8 april

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam.
Vandewall-v. Lijf / boeteviering

Donderdag 9 april

WITTE DONDERDAG

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

19.00 (OLV) pater Kees Donders ofm / Koen Meens

Vrijdag 10 april

GOEDE VRIJDAG

15.00 (OLV) Kruisweg

19.00 (G) Lijdensverhaal

Zaterdag 11 april

PAASZATERDAG

PAASWAKE

20.00 (OLV) Herman v. Deurse / Mia v.d. Boorn-Dautzenberg en
zoon Marcel / Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin
Franssen / Annie Freens-Vermeeren / Marie Louise Lemmens-
v. Gelooven / Martijn Hermse / Arnold Louis

Zondag 12 april

HOOGFEEST VAN PASEN

1^e lezing *Handelingen v.d. Apostelen 10, 37-43*

2^e lezing *Johannes 20, 1-9*

9.15 (G) ter nagedachtenis aan Mgr. Lemmens / John Commys /
Mathieu Meyers / Bertha Frijs / Truus Nelis

10.30 (OLV) zwd. Pauline Cremers-Mommers / jrd. echtelieden
Pluijs-Jongen / jrd. Maaïke Luyten-Coenen / Mina Hollanders-
Penders / Corrie v.d. Berg / Wil van Beek / overl. ouders
Musson-Moonen en zoon Willem / Hetty Op den Oordt / Frans
van de Graaf

Maandag 13 april

TWEDE PAASDAG

1e lezing *Handelingen v.d. Apostelen 2, 22-32*

2^e lezing *Matteus 28, 8-15*

9.15 (G) voor de afvalligen van het katholieke geloof / Leen de
Biasi-Willems

DRUMBANDCONCERT DE GELE RIJDERS

Op zondag 5 april 2009 (Palmzondag) organiseert R.K. Harmonie Sint Caecilia of "De Gele Rijders" haar jaarlijkse drumbandconcertmiddag in het Sint-Maartenscollege aan de Noormannensingel. Vanaf 11.00 uur zijn er optredens van de drumband van de Gele Rijders en van een zestal andere drumbands uit Nederlands- en Belgisch-Limburg. Om 13.00 start een defilé door enige straten van Wyckerpoort, waarna de optredens in het Sint-Maartenscollege hervat worden. De toegang is gratis.

KIPPEVEL RETURNS

Stichting Trajekt en Voetbalvereniging Willem 1 organiseren op zaterdag 18 april de Horrortocht "Kippevel Returns" voor **jong en oud**. Een spannende avondropping met de meest uiteenlopende en zenuwslopende taferelen. De informatiefolder en/of kaarten zijn verkrijgbaar bij Nina Tabak en leetuurshop in de Voltastraat 44 of bij Frituur 't Hepke in de Koning Clovisstraat 5. Kaarten kosten €5,- inclusief vervoer en enige kleine versnaperingen. Voor meer informatie: Sjef Zwackhalen, 06 430 265 10 of bij Roy Hulst, 06 186 936 18.

De kaartverkoop loopt tot en met het Paasweekend 2009.

CD PRESENTATIE GINO FEY

Op zaterdag 25 april presenteert buurtbewoner Gino Fey zijn nieuwe CD in Café-Feestzaal 't Vöske te Berg en Terblijt. Een avondvullend programma met optredens van o.a. Los Vaga-bundos, Gerard Adriaens, Eric Cruts, Angelina, Capsones, Ronald Pijls, Angelique Penders, Geralt, Harrie de Witt, Nick Gilissen, Bert Dols, Eric Ghelen, Rebecca en Leen Zijlmans (Brabantse Leen). De presentatie: Sjef Zwackhalen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Tabaks-speciaalzaak Ton Rouwenhorst gelegen in de Frankenstraat.

WEBSITE PAROCHIE

Vanaf nu is het Klökske/de Wegwijs ook digitaal te lezen op onze eigen website: www.kerkkomnou.nl of www.lourdeskerkmaastricht.nl en www.gulielmuskkerkmaastricht.nl

DE KLOK STAAT EVEN STIL!

Het is niet onopgemerkt gebleven. Verschillende mensen hebben gebeld en ge-sms't. Geen paniek. We willen de klok niet terugzetten. We zullen ook niet gaan achterlopen. Straks zijn we weer helemaal bij de tijd. Essent heeft verschillende dagen de stroom onderbroken. Om niets aan de instellingen en het luidvermogen stuk te laten gaan

moesten we de klok stil zetten. Als de klok stil staat op 10 na half 8 's morgens, dan kun je hem pas weer aanzetten op 10 na half 8 's avonds. Als dan ook nog aangekondigd wordt dat twee dagen achter elkaar de stroom zal uitvallen, dan moeten we de klok dus minimaal 36 uur stil laten staan. Het is soms wel raar. Ik ben zo gewend aan onze klok, dat op het moment dat je kijkt en je ziet een andere tijd dan je verwacht, dan ben je even van de wijs. Nu heb ik wel een goed excuus als ik te laat kom. Maar de missen zullen echt op tijd beginnen. Kom maar kijken. Je bent welkom. Dan kun je meteen ervaren hoe zeer we 'bij de tijd' zijn.

Pastor Mattie Jeukens ofm

KUIKENS

Pasen is het feest van het nieuwe leven. Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. Symbool van het nieuwe leven is het paasei. Je kunt ze opeten, maar ook laten uitbroeden en dan krijg je kuikens. In de kerk zijn weer kuikens te zien en na afloop van de mis ook paaseieren te verkrijgen. Zolang de voorraad sterkt.

LAST MINUTE AANBIEDING

Van 4 tot en met 10 mei ga ik wandelen in de Morvan, Frankrijk met als doel Vezelay. Door het plotseling afmelden zijn er 2 plaatsen open gekomen. Heb je interesse? Elke dag een stevig mooie wandeling door het groene hart van Bourgondië van rond de 25 kilometer, bel 043 3634348.

PASEN

Nieuw leven, het ontstaat als de groeikracht ruimte en kans krijgt. Het begint waar ruimte en liefde is; waardigheid en respect. Een gedachte om eens over te broeden deze Paasdagen. Weglopen op het moment dat de discussie nog moet beginnen, omdat je denkt dat je niet gehoord zult worden, is een zwakte bod. Dan zet je jezelf pas echt buitenspel.

SPECIAAL

Tweede Paasdag wil je wat anders? Kom naar de kerk om mee te zingen en te ontdekken hoe leuk het kan zijn samen te zingen. Vooral mannen worden gevraagd hun schroom te overwinnen. Ontdek verborgen talenten van jezelf. Na de viering van 10.30 uur in de O.L.V. van Lourdes worden alle zangers door 'menier pestoer' getrakteerd.

WIST U DAT...

Wist u dat de Fietsclub de Maastrappers iets met eieren hebben?
Wist u dat de communicanten ook dit jaar weer met Palmpasen aan de slag zijn geweest?



GEDOOPT

Op zondag 22 maart is **Diëgo** gedoopt in de O.L.V. van Lourdes. Diëgo is de zoon van Dimitri en Melissa Wijckerheld Bisdrom – Huntjens van het Old Hickoryplein 75B.

Eveneens op zondag 22 maart is **Mika** gedoopt in de O.L.V. van Lourdes. Hij is de zoon van Edwin en Miranda Stevens – Claessens en het broertje van Indy, die ook al hier in de kerk gedoopt was. Zij wonen in de Gozewijnstraat 5 te Borgharen, maar opa en oma die veel op Mika passen wonen hier in het Wittevrouwenveld, waar vader Edwin ook gedoopt is.

Op zondag 29 maart is **Jeremy** gedoopt in de O.L.V. van Lourdes, de zoon van Stefan en Juanita Schuman – de Weerd uit de Kasteel Rimborgstraat 12.

Dat de doop en opname in de geloofsgemeenschap ons allemaal tot zegen mag zijn.



OVERLEDEN

Op donderdag 26 maart is **Emiel Dams** overleden. Hij was net één maand 70 jaar. Met zijn vrouw met wie hij 52 jaar getrouwd is, woonde hij de laatste tijd in de Molenhof. Daarvoor heeft hij in Blauwdorp gewoond, maar vooral toch hier in het Wittevrouwenveld. Hier was hij gekend als 'vader Abraham met zijn zeven zonen'. Afscheid heeft in besloten kring plaats gehad. Zijn zesweden dienst zal zijn op zondag 17 mei om 10.30 uur in de O.L.V. van Lourdes. Zijn hobby was vissen. Mogen we er op vertrouwen dat God nu deze visser heeft opgevisst om voor eeuwig in zijn rust en vrede te zijn.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 4 april Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor onze eigen kerk

19.00 (OLV) zwd. Anna Monfrance-Nijs / Lieske Vermeire-Gerardu / Mary Castermans-Cörvers / Frans Pijpers / Willem Aarts /

JIJ HEBT NOOIT PROBLEMEN...

Het ene misverstand is uit de weg geholpen of het andere dient zich alweer aan. Eerst was er een hele discussie over mhr. Benedictus. Dat als grap was bedoeld door een anonieme parochiaan / wijkbewoner, die zo zijn ongenoegen wilde laten blijken over de paus. Maar dit bericht werd serieus genomen en mensen dachten echt dat de parochie een kerkbijdrage van 40.000 euro kreeg van de paus. Deze heb ik, weer enige nieuwe dingen over mijzelf geleerd. Tijdens een gesprek een groepje mensen werd er gevraagd waar ik woonde. Toen ik dat vertelde viel er een doodse stilte. Een mevrouw corrigeerde mij onmiddellijk en wist ten overstaan van iedereen met grote stelligheid te beweren dat ik bij de pastoor inwoon. 'Jij woont in het huisje van de pastoor', zei ze. Hoezo huisje? Volgens mij is dat 'huisje' van de pastoor zowat de enige villa in Wyckerpoort en het Wittevrouwenveld, behalve dan van Villa Wyckerveld van mhr. Regout. Dat in het huisje van mhr. pastoor ook een parochiecentrum is gehuisvest waar vrijwilligers een paar keer per week administratief werk doen was niet bekend bij mijn gesprekspartners. Evenmin dat ik daar mijn kantoortje heb. Diezelfde dag was ik aan het praten met een ander groepje mensen en kwam het gesprek over 'het leven' en over de moeilijkheden die dat regelmatig met zich meebrengt. Iedereen begon zorgelijk voor zich uit te staren en knikte instemmend. Toen wees er eentje naar mij, en dat was niet de minste uit de groep. Hij zei op een bijna jalouse toon, Harrie heeft gemakkelijk praten, jij hebt geen problemen! Iedereen knikte instemmend. Blijkbaar straal ik uit dat ik geen problemen heb. Ik wist niet dat ik zo vrolijk was. Ik heb heel wat moeten praten om ook dat misverstand uit de weg te ruimen, maar betwijfel of mijn pogingen echt gelukt zijn. Op een of andere manier krijg je toch een stempel opgedrukt en lijkt het erop alsof je voor een 'normale' mens een wezen van een andere planeet bent. Van de andere kant: als het echt zo is dat die lui van de kerk uitstralen dat ze minder problemen hebben: neem de proef eens op de som. Kom een keertje naar de kerk op zondag, eens kijken wat er gebeurt. Misschien doet het je wel goed.

Harrie Lamers

KINDEROPVANG IN DE SACRISTIE

Als ouders hun kleine kinderen mee willen brengen naar de kerk, zijn ook deze kleintjes van harte welkom. Maar soms is het teveel gevraagd voor zo'n kleine om stil te zijn. Zeker voor de pastoor is het daarom soms moeilijk om geconcentreerd te blijven. Daarom is er tijdens de vieringen in het weekend de mogelijkheid om uw kind naar de sacristie te brengen. Daar liggen kinderboekjes en papier en kleurtjes en kunnen ze op hun eigen manier bezig zijn. De koster zal oppassen, zodat de ouders of anderen de eucharistie rustig en met volle aandacht kunnen volgen.

Speciale collecte voor onze eigen kerk

19.00 (OLV) Mia v.d.Boorn-Dautzenberg en zoon Marcel / Mary Castermans-Cörvers / Mia Janssen-D'Elfant / Nick Bruinen / Gert Habets

Zondag 3 mei

Eerste Heilige Communie
Vierde Zondag van Pasen

1e lezing Handelingen 4, 8-12 2e lezing Johannes 10, 11-18

9.15 (G) overl.v.d.fam.Steps / Hubertus Raemaekers

10.30 (OLV) Mariejan Walczak / Jetty Ras / Mina Hollanders-Penders / Anna Bollen en familie / Bertha Tilkin-Franssen / Willy Groothuysen

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

BUURTBROK EN PILEER

Pileer: iedere maandagochtend yoga van 9.00 tot 10.00 uur, iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een H. Mis.

Iedere 2e donderdag van de maand van 19.30-20.30 uur en iedere 4e donderdag van de maand van 16.00-17.00 uur meditatie in de traditie van zazen.

De Buurtbrök is van maandag tot vrijdag geopend van 10.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

MOEILIJKE VOETEN ?

Modeschoenen

Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond

GRATIS PARKEREN VOOR ONZE ZAAK



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
van Lourdes en
H.Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H.Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 59 nr.: 8

18 april 2009

PUIN RUIMEN

God, wat zonde
dat er zoveel misgaat
bij onszelf en in de wereld!
Dat we zoveel kapot maken,
terwijl dat niet nodig is.

Wat zonde
dat we zoveel krachten verspillen
en zoveel energie weggooien!
Dat we telkens vergeten
dat u ons zo niet bedoeld hebt.

Help ons verder te komen
dan alleen deze woorden.
Een nieuw begin te maken,
bevrijd van schuld en spijt.

Geef dat wij onze krachten gebruiken
om lief te hebben
en puin te ruimen.
Maak een ander mens van ons.

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede



Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504



Damessalon

GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het **TREFCENTRUM**

*Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.*

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwondersteuning en dragereentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

- 9.15 (G) Jean Savelberg / Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt / Louis de Jong / Frans Antes
10.30 (OLV) zwd. Cornelia Buslowicz-v. Lieshout / jrd. dhr. Loks Reinards / jrd. overl. fam. Fouraschen en Hoekstra / Luzia Smits-Croë / Bertha Tilkin Franssen / Frans Weerts / Harrie Kooyman / Annet Piëtte

Maandag 20 april

9.00 (OLV) Jac en Sophie Boesten

Dinsdag 21 april

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) voor een zieke

Woensdag 22 april

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-v. Lijf

Donderdag 23 april

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

Zaterdag 25 april

19.00 (OLV) jrd. Sjo v. Wunnik / Corrie v.d. Berg / Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin- Franssen / Mia v. Gelabbeek (kinderen en kleinkinderen) / Thij Coolen / Jan en Netta Palmen-Smeets / Willem Halmans

Zondag 26 april

Derde Zondag van Pasen

1^e lezing Handelingen 3, 13-19 2^e lezing Lucas 24, 35-48

9.15 (G) pater Leo Hooymans ofm / Pierre Royen

10.30 (OLV) 1^e jrd. Riet Voeten / Eddy Keulen / Liza Bosch-Bergmans / Harrie Kooyman / Maike Luyten-Coenen en Louis Luyten / Marie Leenders-Borgignons / Mia Bartels-Felix / Carolina Sullot-Lion (buren)

Maandag 27 april

9.00 (OLV) Wiel Vreuls (priester)

Dinsdag 28 april

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) pater Huub de Wit ofm / John Haane

Woensdag 29 april

9.00 (OLV) woord en communieviering

Donderdag 30 april

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

Vrijdag 1 mei

Eerste vrijdag van de maand

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-v. Lijf

Zaterdag 2 mei

Eerste weekend van de maand

Wist u dat onze pastor Harrie Lamers op 15 mei gaat promoveren tot doctor in de theologie in Nijmegen! We wensen hem succes en hopen dat hij die gewone eenvoudige jongen blijft, ook al mag hij na 15 mei 'dr.' voor zijn naam zetten.

Wist u dat het ook heel prettig is als er wat mensen in de kerk zitten en nog meezingen ook. Wij roepen wel: Komt u ook? Of denkt u; "Kerk kom nou!" Dan moet het zeker een goede zet zijn om eens naar onze website te gaan kijken: www.kerkkomnou.nl daar staan ook leuke foto's op van kerk en activiteiten. Gewoon op de fotocamera klikken!

Wist u dat ook na de vastenactie uw steun altijd nodig blijft. De kerk kan niet zonder mensen; kan niet zonder mensen die zich betrokken weten.

Wist u dat de kuikens het zeer voorspoedig maken. Dit jaar zijn het hennen en hanen onder elkaar zijn. En ze zijn niet altijd even lief en vriendelijk.

Wist u dat het koor ongelooflijk goed gezongen heeft en dat ze bijna geen stem meer over hadden nadat zij trouw alle vieringen hadden ondersteund met hun zang. Misschien iets voor u om ons koor te versterken. Het mag vanaf de communie als je een serieuze zanger wilt worden. Zingen is voor alles goed.

Wist u dat het nu heel snel gaat met de volgende fase in de nieuwbouw. De sleuteloverdracht is al gepland. De nieuwe grond gebonden woningen, zoals dat heet, zien er prachtig uit.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 18 april

19.00 (OLV) 1^e jrd. Herman v. Deurse / Jo Wijckmans / Ans
Didderen-Ronda / Mary Castermans-Cörvers / Annie v.
Gasteren / Marieke Vleugels-Willems

Zondag 19 april

BELOKEN PASEN

1e lezing Handelingen v.d. Apostelen 4, 32-35

2e lezing Johannes 20, 19-31

PASEN

De kuikens zijn er weer, hennen en hanen door elkaar heen deze keer. Het is echt een kippenhok. Ze gaan, zo klein als ze zijn, al behoorlijk te keer. Wat moet dat worden als ze wat groter zijn? Maar, is dat nu Pasen? Een medebroeder, die kwam dan wel uit Zweden, werd boos toen hij onze kuikens zag. Dat kon niet, dat was afgodendienst. Is was het natuurlijk niet met hem eens, maar wat is Pasen eigenlijk?

Wat wel ongelooflijk is dat het in de afgelopen week, de Goede Week, elk de dag warmer werd en dat de bomen en struiken steeds meer uitbotten. In de Frankenstraat hebben de bomen een prachtige witte bloesem. De groeikracht in de natuur is formidabel. De winter heeft trouwens lang genoeg geduurd. Waren we niet allemaal toe aan een beetje warmte om elkaar weer wat vrolijker en vriendelijker tegemoet te treden? Het is natuurlijk niet voor niets dat Pasen uitgerekend in het voorjaar gevierd wordt. Het is steeds op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. Daarom ook verschilt de Paasdatum steeds. Het kan vroeg soms al heel vroeg zijn, soms later. Als het erg vroeg is dan hebben vooral de Carnavalsverenigingen daar last van, omdat dan ook Carnaval, 40 dagen voor Pasen heel vroeg valt. Dat was bijvoorbeeld vorig jaar, toen was Carnaval al 4 februari. Dit jaar was het zogezegd 'christelijker'. Pasen heeft dus weldegelijk met lente en nieuw leven en dus ook met kuikens te maken. Maar dat is natuurlijk niet alles. Er is nog meer. Wat te denken van de Grote Schoonmaak voor Pasen? Wie doet het eigenlijk nog? Ik zou wel willen, echt een keer opruimen en al het overtollige de deur uit. Ik kom er nooit toe, maar dat heeft er ook mee te maken dat ik slecht spullen kan weg doen. Steeds heb ik zo iets: 'Je weet maar nooit waar het goed voor is'.

Pasen betekent ook drukte in de kerk, zeker van Palmpasen tot en met Tweede Paasdag. Wie van 'kerk' houdt, kan zijn hart ophalen met alle verschillende, soms uitbundigere en dan weer meer ingetogenere bijeenkomsten in de kerk. Het is ook spelen, spelen met water en vuur. En het is verhalen vertellen over vroeger, over lang geleden. Spannende verhalen zijn dat over Mozes, over Elia, over een 'lijdende dienstknecht' en over Jezus. Het zijn verhalen om ook even bij stil te worden. Als dit stukje nu gedrukt is, is het al weer voorbij. Nu zit ik er nog midden in en is het Goede Vrijdag. Maar alles gaat natuurlijk voorbij, of toch niet? Voor mij is de kern van Pasen dat leven nooit voorbij gaat, leven blijft hoe dan ook, zelfs door de dood heen, omdat er eentje is die trouw is en sterker dan wie en wat dan ook. Die ene

heeft ook nog een naam. We noemen hem de Vader van Jezus Christus, of God, of Schepper. In Jezus heeft Hij laten zien dat Hij ons vast blijft houden zelfs door de dood heen. Dat is Pasen. Het is alweer voorbij, maar niet dat God ons vasthoudt en beschermt.

Pastor Mattie Jeukens ofm

MAASTRICHT – HASSELT

Voor een stevige wandeling van 39,9 km kun je zaterdagmorgen 18 april om 07.00 uur terecht bij de O.L.V. van Lourdeskerk. Daar start een wandeling naar Hasselt. Niet zo maar een wandeling maar een tocht van Franciscaans Maastricht naar Franciscaans Hasselt. Het eindpunt is het Heilig paterke van Hasselt. De onkosten zijn € 5,00 voor de terugreis en een tas koffie bij het Heilig Paterke.



GEDOOPT

Op paaszondag 12 april is met het pas gezegende doopwater **Shanaya Remmers** gedoopt, de dochter van Carlo en Tamara Remmers – Miesen uit de Burgemeester Bauduinstraat 29.

Dat haar doop ons allemaal tot zegen mag zijn.

30 APRIL

Gaat u ook naar het defilé? In de Pileer zal gewoon een viering zijn en we zullen extra aan onze koningin denken.

EERSTE COMMUNIE: 3 MEI

Op zondag 3 mei, traditioneel de Eerste Communie van Wyckerveld doen 10 kinderen hun communie in de viering van 10.30 uur. Zij hebben zich gepresenteerd als zonnetjes in de wolken. Op 21 mei, Hemelvaartsdag zullen de andere kinderen hun eerste communie doen.

KINDEROPVANG IN DE SACRISTIE

Als ouders hun kleine kinderen mee willen brengen naar de kerk, zijn ook deze kleintjes van harte welkom. Maar soms is het teveel gevraagd voor zo'n kleine om stil te zijn. Zeker voor de pastoor is het daarom soms moeilijk om geconcentreerd te blijven. Daarom is er tijdens de vieringen in het weekend de mogelijkheid om uw kind naar de sacristie te brengen. Daar liggen kinderboekjes en papier en

kleurtjes en kunnen ze op hun eigen manier bezig zijn. De koster zal oppassen, zodat de ouders of anderen de eucharistie rustig en met volle aandacht kunnen volgen.

450 JAAR BISDOM ROERMOND

Dit jaar bestaat ons bisdom 450 jaar. Reden voor het bisdom om eens flink uit te pakken. Op 9 mei vertrekt om 10.00 uur een boot van Eijsden naar het noordelijkste puntje van Limburg; Mook. Op de boot zal de bisschop meevaren en 'het vuur van het geloof'. Om 10.45 uur komt de boot in Maastricht aan, bij de Graanmarkt. Het vuur zal worden overgedragen, aan alle Maastrichtse parochies. Gezamenlijk volgt dan een processie naar de St. Servaas. Iedereen is welkom.

WEBSITE PAROCHIE

Vanaf nu is het Klökske/de Wegwijs ook digitaal te lezen op onze eigen website: www.kerkkomnou.nl of www.lourdeskerkmaastricht.nl en www.gulielmuskerkmaastricht.nl

KUIKENS

Pasen is het feest van het nieuwe leven. Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. Symbool van het nieuwe leven is het paasei. Dat kun je opeten, maar ook laten uitbroeden en dan krijg je kuikens. In de kerk zijn weer kuikens te zien. De pastoor had er 10 gehaald, maar helaas heeft een van de kuikens het leven gelaten. We vieren dan wel het paasfeest, maar verwachten niet dat het kuiken uit zijn graf verrijst in de tuin van de pastorie. Na afloop van de mis op paaszaterdag en paaszondag krijgt iedereen een ei. Zolang de voorraad sterkt.

PAASKAARS

Het is nu het tweede jaar dat een parochiaan de Paaskaars geschilderd heeft in het teken van Pasen. Dit jaar prachtig de drie vrouwen bij het graf, zoals er in de schrift staat: "Vroeg in de morgen gingen , toen de zon juist op was gingen Maria de moeder van Jakobus, Maria Magdalena, en Salomé naar het graf." Tevens staat op de kaars de alfa en de omega afgedrukt als begin en einde, symbool voor Christus. Ook zijn er vijf wierookkorrels in het kruis bevestigd om ons te herinneren aan de vijf kruiswonden van Jezus. Het is fijn als mensen hun creativiteit ten dienste van de gemeenschap stellen.

- 1^e lezing *Handelingen 9, 28-31* 2^e lezing *Johannes 3, 18-24*
 9.15 (G) 2e jaardienst Jean Commijs / Jean Saverlberg / Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt / Louis de Jong
 10.30 (OLV) Corrie v.d. Berg / Laura Kroon-Bernabela / Ben Spronck / Marcel Vossen / Annet Piëtte / Pauline Cremers-Mommers / Willem Aarts / Els Fabry-Smeets

Maandag 11 mei

9.00 (OLV) Jac en Sophie Boesten / uit dankbaarheid

Dinsdag 12 mei

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) voor behoud en voortgang van het geloof in de Guliëlmus Parochie

Woensdag 13 mei

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-v. Lijf / Koen Meens

Donderdag 14 mei

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

Zaterdag 16 mei

19.00 (OLV) 1^e jrd. Lieske Vermeire-Gerardu / Fons Vermeire / Elisabeth Nouwen-Essers / overl.v.d.fam. Claessens-Adams / Jo Wijckmans / Ans Didderen-Ronda / echtelieden Lemmens-Dautzenberg en zoon Marcel / Mary Castermans-Cörvers

Zondag 17 mei

Zesde Zondag van Pasen

1^e lezing *Handelingen 10, 25-48* 2^e lezing *Johannes 4, 7-17*

9.15 (G) Truus Nelis / Frans Antes

10.30 (OLV) zwd. Marga Haaken-Winckers / zwd. Emiel Dams / jrd. deken Karel Receveur / jrd. echtelieden Huynen-Mullers / jrd. echtelieden Kluts-Schiepers / 2^e jrd. Martin Konings / Wil van Beek / Arnold Louis / Bertha Tilkin-Franssen

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: iedere maandagochtend yoga van 9.00 tot 10.00 uur, iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een H. Mis.
 Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30-20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00-17.00 uur meditatie in de traditie van zazen.

De Buurtbrök is van maandag tot vrijdag geopend van 10.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
 6225 XX Maastricht
 SNS-Bank:
 86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw van Lourdes en H.Familie Voltastraat Pres. Rooseveltln 211 6224 CP Maastricht SNS-Bank: 85.83.83.500 Parochiecentrum H.Guliëlmus, O.L.V. v. Lourdes en H.Familie Edisonstraat 2 6224 GK Maastricht Tel.: 362 52 78 www.kerkkomnou.nl Bij nood: 043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst 045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
 Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
 Harrie Lamers, pastoraal-werker
 Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 59 nr.: 9 2 mei 2009

NIET VERGETEN

God, we zullen ze niet vergeten, de mensen die in de oorlog hun leven voor ons op het spel hebben gezet. We zullen ze niet vergeten, de mannen, vrouwen, kinderen die op transport gesteld werden en zomaar verdwenen zijn. We zullen ze niet vergeten, de mensen die geleden en gebeden hebben om vrede, vrijheid en veiligheid.

Dank u wel dat we leven in een land zonder oorlog. Waar je bijna zou vergeten, dat er ook nu weer mensen zijn die zich nergens veilig voelen, opgejaagd en op de vlucht, vol pijnlijke herinneringen. Geef dat we hen zien staan. Dat we samen met hen streven naar vrede, vrijheid en veiligheid voor iedereen.

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwcoördinatie en dragerventilatie

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

FRANCA

Veranderatelier
ook leer en suède



Francisc Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Scharnerweg 61

tel.: 363 53 08

Mr. D.Koeleman

Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel

Advocaten en Procureurs
Algemene rechtspraak

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

moment moet de kleine er gewoon uit.) is dopen iets wat jezelf in de hand hebt. Het is een ritueel; dat is cultuur; dat is spelen met water en licht en dromen van geluk en vrede en vragen om Gods bescherming voor de toekomst. Het mag duidelijk zijn dat ik graag doop. Ik vind het iets kostbaars, omdat het nieuwe leven zo kostbaar is.

Pastor Mattie Jeukens ofm

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 2 mei

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor onze eigen kerk

19.00 (OLV) Mia v.d.Boörn-Dautzenberg en zoon Marcel / Mary Castermans-Cörvers / Mia Janssen-D'Elfant / Nick Bruinen / Gert Habets / uit dankbaarheid b.g.v. 25 jr. huwelijk van Dolf en Rita Ramakers-Verheyden

Zondag 3 mei

Eerste Heilige Communie
Vierde Zondag van Pasen

1e lezing Handelingen 4, 8-12 2e lezing Johannes 10, 11-18

9.15 (G) overl.v.d.fam.Steps / Hubertus Raemaekers

10.30 (OLV) Mariejan Walczak / Jetty Ras / Mina Hollanders-Penders / Anna Bollen en familie / Bertha Tilkin-Franssen / Willy Groothuysen

Maandag 4 mei

9.00 (OLV) voor alle oorlogslachtoffers (com. dodenherdenking)

Dinsdag 5 mei

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) voor de bekering van zondaars en ongelovigen

Woensdag 6 mei

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-v. Lijf / t.e.v. O.L. Vrouw (St.)

Donderdag 7 mei

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

Zaterdag 9 mei

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Frans Pijpers / Anna Julia Sep-Jongen / Anna Monfrance-Nijst / Annie Hauptst-Emmenes / Brendon Vleugels

Zondag 10 mei

Moederdag
Vijfde Zondag van Pasen

KINDEROPVANG IN DE SACRISTIE

Als ouders hun kleine kinderen mee willen brengen naar de kerk, zijn ook deze kleintjes van harte welkom. Maar soms is het teveel gevraagd voor zo'n kleine om stil te zijn. Zeker voor de pastoor is het daarom soms moeilijk om geconcentreerd te blijven. Daarom is er tijdens de vieringen in het weekend de mogelijkheid om uw kind naar de sacristie te brengen. Daar liggen kinderboekjes en papier en kleurtjes en kunnen ze op hun eigen manier bezig zijn. De koster zal oppassen, zodat de ouders of anderen de eucharistie rustig en met volle aandacht kunnen volgen.

450 JAAR BISDOM ROERMOND

Dit jaar bestaat ons bisdom 450 jaar. Reden voor het bisdom om eens flink uit te pakken. Op 9 mei vertrekt om 10.00 uur een boot van Eijsden naar het noordelijkste puntje van Limburg: Mook. Op de boot zal de bisschop meevaren en 'het vuur van het geloof'. Om 10.45 uur komt de boot in Maastricht aan, bij de Graanmarkt. Het vuur zal worden overgedragen, aan alle Maastrichtse parochies. Gezamenlijk volgt dan een processie naar de St. Servaas. Iedereen is welkom. Op zondag is er ene plechtige viering in Roermond in de kathedraal.

WEBSITE PAROCHIE

Vanaf nu is het Klökske/de Wegwijs ook digitaal te lezen op onze eigen website: www.kerkkomnou.nl of www.lourdeskerkmaastricht.nl en www.gulielmuskerkmaastricht.nl

EEN BIJZONDER DRAAIORGEL

Er zijn er nog maar 6 die het echt goed doen. Eén van die zes komt zaterdag 2 mei naar Maastricht. Van 12.30 tot en met 14.00 uur staat dat draaiorgel op het Onze Lieve Vrouweplein, daarna van 14.00 tot en met 15.00 uur op de Markt en daarna komt het naar het Wittevrouwenveld om hier ook haar bijzondere klanken te laten horen. Het orgel is de Lekkerkerker uit Gouda en trekt dus zo ongeveer vanaf 15.30 uur door het Wittevrouwenveld.

GIELKESMERRET

De 22 ste Gielkesmerret wordt gehouden op zaterdag zaterdag 27 juni 2009, op het Aartshertogenplein, voor de Gulielmuskerk van 10.00 uur tot 17.00 uur. Entree: vrij! Met vanaf 13.00 uur optredens van o.a. Eric Geelen, Huub Adriaans, Bert Dols en Frans Theunisz. Er is

natuurlijk de bekende rommelmarkt, tombola, loterij, het rad van avontuur, hapjes en snoep-kraam, het enveloppenspel en de bekende biertap! Muziek van D.J Peter ranssen. Presentatie: Sjeff Zwackhalen. Er zijn nog een paar kraampjes te huur á 19 Euro. Voor inlichtingen Thea Savelberg, tel: 043-363 36 02. Op is op!

JUBILEA

Op zaterdag 2 mei vieren **Rita en Dolf Ramakers – Verheijden** dat zij 25 jaar getrouwd zijn. Zij doen dat in de viering van 19.00 uur in de Emmauskapel van de O.L.V. van Lourdes.

Op zaterdag 30 mei zijn **Annie en Vic Kessen – Pieters** 50 jaar getrouwd en zij vieren het eveneens in de Emmauskapel van de O.L.V. van Lourdes en wel om 15.00 uur.

EERSTE COMMUNIE: 3 MEI

Op zondag 3 mei, traditioneel de Eerste Communie van Wyckerveld doen 10 kinderen hun communie in de viering van 10.30 uur. Hun namen zijn: **Cynthia Erkenbosch, Daniëlle Erens, Alicia Bergenhuizen, Shania Jurien, Danisha Dams, Ziggy Klever, Shaneau Klever, Danischa Koerts, Naomi Hofstede en Melanie Hillegaart.**

Op 21 mei, Hemelvaartsdag doen de andere 19 kinderen hun eerste communie.



OVERLEDEN

Op Paaszaterdag overleed **Marga Haaken-Winckers**, pas 64 jaar oud in het azM. Zeven jaar heeft zij zwaar geademd. De longen wilden niet meer. Marga heeft het op ene bewonderenswaardige wijze gedragen, gesteund door haar man Jo en hun zoon Patrick. Marga putte moed uit de bezoeken die zij kreeg en uit haar geloof. Zelf hartelijk, gastvrij en betrokken vond zij het heerlijk met mensen te kunnen praten. Op donderdag 16 april vond het afscheid plaats in de kerk O.L.V. van Lourdes, waarna zij te rusten gelegd is op het kerkhof van Oostermaas in het vertrouwen dat zij bij God zal herademen en als een engel waakt over Jo en Patrick en allen die haar na aan het hart lagen en alle mensen die het ook moeilijk hadden.



GEDOOPT

Op zondag 12 april, Paasdag is **Shanaya Remmers** gedoopt, de dochter van Carlo en Tamara Remmers – Miesen uit de Burgemeester Bauduinstraat 26.

Op zondag 26 april is **Milano Van der Venne** gedoopt, de zoon van Maikel en Kim Van der Venne – Koopman uit de Musketruwe 82B.

Eveneens op zondag 26 april is **Ziggy Klever** gedoopt, de dochter van Joyce en Berry Klever – Janssen uit de Prof. Nypelsestraat 17A.

*Dat hun doop een zegen mag zijn voor henzelf
en onze geloofsgemeenschap*

HOE GAAT DOPEN IN ZIJN WERK?

Er leven nogal wat vragen over wat je moet doen als je je kind wilt laten dopen. Het meest eenvoudige is om me gewoon even te bellen, 043-363 43 48, of om naar de website van de parochie te gaan bij dopen: www.kerkkomnou.nl. Dopen is 'gratis', het kost niets, maar je mag natuurlijk altijd iets geven, want ook de schoorsteen van de kerk moet kunnen roken. In de regel dopen we op zondagmiddag, dan is voor mij de drukte van de vieringen en de preek voorbij. Maar ook omdat zondag de dag van het geloof is. Het is de 'Dag des Heren'. Christenen worden uitgenodigd op zondag stil te staan. Op zondagmorgen is Jezus verreezen en Hij heeft zelf aan zijn leerlingen gevraagd, aan hem te blijven denken door het vieren van de eucharistie en te dopen in Zijn Naam. Alles wat nodig is voor de doop wordt door de kerk aangeleverd, behalve de baby natuurlijk en de peetouders.

Ik zelf vind het fijn kleine kinderen te dopen. Er wordt steeds mee gezegd dat de kinderen later zelf moeten beslissen. Ik vind dat zoals een kind er niet voor kiest om geboren te worden, dat is de keuze van de ouders, dat het kind er ook niet voor kan kiezen in welke cultuur het zal opgroeien. Dat is de cultuur met haar normen en waarden van de ouders. Ook die geef je als ouders mee. Als het kind gedoopt is kan het achteraf pas echt kiezen dan om er wel of niet iets mee te doen. Bovendien is dopen een heel mooi en kostbaar ritueel. Alle culturen kennen zo iets als een opname in de gemeenschap. Na de bevalling, waar de natuur het voor het zeggen heeft (op een bepaald

EEN 'BEMOEDIGINGSGESPREK'...

Twee weken geleden kreeg ik van pastoor Mattie te horen dat wij hoog bezoek zouden krijgen op de pastorie: burgemeester Leers wilde met ons praten. Het gesprek zou plaatsvinden om 17.00 uur. Om 16.15 uur was ik terug van de Buurtbrök en toen ik rond 16.30 uur achter mijn bureau zat stormde Mattie naar boven. 'Hij is er al, samen met twee stagiaires, kom meteen naar beneden', aldus Mattie. Mhr. Leers werd in een grote stoel gezet aan de kop van de tafel en stak meteen van wal. Hij kwam ons een hart onder de riem steken en ons bemoedigen, want het was toch belangrijk dat we elkaars talenten voor elkaar zouden inzetten. Na deze inleiding vroegen wij de burgemeester wat hij dacht dat wij dan konden doen voor de buurt? Hij had meteen het antwoord klaar: nou in de kerk richten jullie het woord van God tot de mensen in de preek en jullie dragen ook normen en waarden over, aldus de burgemeester. Wij vielen hem in de rede en zeiden dat het kerkbezoek hier nogal minimaal is en dat je in de kerk echt niet veel wijkbewoners bereikt. Bovendien is onze positie zodanig zwak dat het nog maar zeer de vraag is of er over twee/drie jaar nog een parochie is. De burgemeester geloofde daar niks van. Als ik naar de kerk ga zit die goed vol, zei hij. Op onze vraag waar hij dan ter kerke ging noemde hij: St. Pieter, Wolder en de St. Servaas. We probeerden duidelijk te maken dat we in het Wittevrouwenveld en Wijckerveld toch in een iets andere realiteit leven. En dat we met moeite ons hoofd boven water kunnen houden. Dat het ons al jaren bijna niet meer lukt om mensen te vinden die structureel willen meewerken/denken en dat veel van onze vaste vrijwilligers ook al op leeftijd zijn. Gaandeweg het gesprek zakte mhr. Leers steeds verder onderuit in zijn stoel. Zoveel somberheid had hij niet verwacht. Hoewel: het was geen somberheid zeiden wij, maar realiteit. We probeerden duidelijk te maken dat wij alleen nog maar present kunnen zijn. Aanwezig zijn en een eindje meelopen met wijkbewoners. Opeens zei hij: hebben jullie dit soms afgesproken? We zeiden dat het niet zo was. Zijn gezichts-uitdrukking sprak boekdelen: hij dacht bij zichzelf: waar ben ik nu in godsnaam verzeild geraakt? Ik kom hier mensen bemoedigen en in de plaats daarvan houden die een verhaal waar ik totaal ontmoedigd van wordt. Uiteindelijk kwamen er toch wat lichtpuntjes tevoor-schijn en we kwamen overeen dat er een vervolgbijeenkomst zou komen in het najaar o.a. met vertegenwoordigers van het dekenaat Maastricht en professionals die in de wijk werken en waar wij contact mee hebben. Na ruim 1,5 uur was het gesprek ten einde. Ik denk dat de burgemeester blij was dat hij buitenstond en weer de brug over kon.

Harrie Lamers

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede



Francisco Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504



Damessalon

GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken!

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwonderwijs en draagcentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

Zondag 17 mei

1^e lezing *Handelingen 10, 25-48* 2^e lezing *Johannes 4, 7-17*

9.15 (G) Truus Nelis / Frans Antes

10.30 (OLV) zwd. Marga Haaken-Winckers / zwd. Emiel Dams / jrd. deken Karel Receveur / jrd. echtelieden Huynen-Mullers / jrd. echtelieden Kluts-Schiepers / 2^e jrd. Martin Konings / Wil van Beek / Arnold Louis / Bertha Tilkin-Franssen

Maandag 18 mei

9.00 (OLV) Lucas Haan

Dinsdag 19 mei

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Harrie Verheggen (priester)

Woensdag 20 mei

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-v. Lijf

Donderdag 21 mei

Hemelvaart van de Heer Eerste H. Communie

9.15 (G) Leen Debiassi-Willems / Paulina Steps-Collaris

10.30 (OLV) voor alle communicanten / Martijn Hermse / Marieke Vleugels-Willems

Zaterdag 23 mei

19.00 (OLV) Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Thy Coolen / Carolina Sullot-Lion (buren) / Mia Bartels-Felix

Zondag 24 mei

Zevende Zondag van Pasen

1^e lezing *Handelingen 1, 15* 2^e lezing *Johannes 1, 11-16*

9.15 (G) Cher Thiemann / Pierre Royen

10.30 (OLV) Mina Hollanders-Penders / Jo Vaessens / overl. ouders Hannon-Cruts / Willy Camps-Rademakers / Liza Bosch-Berghmans

Maandag 25 mei

9.00 (OLV) Jac en Sophie Boesten

Dinsdag 26 mei

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) Jean Savelberg (6^e jrd)

Woensdag 27 mei

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-v. Lijf

Donderdag 28 mei

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

Zaterdag 30 mei

19.00 (OLV) Corrie v.d. Berg / echtel. Lemmens-Dautzenberg / Mary Castermans-Cörvers / Mia van Gelabbeek / Annie van Gasteren en Marcel van Gasteren / Willem Halmans

Zondag 31 mei

Hoogfeest van Pinksteren

1^e lezing *Handelingen 2, 1-11* 2^e lezing *Johannes 20, 19-23*

KINDEROPVANG IN DE SACRISTIE

Als ouders hun kleine kinderen mee willen brengen naar de kerk, zijn ook deze kleintjes van harte welkom. Maar soms is het teveel gevraagd voor zo'n kleine om stil te zijn. Zeker voor de pastoor is het daarom soms moeilijk om geconcentreerd te blijven. Daarom is er tijdens de vieringen in het weekend de mogelijkheid om uw kind naar de sacristie te brengen. Daar liggen kinderboekjes en papier en kleurtjes en kunnen ze op hun eigen manier bezig zijn. De koster zal oppassen, zodat de ouders of anderen de eucharistie rustig en met volle aandacht kunnen volgen.

450 JAAR BISDOM ROERMOND

Dit jaar bestaat ons bisdom 450 jaar. Op 9 mei waren er feestelijkheden in Maastricht. De stoomboot uit Eijsden kwam in Maastricht aan en de bisschop kwam aan wal, maar zonder schimmel en zwarte pieten, die waren in Roermond achtergebleven. Hierna volgde een kleine processie met vertegenwoordigers van alle parochies naar de St. Servaas. De officiële vertegenwoordiging van onze parochies bestond uit F. van der Meulen (Guliëlmus) en H. Lamers (H. Familie en O.L.V. v. Lourdes).

OPBRENGST VASTENACTIE

De Vastenactie heeft die jaar weer een mooi bedrag opgebracht: in totaal hebben onze parochies 875,60 euro opgehaald. Hartelijk dank voor uw gulle gaven en natuurlijk weer een extra woord van dank voor de mensen van de Guliëlmus die weer deur aan deur zijn geweest.

GIELKESMERRET

De 22ste Gielkesmerret wordt gehouden op zaterdag zaterdag 27 juni 2009, op het Aarts-hertogenplein, voor de Guliëlmuskerk van 10.00 uur tot 17.00 uur. Entree: vrij! Met vanaf 13.00 uur optredens van o.a. Eric Geelen, Huub Adriaans, Bert Dols en Frans Theunisz. Er is natuurlijk de bekende rommelmarkt, tombola, loterij, het rad van avontuur, hapjes en snoep-kraam, het enveloppenspel en de bekende biertap!. Muziek van DJ Peter Franssen. Presentatie: Sjeff Zwackhalen. Er zijn nog een paar kraampjes te huur á €19,00. Voor inlichtingen Thea Savelberg, tel: 043-363 36 02. Op is op!

WEEK VAN DE NEDERLANDSE MISSIONARIS

Hoewel ze bijna zijn uitgestorven bestaan ze nog: missionarissen. Hun stokje is in de laatste jaren steeds meer overgenomen door missionaire ontwikkelingswerkers. Jonge mensen (mannen en vrouwen) die voor een paar jaar uitgezonden worden naar het

zuidelijk halfrond om daar hun diensten aan te bieden aan plaatselijke kerken. Om dit werk te ondersteunen en om missionarissen financieel bij te staan voor kleine pastorale voorzieningen wordt er in de week van de Nederlandse missionaris (21 mei t/m 1 juni) in de kerk gecollecteerd. Van harte aanbevolen.

EERSTE COMMUNIE: 21 MEI HEMELVAARTSDAG

Op donderdag 21 mei doet een groep van twintig kinderen zijn eerste communie in de viering van 10.30 uur. Hun namen zijn: **Sanne Schrijnemakers, Sylvana Cobben, Salana Stassen, Angelica Corten, Jarno Ringhs, Jeroen Tillie, Yentl Hölsgens, Justin Bos, Desley Leclair, Chelsea Bleize, Chaima Kuypers, Thomas Alvarez Garcia, Ruben Thijs, Naomi Callemeijn, Lorenzo Brands, Chloé Brands, Alyssa Bleize, Kimberly Horschtenbach, Levy Houben en Grisel Garcia.**

WEBSITE PAROCHIE

Vanaf nu is het Klökske/de Wegwijs ook digitaal te lezen op onze eigen website: www.kerkkomnou.nl of www.lourdeskerkmaastricht.nl en www.gulielmuskerkmaastricht.nl

OVERLEDEN



In de nacht van woensdag op donderdag 30 april overleed **Breur Hauptst**, 79 jaar oud. Zijn vrouw Annie was pas 4 maanden eerder op 10 december overleden. Breur was eigenlijk al veel langer ziek dan Annie. Het had in de lijn der verwachting gelegen dat hij voor Annie zou zijn gegaan. Hij miste haar dan ook ontzettend. Zij was zijn stut en toeverlaat. De motor van het gezin. Het afscheid van Breur was op dinsdag 5 mei, Bevrijdingsdag. Voor Breur mag deze dag nu ook een bevrijding zijn van alle fysieke ongemakken, maar ook van gemis. Hij is nu bij Annie.



GEDOOPT

Op zaterdag 2 mei is **Salana Stassen** de dochter van Richard en Nathalie Stassen – Bollen van de Kasteel Rimburlaan 49 in Nazareth gedoopt.

Op zondag 3 mei in de Guliëlmuskerk is **Romy Huydts**, de dochter van Richard en Manuela Huydts – Stitzinger van de Keizer Ottostraat 11 in het Wittevrouwenveld gedoopt.

En eveneens op zondag 3 mei **Wesley Miesen**, de zoon van Frens en Tielly Miesen – Haenen van de Hermesweg 12 te Maastricht

HOE GAAT TROUWEN IN ZIJN WERK?

In tegenstelling tot dopen heb je niet één, maar twee mensen nodig die de moed hebben om in de kerk ten overstaan van wie het maar horen wil, te verklaren dat zij altijd bij elkaar willen horen in voor- en tegenspoed, in ziekte en gezondheid, in rijkdom en armoede. Trouwen doen man en vrouw elkaar. Voor de kerk is dat als zij 'het' gedaan hebben. Wanneer en hoe, daar heeft niemand iets mee te maken, maar als er kinderen komen dan is er het zichtbare bewijs dat man en vrouw getrouwd zijn, ook al hebben ze niet of nog niet voor het altaar gestaan. Volgens de kerk is een huwelijk pas een huwelijk als het 'ratum en consumatum' is, d.w.z. genuttigd en voltrokken. In de kerk spreekt de priester Gods zegen uit over het ja-woord van man en vrouw. Als priester is hij getuigen van de intentie van man en vrouw om hun hele verdere leven bij elkaar te blijven. Daarom is het nodig om je goed voor te bereiden. Het is belangrijk dat tijdig een datum vast gelegd wordt. Dat gebeurt in overleg met de pastorie tel.: 043 3634348, zie ook de website: www.kerkkomnou.nl. Na het vastleggen van de datum volgen meestal een drietal gesprekken voor kennismaking. Je hebt een doopbewijs nodig dat je kunt krijgen in de parochie waar je gedoopt bent. Bestaat die parochie niet meer dan kun je via navraag bij de deken of het bisdom, of een andere parochie achterhalen in welk groter samenwerkingsverband de parochie is opgegaan om daar je doop bewijs op te vragen. In tegenstelling tot dopen is het huwelijk ook niet gratis. In onze parochie kerk kost het 315,00 euro, behalve als je 5 jaar of meer meegedaan hebt aan de maandelijkse kerkbijdrage voor 5,00 euro of meer, dan is het ook gratis. Voor de mensen van de Guliëlmus is nog een aparte regeling, maar voor hen gaan ook die 5 jaar tellen en 5 euro. Helaas hebben we de laatste jaren weinig huwelijken gekend. Ik vind dat jammer, omdat we zo'n mooie trouwkerken hebben, zowel de Onze Lieve Vrouw van Lourdes als de Guliëlmuskerk zijn er uitermate geschikt voor. De Guliëlmuskerk is nog wat intiemer. In deze tijd trouwen voor de kerk is een hele uitdaging.

Pastor Mattie Jeukens ofm

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 16 mei

19.00 (OLV) 1^e jrd. Lieske Vermeire-Gerardu / Fons Vermeire / Elisabeth Nouwen-Essers / overl. v.d. fam. Claessens-Adams / Jo Wijckmans / Ans Didderen-Ronda / echtelieden Lemmens-Dautzenberg en zoon Marcel / Mary Castermans-Cörvers

Zondag 17 mei

Zesde Zondag van Pasen

EEN 'BEMOEDIGINGSGESPREK' II...

In de vorige Wegwijs/Klökske stond een verslag van onze ontmoeting met dhr. Leers. Nadat de burgemeester tijdens het gesprek steeds verder wegzakte in zijn stoel krabbelde hij na een tijdje toch weer op en werd het gesprek interessant. We kwamen op het punt dat de problemen in Wijckerveld en Wittevrouwenveld een afspiegeling waren van wat er aan de top van onze samenleving gebeurt. Als aan de top een mentaliteit heerst van: "Als ik het maar goed heb.", waarom zou het in het midden en onder aan de samenleving dan anders zijn? Toch zijn Wyckerveld en Wittevrouwenveld opgebouwd vanuit een gevoel van gemeenschap en saam-horigheid. Uit dat principe zijn de verenigingen en clubs voortgekomen. Als je nu steeds meer ziet van "ikke, ikke" en gerichtheid op geld en goed, vooral aan de top, dan is dat niet zo bevorderlijk voor de motivatie om eerst aan de ander te denken en dan pas aan jezelf, lijkt me. In tegendeel, we weten allemaal dat mensen graag mensen die boven hen staan imiteren en nadoen.

De burgemeester vertelde over initiatieven om te werken aan leefbaarheid en sociale samenhang, maar wij hadden gezegd dat het hier nog niet zo goed lukt. Juist de oudere sociale verbanden en verenigingen, erkende hij, staan erg onder druk. Er zijn wel veel leuke initiatieven, maar vaak zijn die van 'bovenaf' aangedragen en staan of vallen met de professionals die ze organiseren. Ondanks al die initiatieven voor sociale cohesie en leefbaarheid, willen veel bewoners weg uit de buurt, naar elders waar het 'beter' is of 'anders'. Het sociale draagvlak voor onze buurten wordt daarom steeds kleiner. Leers erkende dat er grote sociale veranderingen gaande waren. Daarom moest er nog meer gezocht worden naar nieuwe ideeën en nieuwe initiatieven. Toen dacht ik bij mijzelf: is dat werkelijk zo? Zitten mensen echt te wachten op nog meer nieuwe initiatieven? Gaat het er niet om om gewoon bij mensen zijn? Wat we daar ervaren is dat mensen vooral hopen en verwachten om eerlijk en met respect behandeld te worden. Mensen hunkeren er na om echt gezien en gehoord te worden. Willen serieus genomen worden en erkend als mens, niet als een nummer. Mensen verlangen naar eerlijke en oprechte aandacht. Zij weten heel goed dat je niet alle problemen maar even kunt oplossen, maar je kunt wel proberen naar elkaar te luisteren en elkaar gelijkwaardig te behandelen. Mensen hebben niet het gevoel dat dat gebeurt. Heel ouderwets gezegd is dat misschien niet anders dan de hunkering en verlangen om je bemind te weten. Zou dat kunnen?

Pastor Mattie Jeukens ofm

- 9.15 (G) 5^e jrd. Jo Geerlings
 10.30 (OLV) Gert Habets / Mariejan Walczak / Jetty Ras / Willy Groothuysen / Annet Piëtte / Marcel Vossen

Maandag 8 juni

- 9.00 (OLV) Jac en Sophie Boesten

Dinsdag 9 juni

- 18.30 (G) Rozenkrans
 19.00 (G) pater Antonius Hoogeveen ofm.conv.

Woensdag 10 juni

- 9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-v. Lijf

Donderdag 11 juni

- 15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

Zaterdag 13 juni

- 19.00 (OLV) Corrie v.d. Berg / Mary Castermans-Cörvers / Frans Pijpers / Nick Bruinen / Anna Julia Sep-Jongen

Zondag 14 juni

Sacramentsdag

Vaderdag

1^e lezing Hebréeën 9, 11-15 2^e lezing Marcus 12-26

- 9.15 (G) voor de bekering van de zondaars / Paulina Steps-Collaris / Jean Savelberg / Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt / Louis de Jong / Huub Noten

- 10.30 (OLV) zwd. Breur Hauptst / Annie Hauptst-Emmenes / Mina Hollanders-Penders / Wil van Beek / Mgr. Edmond Beel / Bertha Tilkin-Franssen / Els Fabry-Smeets / Pauline Cremers-Mommers

-----A P O T H E E K-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: iedere maandagochtend yoga van 9.00 tot 10.00 uur, iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een H. Mis.
 Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30-20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00-17.00 uur meditatie in de traditie van zazen.

De Buurtbrök is van maandag tot vrijdag geopend van 10.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.



Parochie H. Guliëlmus
 Olympiaweg 89
 6225 XX Maastricht
 SNS-Bank:
 86.12.71.300



Parochie O.L.Vrouw
 van Lourdes en
 H.Familie
 Voltastraat
 Pres. Rooseveltln 211
 6224 CP Maastricht
 SNS-Bank:
 85.83.83.500
 Parochiecentrum
 H.Guliëlmus, O.L.V. v.
 Lourdes en H.Familie
 Edisonstraat 2
 6224 GK Maastricht
 Tel.: 362 52 78
 www.kerkkomnou.nl
 Bij nood:
 043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
 045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
 Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
 Harrie Lamers, pastoraal-werker
 Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 59 nr.:11 30 mei 2009

DAN ZAL HET LUKKEN

God, wees de scheppende geest
 achter onze dromen.
 Wees de bron
 die ons voedt en sterkt
 om ze te verwezenlijken
 Wees de stuwende kracht
 die ons voortdrijft en zorgt
 dat we het volhouden.

Want alleen dan
 zullen we erin slagen
 om het pesten te stoppen,
 om het geweld
 de wereld uit te krijgen
 en om op den duur
 een samenleving te bereiken
 waarin iedereen
 tot zijn recht kan komen.

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwoplossingen en dragersdiensten

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pagasusuitvaatonderneming.nl

FRANCA

Veranderatelier
ook leer en suède



Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Scharnerweg 61

tel.: 363 53 08

Mr. D.Koeleman
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel

Advocaten en Procureurs
Algemene rechtspraktijk

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

DIENTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met

O.L.V.
G.

Zaterdag 30 mei

15.00 (OLV) in de Emmauskapel 50-jarig huwelijk Vic Kessen en Annie Pieters

19.00 (OLV) Corrie v.d. Berg / echtel. Lemmens-Dautzenberg / Mary Castermans-Cörvers / Mia van Gelabbeek / Annie van Gasteren en Marcel van Gasteren / Willem Halmans

Zondag 31 mei

Hoogfeest van Pinksteren

1^e lezing Handelingen 2, 1-11 2^e lezing Johannes 20, 19-23

9.15 (G) Guus Tyndall

10.30 (OLV) Bertha Tilkin-Franssen / Hetty Op den Oordt / Harrie Kooyman / Cornelia Bustowisz-van Lieshout / Koen Meens / Mariejan Walczak / Riet Voeten

Maandag 1 juni

Tweede Pinksterdag

1^e lezing Handelingen 19, 1-6 2^e lezing Johannes 14, 15-17

9.15 (G) t.e.v. Onze Lieve Vrouw (St.)

10.30 (OLV) Marie-Louise Lemmens-van Gelooven / overl. van de fam. Claessens-Adams / Brendon Vleugels

Dinsdag 2 juni

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) voor de bekering van zondaars en ongelovigen / John Haane

Woensdag 3 juni

9.00 (OLV) woord en communieviering

Donderdag 4 juni

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

Vrijdag 5 juni

Eerste vrijdag van de maand

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-v. Lijf / overl. v.d. fam. Haan-Gerritsma

Zaterdag 6 juni

Eerste weekend van de maand

Speciale collecte voor onze eigen kerk

19.00 (OLV) 6e jrd. Piet de Bruyn / jrd. echtelieden Feron-Ruyters / Mia v.d. Boorn-Dautzenberg en zoon Marcel / Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Mia Janssen-d'Elfant

Zondag 7 juni

Feest van de H. Drie-Eenheid

1^e lezing Romeinen 8, 14-17 2^e lezing Mattheus 28, 16-20

KUNSTTOUR

Een hele kunst om alles nog te zien wat kunst is of niet. Maar de tunnels zien er een stuk vriendelijker en kleurrijker uit nu zij beschilderd zijn. Ik heb er ook al een beschermengel gezien voor de weggebruikers. Ik denk dat we die allemaal goed kunnen gebruiken.

EERSTE COMMUNIE

Onder een stralende hemel trokken 19 prachtige kinderen op naar de kerk. Eenvoudig versierd, maar dat was goed zo, omdat de kinderen de grote parels waren, die zo konden schitteren. Door niets en niemand werd de aandacht afgeleid van deze kinderen. Zij mochten in het middelpunt staan op Hemelvaartsdag bij hun eerste Heilige Communie. Geweldig is ook de inzet van Sjef, Elco en het koor en vele anderen door hun bijdrage aan deze viering te leveren. Dank je wel voor jullie inzet.

PINKSTEREN

Het feest van de Geest! Je kunt het ook het feest van de adem of geestkracht noemen. Zonder adem, lucht, zuurstof geen leven. Hoe meer lucht je kunt inademen, hoe meer krachten je krijgt. Ik merk het met zwemmen. Dan moet je ook je adem goed doseren. In het begin had ik heel wat slokken chloorwater te verwerken. Zoiets helpt wel om je goed te oefenen.

WIJ FELICITEREN

In deze tijd van relaties die onder druk staan en vaak niet al te lang stand houden laten sommigen zien dat het ook anders kan. Op 30 mei zijn er twee gouden huwelijksfeesten geweest van parochianen. Dus 50 jaar bijeen in lief en leed. Van harte proficiat met dit bijzondere jubileum: Annie en Harrie Feij-Smits en Annie en Vic Kessen-Pieters

80 JAAR WILLEM 1

Op vrijdag 12 juni en zondag 14 juni organiseert voetbalvereniging Willem 1 een aantal feestelijke activiteiten in het kader van zijn jubileum. Op vrijdag 12 juni is er van 19.00 uur tot 1.30 uur een grote feestavond in het Trefcentrum aan de Edisonstraat 4. Entree is gratis.

Er zijn optredens van Erwin, Big Bennie, Nick Gilissen en Ludy van Dijk. De presentatie: Zjef Zwackhalen & Roelof Leclercq. Op zondag 14 juni is er vanaf 10.00 uur frushoppen in de kantine van Willem 1 gelegen op de Olympiaweg-Maastricht. Verder is er een familiemiddag met voor de kinderen allerlei activiteiten, zoals: luchtkussens, streetsooccer, grimeerhoek, karaoke, hindernis-parcours. Vanaf 14.00 uur optredens van Bert Dols, Britney, Sylvia Dols, Angelique Penders, Harry de Wit en Frans Theunisz. De entree is gratis. Wees allen welkom!



GEDOOPT

Op zondag 17 mei is **Jayden Simons** gedoopt. Jayden is de zoon van Shirly en Dennis Simons –Ronnen van de Ponjardruwe 78. Oma en opa wonen hier en Shirley was ook in onze kerk gedoopt. Dat de opname in de geloofsgemeenschap zegen mag betekenen voor ons allemaal.



OVERLEDEN

Op zondag 10 mei Moederdag overleed in de Zeven Bronnen **Nelly Smeets**, net geen 84 jaar. Nelly was een zelfstandige, sterke vrouw. In de nacht van donderdag op vrijdag 6 februari had zij een herseninfarct gekregen. Zij die een trouwe bezoeker van de Zeven Bronnen was, werd opeens een vaste bewoner. Haar zus die al weer bijna vier jaar op de Zeven Bronnen woont wensen wij veel kracht en sterkte toe. Zij was daar juist naar toe gehaald door Nelly om voor haar te zorgen. Nelly verstond de kunst om vriendschappen voor het leven te sluiten. Zij had graag mensen om haar heen. Op maandag 18 mei hebben we afscheid van haar genomen in de O.L.V. van Lourdes waarna de crematieplechtigheid in Heerlen plaatsvond.

HOE GAAT EEN UITVAART IN ZIJN WERK?

Een doop en huwelijk regelen is je voorbereiden op een feest. Bij een uitvaart is dat anders. We weten dat we ooit moeten sterven. Maar als je er dan mee te maken krijgt dan moet er tussen het verdriet door in korte tijd vaak veel geregeld worden. Er hangt ook nog eens een flink

prijkaartje aan, vooral als je niet verzekerd bent. Bij ons in het klooster moet iedere broeder een testament hebben. Daarin moet staan hoe je je afscheid gevierd wilt hebben. Dat is wel net zo handig. Praat er met elkaar over: hoe je je afscheid zou willen zien en doe het afscheid niet te snel in stilte. Dat gebeurt steeds vaker. 'Vader en moeder zijn zo oud geworden en niemand kent hen bijna meer', wordt dan gedacht. Maar bedenk dat mensen, die jou goed kennen of met je bevriend zijn ook de kans willen krijgen om met je mee te leven en je te steunen. Het zou kunnen zijn dat er misschien niet zoveel mensen voor vader of moeder zouden komen, maar wel voor jou. Dat zouden er wel eens meer kunnen zijn dan je denkt. Op zo'n moment kan een goed afscheid goed doen. In stilte afscheid nemen ontnemt de omgeving, de burens, de straat de kans om afscheid te nemen, respect te betuigen. In stilte afscheid nemen kan koud overkomen: "Weer eentje die weg is, zonder herinnering, zonder ook maar een gedachtenisprentje." Alleen een crematie dwingt mensen vanuit een buurt om iets te organiseren voor vervoer. Dat is vaak lastig. De kerk in de buurt kan een heel belangrijke functie hebben om mensen op een moment van rouw samen te brengen. Het hoeft niet altijd een 'mis' te zijn. Het kan heel goed voelen om samen met de overledene nog één keer samen te zijn en herinneringen op te halen. Cremeren is 'in'. Ik betwijfel of het echt goedkoper is dan begraven. Je kunt alles net zo duur en goedkoop maken als je zelf wilt. Veel mensen kiezen voor crematie om nabestaanden niet op te zadelen met een graf dat onderhouden moet worden. Toch is begraven mooi, je wordt terug gegeven aan moedertaar waar alle leven uit voortkomt. Er zijn veel manieren van afscheid nemen, bijna net zoveel als er mensen zijn. Het is daarom goed van te voren daarover met elkaar te spreken en letterlijk je wensen kenbaar te maken, opdat je anders misschien met een grote rekening na de uitvaart opgezadeld wordt. Daar heeft niemand wat aan. Wij helpen als pastores graag mee om lang voor de dood in zicht is na te denken over afscheid, hoe je dat gestalte kunt geven. Want in de kerk is dat een zaak van het leven teruggeven, niet nadat het afgelopen is, nee, nadat het voltooid is, teruggeven aan de Schepper van alle leven. Voor een uitvaart in de kerk gelden, wat de centen betreft, de zelfde regels als voor trouwen, dat wel.

Pastor Mattie Jeukens ofm.

PLASTIC DRAAGZAKKEN EN ZO...

Op maandagochtend heb ik om 10.30 uur afgesproken in de Kunstketel om op te ruimen. Dan gaat de telefoon op mijn kantoor. Het is de juffrouw van de Kunstketel. Met opgewonden stem vraagt ze of ik zo snel mogelijk naar de Kunstketel wil komen. Er is ingebroken en zij durft niet alleen naar binnen. Het slot is geforceerd en de deur staat open. Wie weet zit er nog ergens nog een inbreker verstopt in een donker hoekje of in de kelder. Je weet maar nooit. Eenmaal in de Kunstketel aangekomen blijkt dat er gelukkig niets is gestolen. Er zijn geen vernielingen aangericht en inbrekers zijn er niet meer te bekennen. Alle deuren staan open en alle kastjes zijn geopend. Het is duidelijk dat de inbrekers geen kunstliefhebbers waren, want van de kunst zijn ze afgebleven. Ook de muziekinstrumenten staan er nog. Vreemd genoeg ligt wel de hele vloer bezaaid met tientallen plastic draagtassen. De juffrouw is intussen koffie zetten en vertelt dat zij graag plastic draagtassen verzamelt. Dat is een van haar hobby's. Dan betreden twee stoere politieagentes de Kunstketel. Door hun korte mauwen zijn de tatoeages op hun armen goed zichtbaar. Zij komen de schade opnemen en vertellen onder het genot van een kop koffie dat er die nacht in de buurt weer meerdere inbraken zijn geweest. Ongeveer 200 meter verderop zou bij een buurtbewoner de meterkast zijn opengebroken en zijn alle meters uit de kast verwijderd. Kan het nog gekker? Intussen verneem ik enige dagen later dat van de drie consortia, die de A-2 tunnel willen bouwen, zich er een heeft teruggetrokken. Uitgerekend het consortium dat van de huidige A-2 een wandel en fietsgebied wilde maken met het Lourdesplein, voor de kerk, als centrum van een nieuwe wijk. Dat plan had mijn voorkeur. Ook de winkelstrip op het Old Hickoryplein die al jaren op de nominatie staat om gesloopt te worden heeft voor de zoveelste keer uitstel van executie gekregen, in ieder geval nu weer tot in 2011. Kortom: de onzekerheid blijft. Niet zozeer voor de bewoners. Die weten niet beter, die worden al jaren aan het lijntje gehouden. Steeds meer lijkt het erop dat ook gemeente, woningcorporaties en 'marktpartijen' het spoor bijster zijn. De enige zekerheid die we wel hebben is dat onze pastoor een paar keer per jaar in het buitenland gaat wandelen. Gisteren is hij vertrokken naar Italië en zojuist krijg ik een sms-je van hem dat hij op een zonnig terrasje geniet van een glaasje wijn. Het is hem van harte gegund. Mocht u overigens in het bezit zijn van een fraaie plastic draagtas (alleen een heel bijzonder exemplaar) dan kan die op vrijdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur in de Kunstketel worden afgegeven.

Harrie Lamers

Zaterdag 27 juni

19.00 (OLV) jrd. ouders Volders-Christophe / Mia van Gelabbeek / Mary Castermans-Cörvers / Martijn Hermse / Annie van Gasteren en Marcel van Gasteren

Zondag 28 juni

13^e Zondag door het jaar

1^e lezing Korintiërs 8, 7-15 2^e lezing Marcus 5, 21-43

9.15 (G) Leen de Biasi-Willems / overl. bedienaren v.d. Guliëlmus parochie / Frans Antes

10.30 (OLV) zwd. Nelly Smeets / Marga Haanen-Winckers / Corrie v.d. Berg / pastoor Jacobs en zuster Louise / overl.f am Fouraschen en Hoekstra / Bertha Tilkin-Franssen / Laura Kroon-Bernabela / Guillermo Domingo Kroon / Martin Konings / Riet Voeten

APOTHEEK



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

BUURTBROK EN PILEER

Pileer: iedere maandagochtend yoga van 9.00 tot 10.00 uur, iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een H. Mis.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30-20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00-17.00 uur meditatie in de traditie van zazen. De Buurtbrök is van maandag tot vrijdag geopend van 10.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

MOEILIJKE VOETEN ?

Modeschoenen
Bosch

Voltastraat 28, Maastricht-Oost (bij de kerk) tel. 3635121
's maandags gesloten geen koopavond

GRATIS PARKEREN VOOR ONZE ZAAK



Parochie H. Guliëlmus
Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L. Vrouw
van Lourdes en
H. Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V. v.
Lourdes en H. Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkkomnou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• **WEGWIJS** •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm
Voltastraat 25, tel.: 363 43 48
Harrie Lamers, pastoraal-werker
Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 59 nr.:12 13 juni 2009

MÉÉR DAN OVERLEVEN

God, we moeten soms knokken
om overeind te blijven,
vechten tegen verdriet,
opboksen tegen onbegrip.
We worden soms gepest
of in een hoek getrapt.
Er zijn mensen
die teveel van ons eisen
of te hoge verwachtingen van ons hebben.
Help ons staande te blijven
in de mallemlen
van het leven.

Help ons ontdekken
dat leven méér is dan overleven
en achter onszelf aanhollen.
Geef dat we ervaren,
dat leven te maken heeft
met tijd en aandacht voor elkaar.
Met liefde geven en krijgen.
Met het delen van brood,
maar ook met het delen in
elkaars verdriet en blijdschap.
Geef ons het vertrouwen,
dat we het leven aankunnen
als u ons vasthoudt.

FRANCA

Veranderatelier
Ook leer en suede



Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504



Damessalon

GUUS LOONTJENS

v/d Totale Haarverzorging

Burgemeesterplein 1
6224 VT Maastricht
Tel.: 363 47 02

Wilt U s.v.p. tijdig bespreken !

DE GEHELE WEEK ALLEEN VOLGENS AFSpraak

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het **TREFCENTRUM**

*Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.*

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwverpleging en dragcroontride

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64
Ed Roumen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69
Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pegasusuitvaartonderneming.nl

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met	O.L.V.
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met	G.

Zaterdag 13 juni

19.00 (OLV) Corrie v.d. Berg / Mary Castermans-Cörvers / Frans Pijpers / Nick Bruinen / Anna Julia Sep-Jongen

Zondag 14 juni

Sacramentsdag

1^e lezing Hebréeën 9, 11-15 2^e lezing Marcus 12-26
9.15 (G) voor de bekering van de zondaars / Paulina Steps-Collaris / Jean Savelberg / Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt / Louis de Jong / Huub Noten
10.30 (OLV) zwd. Breur Hauptst / Annie Hauptst-Emmenes / Mina Hollanders-Penders / Wil van Beek / Mgr. Edmond Beel / Bertha Tilkin-Franssen / Els Fabry-Smeets / Pauline Cremers-Mommers

Maandag 15 juni

9.00 (OLV) pater Willem Verbij ofm

Dinsdag 16 juni

18.30 (G) Rozenkrans
19.00 (G) Sef Cobben (priester)

Woensdag 17 juni

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-v. Lijf / t.e.v. St.Antonius

Donderdag 18 juni

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

Zaterdag 20 juni

19.00 (OLV) Jo Wijckmans / Ans Dideren-Ronda / Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Thij Coolen

Zondag 21 juni

12^e Zondag door het jaar / Vaderdag

1^e lezing Korintiërs 5, 14-17 2^e lezing Marcus 4, 35-41
9.15 (G) overl.ouders Lemaire-Clermonts / Pierre Royen
10.30 (OLV) jrd. mgr. Edmond Beel / jrd. Frans Marquet en overl. fam. / overl. ouders Poolmans-van Beek / Wil van Beek / Anna Monfrance-Nijst / Willy Camps-Rademakers / Arnold Louis / Willem Aarts

Maandag 22 juni

9.00 (OLV) Jac en Sophie Boesten

Dinsdag 23 juni

18.30 (G) Rozenkrans
19.00 (G) voor het behoud van het geloof in de parochie

Woensdag 24 juni

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-v. Lijf / t.e.v. St.Antonius

Donderdag 25 juni

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

de Guliëlmuskerk op zaterdag 30 mei, waarna de begrafenis plaatsvond op de begraafplaats op de Tongerseweg.

HOE GAAT EEN ZIEKENZEGENING IN ZIJN WERK?

Drie keer per jaar heb ik een week lang 'wachtdienst'. Dan kan ik opgeroepen worden voor een 'bediening'. Vaak kom ik dan aan een ziekbed, waar de patiënt net overleden is of misschien net zijn laatste adem zal uitblazen als ik klaar ben met het gebed. Ik denk dan altijd weer wat jammer. Mij komt dan altijd weer die oude dame voor de geest die ik eens per maand de communie bracht. Op ene bepaald moment zei ze: "Ik voel dat mijn einde nadert. Het duurt niet lang meer. Maar het moet niet zijn als mijn man. Die is zo plotseling overleden. Ik wil een goed en echt afscheid. Op een zondagmiddag moest heel de familie komen: kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en aanhang, liefst 48 personen. Moeder met het bed in het midden. Geweldig was dat. Iedereen mocht ik de communie geven. Iedereen zou ook moeder en oma met olie een kruisje geven en daarna moest een plaat op met het Ave Maria. Nog steeds krijg ik kippenvel als ik er aan terugdenk.

Drie keer kan een katholiek gezalfd worden: de eerste keer bij de doop, aan het begin van het leven; dan bij het vormsel, aan het begin van de volwassenheid; tenslotte op het einde van het leven, aan het begin van de eeuwigheid. Alle goede dingen in drieën toch! Opdat de nieuwe levensfase soepel mag verlopen met behulp van Gods genade. De ziekenzalving is een kruisje met olie op je voorhoofd, en een zalving van de handen: Je mag jouw handen in Gods handen leggen, om uit te drukken: daar ben je veilig. We lezen ene klein stukje uit de Bijbel. We bidden een Onze Vader en een wees Gegroet. Soms ook wensen we elkaar, maar vooral de zieke vrede en alle goeds. Het zijn eenvoudige dingen met soms een geweldige uitwerking. Verschillende keren heb ik een zieke heel rustig, vredig en kalm zien worden. Mijn advies wacht met de ziekenzalving niet tot de zieke op sterven na dood is, maar doe het als hij of zij bij volle bewust zijn is en geruime tijd voor de dood om samen het leven te vieren en het vertrouwen uit te spreken dat ook die laatste levensfase met hoeveel gebreken die ook komt, soepel en in vrede mag verlopen. Je kunt me dan ook altijd bellen voor een afspraak om tijdig de ziekzalving te ontvangen. Ik zou zeggen: "Wacht niet tot het allerlaatste moment. En ben niet bang dat de zieke dan meteen sterft. Velen die ik de ziekenzalving gegeven had bleven daarna nog ene hele tijd in leven.

Gelukkig maar.

Pastor Mattie Jeukens ofm

ANDERS

"Waarom gooi je het niet over een andere boeg", vroeg me laatst iemand toen ik mijn nood klaagde dat het zo moeilijk was om goede bestuurders voor de parochie te vinden. Ik vond dat een heel sterke opmerking. Wij mensen zijn vaak gewoontedieren. Wat eenmaal zo is, toch maar zo houden. Dat is gemakkelijk en veilig. Tegelijkertijd willen mensen echter ook een keer iets heel anders. Mensen willen ook avontuur; het zelf uitzoeken en pionieren. Dat geeft uitdaging. Soms denk ik dat we daarom zo moeilijk nieuwe mensen vinden. In de kerk heb je geen uitdaging. Het is niet flitsend en als je eenmaal aan iets begint, kom je er bijna niet meer van los. Je krijgt alleen maar steeds meer op je bordje. Het zou weleens kunnen zijn dat we uit gemakzucht of behoudzucht alles willen laten zoals het is. Soms droom ik van een flitsende kerk waar heel uiteenlopende mensen elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan en zo hun leven verdiepen. Ingrijpende zaken van het leven worden daar dan aan de orde gesteld en zonder schroom ondergaan we een zelfonderzoek met de vraag of we echt gelukkig zijn en of we onze naaste echt zien staan of misschien wel zitten. Meestal blijft het bij mooie dromen. Tegelijkertijd beseft ik dat wat wij vieren in de kerk zo vreemd en haaks op onze wereld staat, waar vaak zo'n grote zaken in het geding zijn. In de wereld moet je iets te bieden hebben, iets in je mars hebben en mensen weten te binden. Het kost inspanning. Je moet je zaken zo goed als mogelijk onder de aandacht weten te brengen en mensen ook nog eens boeien en belangstelling wekken voor je inhoud. Voorwaar geen gemakkelijke opgave. En dan zeggen ze in de kerk dat je de ander ook nog eens de linker wang moet toe keren of dat je gewoon alles weg moet geven wat je hebt. Maar juist in wat zo saai en steeds het zelfde lijkt, daar put ik steeds meer voldoening en energie uit. Rituelen hebben herhalingen nodig en een kerkdienst is een ritueel. In rituelen behandel je zaken die groter zijn dan je zelf, die ook moeilijk uit te leggen zijn. Na verloop van jaren worden de teksten me steeds meer eigen en dierbaarder. En het ongelooflijke is dat ze niet vervelen. Is het dan toch zoals bij kleine kinderen, die steeds weer hetzelfde verhaal willen horen? Steeds die zelfde verhalen, gebeden en liederen krijgen steeds weer een nieuwe betekenis, een nieuw licht. Ongelooflijk, hoeveel rijkdom er zo aan het licht komt. Soms vrees ik dat ik oud word, omdat je je zo goed kunt voelen bij wat op bepaalde momenten er gewoon en heel vertrouwd is. Misschien zouden er eens een stel mensen moeten komen die aan alles beginnen te rammelen en roepen: "Wakker worden, aan de slag. Kom we gaan iets nieuws beginnen."

Pastor Mattie Jeukens ofm

KINDEROPVANG

De afgelopen keren stond er steeds een stukje in ons kerkblaadje over de mogelijkheid tot kinderopvang in de sacristie tijdens de mis. Niet dat hier massaal gebruik van wordt gemaakt, maar toch. Ik werd de afgelopen weken hier verschillende keren over aangesproken op straat. Een verontwaardigde mevr. zei tegen mij: 'Moet dat nu alweer in de wegwijs/klökske? Dat heeft er al twee keer achter elkaar ingestaan'.

TREKKING LOTERIJ GELE RIJDERS

De prijzen van de trekking op 21 mei j.l. in het Trefcentrum zijn gevallen op de lotnummers:

1^e prijs (reischeque) lotnr. 1460; 2^e prijs (picknickset) 1910; 3^e prijs (dvd-speler) 2113; 4^e prijs (picknickset) 0812; 5^e prijs (prepaid telefoon) 2270; 6^e prijs (prepaid telefoon) 1438; 7^e prijs (mondverzorgingspakket) 0600; 8^e prijs (citruspers) 2301; 9^e prijs (wekkerradio) 0460; 10^e prijs (wekkerradio) 1800; 11^e prijs (rvs slaschaal met couvert) 0704; 12^e prijs (theepot) 1863; 13^e prijs (koffiemokken) 0634; 14^e prijs (horloge) 0062; 15^e prijs (pinda-bakjes) 0604; 16^e prijs (snijmat) 0864; 17^e prijs (vliegenvanger) 1208; 18^e prijs (vliegenvanger) 1868; 19^e prijs (gereedschapskoffer) 0447.

GIELKESMERRET

Ik werd door een aandachtige lezer attent gemaakt op het feit dat ik bij de laatste oproep voor de Gielkesmerret een artiest was vergeten. Daarom nu nog een keer: De 22^{ste} Gielkesmerret wordt gehouden op zaterdag 27 juni op het Aartshertogenplein van 10.00 tot 17.00 uur. Entree vrij. Vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur optredens van Eric Geelen, Hub Adriaans, Bert Dols, Gino Feij en Franz Theunisz en Sjef Zwackhalen die het hele programma weer zal presenteren en aan elkaar zal praten. Natuurlijk is er ook weer een rommelmarkt, tombola, rad van avontuur, hapjes en een tap. Wie zou de vergeten artiest zijn?

80 JAAR WILLEM 1

Op vrijdag 12 juni en zondag 14 juni organiseert voetbalvereniging Willem 1 een aantal feestelijke activiteiten in het kader van zijn jubileum. Op 12 juni is er van 19.00 uur tot 1.30 uur een grote feestavond in het Trefcentrum. Entree is gratis. Er zijn optredens van Erwin, Big Bennie, Nick Gilissen en Ludy van Dijk. Presentatie: Zjef Zwackhalen & Roelof Leclercq. Op 14 juni is er vanaf 10.00 uur frushoppen in de kantine van Willem 1 aan de Olympiaweg-Maastricht. Verder is er een familiemiddag met activiteiten voor kinderen, zoals: luchtkussens, streetsoccer, grimeerhoek, karaoke, hindernisparcours. Vanaf 14.00 uur optredens van Bert Dols, Britney, Sylvia Dols, Angelique Penders, Harry de Wit en Frans Theunisz. De entree is gratis. Wees allen welkom!

WEBSITE PAROCHIE

U kunt natuurlijk voor meer informatie over de parochie altijd terecht op onze eigen website: www.kerkkomnou.nl of www.lourdeskerkmaastricht.nl en

www.gulielmuskerkmaastricht.nl. Ook de Wegwijs/Klökske is in zijn geheel digitaal te lezen.



GEDOOPT

Op zondag 31 mei (Pinksteren) werd gedoopt in de Gulielmuskerk **Damian Ronda**. Zoon van Michel en Devina Ronda-Ypelaar en broertje van Dmitri van de Burgemeester Bauduinstraat 35.

Eveneens werden op 31 mei gedoopt in de O.L.V. v. Lourdes: **Lars en Sem Daemen**. Zonen van Huub en Nanon Daemen-Stevens van de Burgemeester Hennequinstraat 13a. Lars zal op 7 juni zijn eerste H Communie doen in de Theresiakerk.

Op 6 juni werd in de O.L.V. v. Lourdes gedoopt **Finn Coenen**. Zoon van Mattie en Sandra Coenen-Sam-Sin en broertje van Mila, Dami en Dean. Mattie is van hier, Sandra is van Heer. Hun huidig woonadres is: Berenhofstraat 3, Veltwezelt.

*Wij wensen dopelingen, ouders broertjes en zusjes toe:
alle geluk dat onder ons mensen mogelijk is en
moge de kracht van het geloof hun leven verrijken.*



OVERLEDEN

Op 24 mei overleed op de gezegende leeftijd van 98 jaar: **Virginie Franssen-van Rijselt** in de Zeven Bronnen. Zij was sinds 1978 weduwe van Harie Franssen. Zij was een eenvoudige, tevreden mens die altijd voor een ander klaarstond. Lichamelijk is zij altijd sterk gebleven, maar geestelijk moest zij langzaam maar zeker steeds meer inleveren. Namen, herinneringen en woorden vervaagden en vielen weg. Zij bleef echter vriendelijk en hartelijk. Daarom werd zij in het verpleegtehuis 'het zonnetje in huis' genoemd. Haar uitvaart was op vrijdag 28 mei in de O.L.V. v. Lourdeskerk, waarna de crematie plaatsvond in het crematorium in Geleen.

Op 25 mei overleed **Pie Cornelissen** in het azM, één maand voordat hij 80 jaar zou zijn geworden. Hij was weduwnaar van Rietje Cornelissen-Mahwin. Hij woonde in de Kasteel Bleienbeekstraat 14 (Nazareth), maar kerkte altijd in de Gulielmus. Pie was sportief: hij fietste, wandelde en deed aan fitness en was een echte sportvisser. Tot aan haar dood heeft hij voor zijn vrouw gezorgd die aan reuma leed. Hij heeft een mooi leven gehad, maar een zware hersenbloeding maakte daar plotseling een einde aan. Zijn zoon, dochter en hun partners en drie kleindochters bewaren aan hem een fijne herinnering en een inspirerend voorbeeld voor hun eigen leven. De uitvaart was in

Speciale collecte voor onze eigen kerk

19.00 (OLV) zwd. Virginie Franssen-van Rijsselt / jrd. Ans Didderen-Ronda / Mia v.d. Boorn-Dautzenberg en zoon Marcel / Mary Castermans-Cörvers / Bertha Tilkin-Franssen / Mia Janssen-d'Elfant

Zondag 5 juli **14^e Zondag door het jaar**

1^e lezing Korintiërs 12, 7-10 2^e lezing Marcus 6, 1-6

9.15 (G) uit dankbaarheid / Mariejan Walczak

10.30 (OLV) jrd. Maria Pluymen / Annie van Gasteren en Marcel van Gasteren / Marie-Louise Lemmens-van Gelooven / Elisabeth Nouwen-Essers / Carolina Sullot-Lion (buren) / Harrie Kooyman / Liza Bosch-Berghmans

Maandag 6 juli

9.00 (OLV) Jac en Sophie Boesten

Dinsdag 7 juli

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) John Haane

Woensdag 8 juli

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-v. Lijf

Donderdag 9 juli

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

Zaterdag 11 juli

19.00 (OLV) jrd. echtelieden Bollen-Brouwers / Corrie v.d. Berg / Jo Wijckmans / Mary Castermans-Cörvers / Brendon Vleugels / Marieke Vleugels-Willems / Willem Halmans

Zondag 12 juli **15^e Zondag door het jaar**

1^e lezing Efeziërs 1, 3-14 2^e lezing Marcus 6, 7-13

9.15 (G) zwd. Pie Cornelissen / Paulina Steps-Collaris / Jean Savelberg / Paul en Truus de Jong-v.d. Vegt / Louis de Jong

10.30 (OLV) Frans Pijpers (1^{ste} jrd) / Bertha Tilkin-Franssen / Breur Haupt en Annie Haupt-Emmenes / Cornelia Buslowisz-v. Lieshout / Gert Habets / Wil van Beek / Els Fabry-Smeets / Willy Groothuysen

-----**A P O T H E E K**-----



Wanneer uw eigen apotheek is gesloten kunt u terecht bij:
APOTHEEK STRAVER, Akersteenweg 88, Maastricht.

BUURTBRÖK EN PILEER

Pileer: iedere maandagochtend yoga van 9.00 tot 10.00 uur. Iedere donderdagmiddag om 15.00 uur een H. Mis.

Iedere 2^e donderdag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur en iedere 4^e donderdag van de maand van 16.00 -17.00 uur meditatie in de traditie van zazen.

De Buurtbrök is geopend van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.00 uur. 's Zaterdags gesloten.



Parochie H. Guliëlmus

Olympiaweg 89
6225 XX Maastricht
SNS-Bank:
86.12.71.300



Parochie O.L. Vrouw
van Lourdes en
H. Familie
Voltastraat
Pres. Rooseveltln 211
6224 CP Maastricht
SNS-Bank:
85.83.83.500
Parochiecentrum
H. Guliëlmus, O.L.V.: v.
Lourdes en H. Familie
Edisonstraat 2
6224 GK Maastricht
Tel.: 362 52 78
www.kerkmou.nl
Bij nood:
043 - 6314500

S.O.S. tel. hulpdienst
045 - 571 99 99

• WEGWIJS •

en

't KLÖKSKE

Pastor Mattie Jeukens, ofm

Voltastraat 25, tel.: 363 43 48

Harrie Lamers, pastoraal-werker

Edisonstraat 2, tel.: 362 52 78

Jaargang 59 nr.:13 27 juni 2009

GOEDE VOORNEMENS

God, soms denken we wel eens:
Waar gaat het heen met de wereld?
Waar gaat het heen met ons
en met alle mensen die na ons komen?
Zal de wereld in de toekomst
een fijne plek zijn om te leven?
Of hebben we er met z'n allen dan
een puinhoop van gemaakt?
Kun je nog wel zwemmen in de zee?
Zijn er nog wel walvissen en otters?
Is de zeespiegel niet zo gestegen,
dat grote delen van ons land
onder water staan?
En is er nog steeds honger?
Zijn er nog steeds bomaanslagen?
Zijn er nog steeds mensen zonder werk?

Geef dat we ons voornemen
nu echt eens werk te maken
van onze plannen voor de toekomst.
Help ons bouwen aan een betere wereld,
aan wegen tussen landen en volken
en aan een betere leefomgeving
voor mensen, planten en dieren.

De 22^{ste} Gielkesmerret

Zaterdag 27 juni 2009

van 10.00 tot en met 17.00 uur

Aartshertogenplein – Wittevrouwenveld

Een geweldig feest met vanaf 12.00 uur optredens van:

Huub Adriaens; Frans Theunisz; Gino Fey;

Bert Dols; Britney Dols; Eric Ghelen;

Duo Mel en Leny; Nick van Oerle.

En verder nog Rommelmarkt, loterij, hapjes en natuurlijk de bekende biertap.

Muziek van DJ Peter Franssen

Presentatie: Sjef Zwackhalen & Davy Dierx

De Gielkesmerret is de opstap naar het 9^e Manus van Alles Festival dat de dag erna op zondag 28 juni in het Wittevrouwenveld wordt gehouden.

Het weekend van 27 en 28 juni moet je dus gewoon in het Wittevrouwenveld te Maastricht zijn, the place to be.

STICHTING HIP

HIP staat voor Hulp In de Praktijk en is een initiatief opgezet vanuit de protestantse kerken. De Stichting HIP fungeert op verschillende plekken in het land zeer succesvol als een soort bemiddeling bij hulpvragen. Vrijwilligers kunnen zich bij HIP aanmelden, komen dan in een databank en kan er telefonisch een hulpaanvraag worden ingediend bij HIP die dan een vrijwilliger inschakelt. Meer informatie vindt u op onze website www.stichtinghip.nl.

PLASTIC DRAAGZAKKEN

Twee weken geleden stond er een stukje in de Wegwijs/Klökske over plastic draagzakken. Bij wijze van grap schreef ik dat de juffrouw van de Kunstketel plastic draagzakken verzamelt uit verre landen. Blijkbaar wordt dit blaadje goed gelezen, want de juffrouw van de Kunstketel werd tot haar grote verbazing bedolven onder de draagzakken uit exotische landen zoals China en Rusland toe. Hiervoor hartelijk dank. Nu heeft zij besloten om écht draagzakken te gaan verzamelen.

VREDESPLEIN

Op het 9^e Multiculturele Manus van Alles Festival is er ook weer het Vredesplein met gratis koffie en misschien een stukje cake op het gazon voor de pastorie in de Edisonstraat. U bent er de hele dag welkom om even in de luwte rustig te zitten. Kunt u goed cakes bakken, dan willen wij proeven! Leerlingen van het Bonnefanten College zullen helpen bij het inschenken en het afwassen van de koffie.

MULTIRELIGIEUZE VIERING

Op het 9^e Manusfestival zal om 11.00 uur een religieuze viering zijn als opmaat naar het Festival. De mis van 10.30 uur gaat gewoon door, maar wel op een eenvoudiger wijze. Vanuit de kerk hopen we daarna aan te sluiten bij de viering.

HOE GAAT BIDDEN IN ZIJN WERK?

Bidden is gewoon een kwestie van doen, hardop of in de stilte van je hart, met of zonder woorden. Een van de goede en belangrijke kanten van een viering in de kerk is dat je er niet alleen samen wilt komen in Jezus'naam en in Gods'naam op hoop van zegen. Bidden is als het ware wat je bezig houdt de hemel in gooien in de hoop en het vertrouwen dat daar boven iemand is die je hoort en die je helpt. Echt bidden is iets heel bijzonders. Zelfs als je het niet meer weet; als je je volkomen onmachtig voelt; als het zwart voor je ogen ziet, dan nog kun je bidden. Bidden kun je altijd en overal. Dat hoeft niet alleen in de kerk. Bidden is een zaak van je hart en je verstand. Het is weten dat het verstandig is om af en toe je hart open te leggen voor God. Wie God is voor jou, hoe je God ziet, is misschien minder belangrijk dan te durven vertrouwen dat als je bidt dat er dan iemand is die je hoort, die je kent, die naar je omziet en aan wie je alles vragen mag, zelfs het onmogelijke. Bidden is een kwestie van doen en dan groei je er vanzelf verder in. Bidden is je even stil maken en naar binnen keren. Even los durven komen van alles. En weet je niet hoe te beginnen, dan is er dat heel mooie (avond)gebedje dat ik van Annie kreeg: Danke Jezuke; Danke Maariaake; Danke Engelke zoet, die opa, oma, papa, mama, broer, zus vriend, vriendin, geliefde, mij (*vul zelf maar in*) bewaren moet. Kort en krachtig.

Pastor Mattie Jeukens ofm



GEDOOPT:

Op 6 juni is **Finn Coenen** gedoopt, de zoon van Mattie en Sandra Coenen – Samm-Sin van de Berenhofstraat 3 uit Veldwezelt in België, omdat Mattie, de vader, zelf hier in onze parochie geboren is.

Op 14 juni is **Joël Pelzer** gedoopt, de zoon van Jos en Betje Pelzer – Verstappen en het broertje van Anouk en Nikki uit de Prof. Nypelsstraat 40.

Eveneens op 14 juni is **Jennifer Magné** gedoopt, de dochter van Danny en Nathalie Magné – Claessens van de Aert van Trichtweg 35.

Op 20 juni is **Eduardo Smeets** gedoopt de zoon van Daniël en Miriam Smeets – Ramakers en de broer van Milan uit de Burgemeester Hennequinstraat 14.

Op 21 juni is **Mark Vrieselaar** gedoopt de zoon van Erik en Christel Vrieselaar – Vertommen en broertje van Emma uit de Kelvinstraat 62

Eveneens op 21 juni is **Romy Peeters** gedoopt, de dochter van Maicel en Natalie Peeters – Heuts van Roserije 161a,

Wij wensen de dopelingen, ouders en families alle geluk dat onder ons maar mogelijk is en moge de kracht van het geloof hun leven verrijken.



OVERLEDEN:

In de Zeven Bronnen is **Sjanna Kruyntjens** – Lardenoije overleden op 11 juni, 82 jaar oud. Sjanna was de echtgenote van Elysée (Frits) die gekend is als trainer van RHC. Hun kinderen zijn John, Jean en Thea. Een heel groot verdriet was het overlijden van Jean op 3 maart 2000, na een slopende ziekte pas 50 jaar oud. Sjanna was er helemaal voor haar man, haar kinderen en kleinkinderen in de tijd dat zij nog in de kasteel Wolfraadstraat 17 woonde.

Het liefst had zij iedereen thuis om zich heen. Op 4 december 2005 moest zij opgenomen worden in de Zeven Bronnen, haar man kwam er een dag later. Daar begon al het loslaten, dat met haar plotselinge dood nu definitief is. De uitvaart was op 16 juni in de O.L.V. van Lourdes met aansluitend de begrafenis op Oostermaas.

HEER... HET IS UW KERK... IK GA SLAPEN!

Vanochtend drukt collega Mattie mij een krant in mijn handen. Dit moet je lezen, zegt hij, er staat een interessant artikel in over religie. Ik neem de krant mee naar mijn kantoor. Eerlijk gezegd kan ik niet warm of koud van worden van het artikel. Dan valt mijn oog op een klein berichtje op diezelfde pagina. Een of andere dominee geeft zijn visie op te terugloop in zijn kerk. Hij doet er gelaten over. Natuurlijk vindt hij het jammer dat een grote groep afhaakt maar hij zou niet weten wat voor een bijdrage hij levert aan de oplossing hiervan als hij zich daar zorgen over maakt. Hij ligt er niet wakker van. Dan citeert hij paus Johannes XXIII. Deze paus, de laatste vooruitstrevende paus die we hebben gehad, zou eens hebben gezegd: 'Heer: het is Uw kerk. Ik ga slapen!' Geweldig wat een uitspraak. Dat is mij uit het hart gegrepen. Mijn dag kan niet meer stuk. Dat slapen gaan betekent natuurlijk niet dat Johannes XXIII het licht in de kerk wilde uitmaken. Maar drukt dit citaat niet een groot vertrouwen uit dat God je nabij blijft ook als de tijden onzeker zijn en je niet goed weet hoe het allemaal verder gaat? Somberen heeft dus geen zin. Daar zouden we hier op de pastorie eens een voorbeeld aan kunnen nemen. Als het 'minder' wordt in de kerk dan pas je toch gewoon je dienstverlening aan? En als er minder kerkgangers komen, dan sluit je toch gewoon die tempel en kom je met een klein groepje samen in de pastorie? En als er geen koor meer is, dan ga je toch vrolijk zonder koor verder? Misschien is er straks niemand meer om het parochieblaadje te schrijven. Nou en? Dan hangen wij om de twee weken een plakkaat op in het Trefcentrum, de C-1000 en de Buurtbrök dan kunnen mensen daarop kijken wanneer en hoe laat de mis is en voor wie. En als er geen geld meer is: jammer, dan moet ik op zoek naar wat anders. Het werk kan ook wel door een persoon minder gedaan worden. Gewoon een kwestie van prioriteiten stellen. Waar het om gaat is dat mensen weten dat er een deur is waar ze af en toe eens kunnen aankloppen. Waar er naar hun geluisterd wordt en waar ze mogen zijn wie ze zijn. Dat is belangrijker dan krampachtig proberen om al die kerkelijke toestanden overeind te houden. Ik kijk door het raam naar buiten en zie dat inmiddels de duisternis is ingevallen. Het wordt tijd om het licht uit te doen. Ik ga slapen.

Harrie Lamers

Wanneer je een mens.....
als mens nodig hebt.

Pegasus

Uitvaartverzorging, rouwzorg en drugcentrale

Alfred Gilissen - tel.: 043 - 3654666 b.g.g. mobiel: 06 - 54 68 75 64

Ed Rouwen - tel.: 043 - 3643904 b.g.g. mobiel: 06 - 45 60 86 69

Uitvaartverzorging voor alle verzekeringen

Dag en nacht bereikbaar: www.pagasusuitvaartonderneming.nl

FRANCA

Veranderatelier
ook leer en suède

Francisca Callemeijn

Edisonstraat 2a
6224 GK Maastricht
Tel.: 043 - 6040504

Het kloppend hart van Wittevrouwenveld

**TREFCENTRUM
WITTEVROUWENVELD**

edisonstraat 4
6224 GK maastricht
tel.: 043 - 362 11 76



tot ziens in het TREFCENTRUM

KNOBEN OPTIEK



GRATIS OOGMETING



CONTACTLENZEN OP VOORRAAD

Scharnerweg 61

tel.: 363 53 08

Mr. D.Koelemán
Mr. M.H.L.van der Vlis-Vlaspoel

Advocaten en Procureurs
Algemene rechtspraktijk

Dorpstraat 92 - 6227 BP Maastricht-Heer - Tel.: 361 07 38

In het azM overleed op 17 juni **Mia Franssen - Everaarts**, de echtgenote van Sjeng Franssen en 66 jaar oud. Mia is de moeder van vijf kinderen. Op haar is van toepassing: klein maar dapper. Zij kwam op voor haar kinderen. De laatste 12 jaar was er tegenslag door een tobende gezondheid. Ook zij heeft het verdriet gekend van het verlies van een zoon. Jos overleed op 16 september 2005, 40 jaar oud. Het afscheid van Mia hebben we gevierd op 22 juni in de O.L.V. van Lourdes, waarna zij bijgezet werd in het graf van Jos, haar zoon op de begraafplaats in Bunde.

DIENSTEN IN DE KERK VAN O.L. VROUW VAN LOURDES en H.GULIËLMUS

Diensten in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk beginnen met
Diensten in de kerk van Guliëlmus beginnen met

O.L.V.
G.

Zaterdag 27 juni

19.00 (OLV) jrd. ouders Volders-Christophe / Mia van Gelabbeek / Mary Castermans-Cörvers / Martijn Hermse / Annie van Gasteren en Marcel van Gasteren / overl. ouders Leenders-Schefman/ Harrie Ronnen (jrd)

Zondag 28 juni

13^e Zondag door het jaar

1^e lezing Korintiërs 8, 7-15 2^e lezing Marcus 5, 21-43

9.15 (G) Leen de Biasi-Willems / overl. bedienaren v.d. Guliëlmus parochie / Frans Antes

10.30 (OLV) zwd. Nelly Smeets / Marga Haanen-Winckers / Corrie v.d. Berg / pastoor Jacobs en zuster Louise / overl. fam Fouraschen en Hoekstra / Bertha Tilkin-Franssen / Laura Kroon-Bernabela / Guillermo Domingo Kroon / Martin Konings / Riet Voeten

Maandag 29 juni

9.00 (OLV) t.e.v. O.L. Vrouw (St.)

Dinsdag 30 juni

18.30 (G) Rozenkrans

19.00 (G) pater Eugène Plouvier ofm

Woensdag 1 juli

9.00 (OLV) woord en communieviering

Donderdag 2 juli

15.00 (Pileer) voor de wijk Wijckerveld

Vrijdag 3 juli Eerste vrijdag van de maand

9.00 (OLV) voor de levenden en overledenen van de fam. Vandewall-v. Lijf / Ernest Haan

Zaterdag 4 juli Eerste weekend van de maand